

Ribe borgere 1660—c.1860.

Af afd. Lektor *V. Bloch*, Ribe.

Bearbejdet af Museumsinspektør *Otto Smith*, København.

I den topografiske litteratur indtog Ribe i mange år en førende stilling gennem *J. Kinchs* bog, der vel er tør og annalistisk i sin form, men som ved sin omhyggelige indtrængen i og benyttelse af alle skriftlige dokumenter var langt forud for alle samtidens lignende topografiske arbejder. Som bekendt nåede Kinch i de to udkomne bind kun til året 1660, men han efterlod sig et væld af ekscerpter for tiden lige op til 1800'ernes midte.

Interessen for byens topografi levede efter Kinchs død videre blandt byens borgere, og en lille kreds af mænd satte sig for at føre arbejdet videre. Blandt disse arbejdede redaktør *Carl Willemoes* navnlig på at skabe et økonomisk grundlag for en fortsættelse af Kinchs værk. Nuværende byarkivar, tidligere købmand *C. N. Termansen* videreførte Kinchs ekscerpter af kæmnerregnskaberne og andre økonomiske dokumenter samt specialiserede sig på byjordernes historie. Endelig populariserede lektor *V. Bloch* Kinchs udgivne bøger, beskæftigede sig med den lærde skoles historie og arbejdede meget med byens personalia.

Der forberedes nu en fortsættelse af Kinchs værk, og den vil om nogle år være en kendsgerning. Værkets redaktør er magister *Hugo Matthiessen*, og blandt det

kildestof, som lokalkomiteen forelagde, fandtes bl. a. lektor Blochs personalhistoriske samlinger, omfattende c. 660 biografier af Ribe borgere. Da disse ikke vil kunne finde plads i selve den kommende Ribe-bog, men dog indeholder et uvurdérligt materiale for alle personalhistorikere, har redaktionen søgt at finde andre udveje til at publicere dem og har heri fundet forstående imødekommenhed hos redaktionen af „Fra Ribe amt“, så at de igennem et par år kan publiceres i denne historiske årbog.

Lektor Bloch har skabt disse samlinger ved en pinlig nøjagtig gennemgang af Kinchs ekscerpter og en optegnelse af alle deri forekommende personnavne, som han har suppleret med andre oplysninger. De forelægges da her i en lettere overskuelig form, men også uden hans henvisninger til ekscerpterne, der jo kun har værdi for dem, der har adgang til disse. Ved bearbejdelsen er der taget hensyn til at skabe let tilgængelige oplysninger af personalhistorisk værdi om personer, der har boet i eller været knyttet til Ribe. Det vil let ses, at der ikke er stillet krav om gennemførte personalhistoriske studier, men derimod om tilvejebringelsen af det væld af oplysninger af større eller mindre betydning, som vil være lækkerbidskner for alle personalhistorikere, der kan henføre grene af de slægter, de arbejder med, til Ribe.

Når engang Ribe-bogen er udkommet, vil alle forarbejderne blive afleveret til en offentlig institution, f. eks. rigsarkivet, og dér vil da forskerne kunne komme ind til selve kilderne. Blochs personalhistoriske samlinger foreligger i deres lettest tilgængelige skikkelse i en række gule afrivningsblokke med personerne alfabetisk ordnet. Heri findes ved alle oplysninger henvis-

ninger til Kinchs ekscerpter, og i disse vil den søgende endelig finde den oprindelige skriftlige kilde angivet, hvad enten det er tingbøger, borgerskabsprotokoller, skifter eller andre. Det vil dog sikkert være de færreste, der går denne lange og besværlige vej, og det vil også som oftest være unødvendigt arbejde. Den, der her har foretaget denne bearbejdelse af Blochs materiale, har afkontrolleret hver eneste oplysning med Kinchs ekscerpter og yderligere i hundredevis af tilfælde afkontrolleret ekscerpterne med de originale dokumenter uden een eneste gang at have fundet fejltagelser eller unøjagtigheder. Enhver kan trøstigt forlade sig på disse to pålidelige mænd!

Otto Smith.

Aagaard, Christen Lauridsen, blev rektor 1651, teolog. læsemester og sognepræst i V. Vedsted. Død 1664. Højt ansét skolemand. Latinsk digter.

Aagaard, Laurids Kristensen. Kapellan ved St. Cathrine kirke 1681—90. Død som præst v. St. Olai kirke i Helsingør 1711. (Litt. Kinch II 464).

Aagaard, Laurids Nielsen. Præst i Anst 1674—omtr. 1699. Han var brodersøn af foregående og havde tidligere været hører¹ i Ribe. Hans enke, Elisabeth Vedel, døde november 1713 i Ribe, og liget førtes til Anst. En søn, Poul, døde 1703 4/7.

Aarhus, Jacob Christensen. Hospitalspræst 1676—1681. Havde tidligere været kollega V (hører i skolens 5. klasse).

Adelheid, Samuel. Præst fra Mecklenburg. Han var fordrevet fra sit land og kom o. 1683 til Ribe, hvor han, der var 90 år, mest var sengeliggende. Han anbefaledes til kollekt og døde 1687.

Alexandersen, Frederik. Organist. Død 1691.

Allerup, Hans Laursen. Han var 4. lektiehører og retskyndig. I 1705 var han således fuldmægtig i en retssag for Jørgen L. Stub.

Andersen, Torkild. Kapellan til St. Cathrine kirke 1655—75. Død i Ribe 1690. Klager 1661 til kongen over sin slette stilling. Kaldet „som næsten bestod udi eet sogn ved navn Siem sønden Ribe“ er i fejdtiden helt ruineret og øde. Et lille vikarie har han

¹ „Hører“ (= kollega) svarer til nutidens „adjunkt“. „Lektie“ = „klasse“.

intet nydt af i fejdetiden eller senere. Han, der skal forsørge hustru og mange små, umyndige børn, er i den største nød og ansøger om hjælp, hvilket bevilges. (Litt. Ny kirkehist. saml. V 131 ff.)

Andersen, Kæmner 1813—20. Havde kasseangel!

Andersen, A. Er 1794 formand for de eligerede borgere¹, men entlediges året efter fra denne stilling efter ansøgning. Var vistnok en tid kæmner.

Andersen, Hans. Præst i Skærbæk. Boede siden i Ribe. Gift med **Lene Iversdatter**. Boede 1646 i Sortebrødregade. I 1627 ^{2/10} dræbte han præsten Christen Billum i Brøns med en kniv, men frifandtes for tiltale, da den dræbte først stak efter ham. Hans eftermand i Skærbæk, **Søren Hegelund**, er efterladende med sin kontraktmæssige årlige betaling, og H. A. ligger i stadig strid med ham herom (1640—45). 1635 fik han skøde på et hus i Gråbrødregade. 1655 boede han tilleje i Badstuegade, men året efter købte han en 3 fags bod i Sviegade. Det hus i Gråbrødregade, som han købte 1639, skødede han året efter til hr. Ole Pedersen. I 1664 solgte han to gårde i Glæsborg og Hemmet sogne til præsten i Hammel og Voldby, **Jes Olufsen** (**Jens Olsen Warde** (Høst)?). — Søn: **Anders Hansen Skjærbæk**.

Andersen, Johan. Guldarbejder o. 1700. Gift med **Anne Cathrine Iversdatter Wandel**. Søn: **Anders Johansen** (**Wandel**) (se denne).

Andersen, Søren. Handelsmand. Hans hustru hed **Kirsten**, den eneste Datter **Dorothe**. Han var gildens² forstander fra 1672—1691, men hans regnskaber var mangelfulde, og allerede i 1680 havde magistraten affordret ham svar på en række mangelposter, som imidlertid udeblev. I 1691 søgte han sin afsked som gildens forstander, men blev affordret nøjagtige regnskaber, da tilsynet med de fattiges huse havde været dårligt, og gildens indkomster stadig var formindsket. Han døde imidlertid samme år, og hans afløser **A. A. Bruun** (se denne) opgjorde hans gæld til gilden til godt 1000 daler, så at enken måtte afhænde tre huse i Sønderportsgade for at dække dette beløb og yderligere udrede en kontant sum.

¹ Et i de større byer af borgerskabet valgt nævn, der dannede et mellemed mellem de almindelige borgere og magistraten.

² De borgerlige broderskaber („gilder“), der bestod ved middelalderens slutning (i Ribe ca. 19), sammensmeltedes efter reformationen til en fællesforening, hvis betydelige indtægter skulde tilfalde de fattige. Denne fællesforening hed „gilden“. (Red. Anm.)

Anckersen, Ancker, (således skrev han selv sit navn.) Biskop 1693—1701. Han blev Dr. theol. 1697. Se Secher: Slægten Secher p. 60 ff.

Anckersen, Ancker. Dr. med. Søn af præsten Anker Sørensen i Sønder- og Nørre-Bork, brodersøn af ovennævnte biskop A. A. Han havde tre brødre, deriblandt professor Anckersen i Odense. Han beskikkedes som landfysikus og provincialmedikus i Ribe stift samt stadfysikus i Ribe by 1729 ^{27/9}. I 1732 fik han af kommerceråd C. S. Enholm (se denne) som gave en gård i Sortebrødregade. Dens jord strakte sig i nord til byens slippe og til Talkes vandbro og kaldtes tidligere „borgmester (Caspar Christian) Carstensens gård“. Den var behæftet med et pant på 200 rdlr. til domkirken (givet af en tidligere ejer, Magnus Grave) men iøvrigt ubehæftet. I 1739 var han kommissær i en gældssag angående biskop M. Anckersen (se denne). — Hans hustru hed Ingeborg Christine Fridsch. Hun arvede det fælles bo, men tilsammen havde de oprettet et testamente, hvorefter 2000 rdlr. skulde efter den længstlevende gå til det danske skoleholderembede i Ribe. Ved nyt ægteskab skulde desuden betales 6000 rdlr. til den andens arvinger, medens ellers boet skulde deles mellem begges arvinger efter loven. Anckersen døde 1760. I 1767 gav enken en gave til St. Cathrine, og i 1782 sendte hendes broder, P. Fridsch, hendes fundats på 1000 rdlr. til to jomfruer i Ribe til magistraten, da en øjensvaghed hindrede hende selv deri. Hun døde 1790 ^{31/1} og efterlod sig 11000 rdlr. (Litt. Galthen: Beskr. ov. Ribe p. 152. — Frost: Efterretninger om Ribe domkirke p. 1600. — Ribe bys ugeblad 1799 p. 9 (angående ejendommen i Sortebrødregade). — I katedralskolens håndskriftsamling en tale af A. A. og hans levnedbeskrivelse, forfattet af en af hans brødre. — Ang. legatet: Hofmans fundatser IX. — Jyske samlinger III p. 362. — Personalhist. tidsskr. III p. 328. — Ingerslev: Danmarks Læger II 210.)

Anckersen, Mathias. Biskop 1731—41. Var en mand, der økonomisk sad ualmindelig hårdt i det, uden at grunden til hans vanskeligheder kendes. 1734 og 1736 dømmes han for vekselgæld. Atter i 1737 for en gæld, for hvilken Grev O. D. Schack har kautioneret. Påny dømt 1741. I 1739 havde han fået bevilling til en kollekt til afbetaling af hans offentlige gæld. — Hans Hustru Maria Elisabeth Mecken fragik ved hans død i 1741 arv og gæld efter ham. Hans børn: Cathrine

Margrethe, enke efter Thura på Agersbøl i Lejrskov sogn¹, Theodora, Maria, Anna og Dorothea samt sønnerne Johan Joachim og Ancher. (Se yderligere: Ny kirkehist. saml. III p. 843 ff).

Arctander, Ingeborg Dorthe Jensdatter. Enke efter præsten Niels Arctander. Ægteskabet synes at have været barnløst, thi hendes søsterdatter, Kirstine Nissdatter, som var opdraget i hjemmet, er eneste arving. Ingeborg A. opholdt sig de sidste år (o. 1757) hos apoteker Carstensen.

Arentsen, Peder. Borger i Ribe. Han blev 1706 ^{31/1} om aftenen overfaldet på kirkegården af nogle toldkarle og vadridere, der havde været til juleleg hos musikantersvenden Nikolaj Bundsen. A. døde fjerdedagen derefter af sine sår.

Bachmann, Jens. Fuldmægtig på amtsstuen. Han havde 1732 en underbalance på 2607 rdlr., som hans kautionister, rådmand Bötticher og Terman Mortensen måtte dække. Yderligere havde han lånt 550 rdlr. af nogle borgere. 1734 tiltrådte han påny sin stilling efter forlig med principalen, amtsforvalter Bruun. Hans løn blev som tidligere 40 rdlr. årlig.

Bader, Markus Markussen. Barbør og kirurg. Han var født i Helsingør og tog borgerskab i Ribe 1642. Havde 1658 en strid med rådmand Villum Knudsen som beskyldte ham for at have villet tage livet af ham med nogle kure, hvortil dr. Ludvig Pouch havde henvist ham. (Litt. Ripæ Cimbricæ pag. 547. — Skolens Mape ad Ripæ Cimbricæ 1662).

Bagger, Christian Jørgensen. Magistraten købte 1725 i auktionen over hans stervbo et hus til tinghus og våning for byens tjenerne. Datter: Margrethe Christensdatter, gift med Niels Brasen. En søn var muligvis den uheldige Johannes Becker (se denne).

Baggesen, Bagge til Søgård (Litt. Hofmans fundatser IX 30).

Baggesen, Bagge. Købmand. Rådmand. Han drev stor handel og ejede en del ejendomme, f. eks. Holkjær i Brørup sogn (1662). 1671 købte han skolens part i Midtmøllen, som endnu var uskiftet mellem hans arvinger 1684. I 1674 erhvervede han en stald, have og lysthus uden for Nørreport fra Peder Baggesens enke (i pant for 500 rdlr.). 1679 havde han part i Hennegård. I 1674 boede han på Mellemdammens nordside på hjørnet af Mellem-

¹ Albert Thura (d. 1740), sognepræst til Lejrskov og Jordrup, kendt som litteraturhistoriker. (Red. Anm.)

dammen og Skibbroen (lige over for Omeises gård). — Hans børn var Hans Baggesen Friis (?), datteren Lene, der var gift 1) Niels Jensen, 2) Niels Pedersen Ögård, borger i Varde, 3) Mathias Nielsen Werst, død 1687. Andre døtre var gift med mag. Søren Seerup, præsten Frederik Hansen i Gram og borgmester Christopher Carstensen. Af Lenes børn kan nævnes Jens Nielsen Ögård og Margrethe Nielsdatter Ögård, der var gift med præsten Hans Pedersen Berthelsen til Jerne og Skads. (Højesteretsdom af 1683 ^{10/9}). — I 1686 måtte B. B. påtage sig værgemålet for sin søsters børn med Hans Vandel, skønt han undskyldte sig med, at han var svag og „døden nærmere end livet“. (Litt. Kinch II).

Baggesen, Bagge, Studiosus. Blev 1776 hospitalsforstander i Vejle.

Baggesen, Jens Lauridsen. Købmand. Rådmand. Drev stor handel, bl. a. studehandel på Holland. Det gik senere tilbage for ham, så at han i 1700 fik skattnedsættelse på grund af forringede kår, men han kom atter på fode. 1685 fik han pant i $\frac{1}{5}$ af Store Kobro, ligesom han ejede 2 mandsdele af Mandø hølade. 1687 købte han et hus af Frederik Hausman ved siden af sin egen gård på Storegade. Han synes at være død 1702. — Han var gift med Susanne Pedersdatter Vedel, der året efter hans død lånte byen 1200 rdlr. og opsagde lånet 1708. I 1721 solgte hun gården på Storegade (hjørnet af Sortebrødregade) til sønnen Peder Jensen Baggesen. En anden søn var Laurids Jensen Baggesen. Desuden var der døtrene Anna (gift med Niels Jensen til Ussinggård), Mette (gift med præsten Johan Christopher Eilertz i Ringkøbing), Vibeke (gift med købmand Andreas Hansen Mahler i Ribe), Margrethe (gift med digteren, rektor Chr. Falster) og Susanne Dorothea (gift med Mathias Raff). Susanne Pedersdatter Vedel døde 1721.

Baggesen, Lambert. Købmand. Ejer af Porsborg. Død 1659 $\frac{4}{8}$. Han var gift med Lene Pouch, datter af Johan Pouch. Børnene: Bagge (var død 1682), Johan, Peder og Margrethe. Enken giftede sig senere (1671 $\frac{3}{1}$) med apoteker Tobias Franck. Hun boede i 1661 i Klåby, som hun fæstede i 1666. Lambert B.s økonomiske forhold havde været tarvelige, men han havde dog i svenskekrigens tid lånt byen 2000 rdlr.

Baggesen, Laurids Jensen. (1681—1751). Søn af Jens Lauridsen B. Han blev amtsforvalter i Nyborg og ejede Hesselager.

Baggesen, Peder Jensen. Søn af Jens Lauridsen B. Han tog borgerskab som købmand 1714 og var 1718 blandt de 24 mænd, ligesom han i 1720 ^{10/1} var ordfører på borgerskabets vegne og 1722 byens pengemester. Han døde c. 1723. Han var gift med Sophie Dorothea Andreasdatter Bruun, der tidligere havde været gift med rådmand Mads Pedersen Fridsch, og som efter B.s død giftede sig med Chr. S. Eenholm. Der var ingen børn.

Baggesen, Peder Lauridsen. Købmand. Rådmand. I 1668 solgte han sammen med broderen Jens Lauridsen B. en gård på Storegade til Hans Andersen Mahler. Drev i 1670'erne tobaksspinderi og -handel. 1674 købte han det hus, han boede i på hjørnet af Storegade og Sortebrødregade af Mikkel Pettersen Tatinghof i Amsterdam. 1679 udførte han korn til Glückstadt og Hamborg. 1686 ^{13/7} blev han rådmand ved Hans Wandels død. 1687 overtog han almisseboderne efter Bagge Baggesen. 1689 handlede han med silkevarer og drev stadig sit tobaksspinderi. 1694—98 driver han studehandel på Holland, men flere ladninger opbringes af franske kapere, og hans kår forringes betydeligt. 1699 i oktober døde hans hustru Karen Pedersdatter (søster til rådmand Staphen Pedersen i Varde) fra syv umyndige børn. Efter sin svigerfader¹ havde B. arvet Lunderupgård. 1703 solgte han den nuværende gæstgivergård på Storegaden mellem torvet og apoteker Neumans gård, Vilhelm Brochmans gård og Peder Devens gade, til præsident Carsten Worm. 1705 fandt der et stort tyveri sted af hans kramvarer. Han døde 1707 i stærkt forringede kår og med en del gæld til Holland.

Balle, Emanuel, Justitsråd. Borgmester og byfoged (1788—1804). I 1784 ^{23/8} var det blevet bestemt, at Ribe ved daværende præsident Ussings afgang kun skulde have en borgmester. Da Ussing døde 1788, blev tidligere auditor B. udnævnt i hans sted på samme vilkår, dog at de 100 rdlr. af kongens kasse bortfaldt, medens han beholdt de 40 rdlr. af byens kasse. Efter hans tiltrædelse afholdtes altid licitation over byens større arbejder. 1792 blev han stiftsrevisor. Efter Heibergs forflyttelse til Odense 1797, fungerede B. en tid som forligskommissær. I sagen angående det mod magistraten rettede skandskrift, som i 1796 ^{18/8} opsloges på byens kag på torvet, indtog Balle en særstilling, idet han „efter sine grundsætninger ikke vilde deltage i forhøret.“ Han

¹ Provstiskriver Peder Nielsen.

viste en del interesse for spindeanstalten i Ribe, og auktionen over hør- og blågarn herfra holdtes i hans hus. Han var virksom ved „Det borgerlige selskab“s oprettelse 1793, men trådte snart ud af bestyrelsen. 1804 ^{10/3} blev han af kancelliet udnævnt til lønnet kasserer og regnskabsfører ved fattigvæsenet, men udnævntes kort tid efter (samme år) til sorenskriver i Strind og Selbo fogderier i Norge. (Litt. Frost: Efterretninger om Ribe domkirke pag. 148. — Thorup: Levned pag. 21).

Bang, Bagge. Søn af Jesper Bang. Død c. 1660.

Bang, Marcus Frederik. Født 1711. Død 1789 ^{15/6}. Biskop over Trondhjems stift. Skænkede 1783 legat til latinskolen (200 kr. til bøger til fattige disciple).

Bang, Niels. Mønsterskriver. Nævnes 1726 i en kommissions-sag vedrørende St. Cathrine kirke.

Bang(h), Peder Nielsen. Født i Middelfart. Adelig. Død 1725. Han synes at have ført to segl 1) i tre felter, øverst en blomst (rose?), mellemste felt 3 stjerner, nederste en halvmåne med hornene vendt opad, 2) en mand, der går over en bro og over hjelmen to vinger mellem hvilke et anker (?). Fik 1689 rang med borgmestre. 1692 optræder han på konsumptionsdirektionens vegne. Fører 1693 sammen med den nye toldforvalter P. M. Povelsen sag mod to jøder på kongens vegne. 1693 ses han at have været ansat af jutitsråd Kruse som opkræver af afgifterne for vin, salt og tobak. Fra 1699 forpagter han selv konsumtionen af „de fire specerier“ og året efter den øvrige konsumtion. 1700 bliver han gildens forstander efter Anders Povelsen. 1701 bliver han viceborgmester. I 1704 betaler han skat af 8 huse og en stald uden for Nørreport. 1707 er han sammen med E. Kås skifteforvalter i skiftet efter afdøde Peder Lauridsen til Lunderup. 1708 driver han ingen borgerlig næring (og er derfor ikke optaget i skatteligningen) men er stadig viceborgmester. 1709 indviede han det nye rådhus med en metrisk tale. (Ripæ Cimbricæ pag. 461). 1715 afløste han Carstensen som borgmester. 1714 angivet formue 2000 rdlr. Han ejede en gård på Mellemdammen, som stødte op til Omeises øde gård, hvis mure begyndte at falde ned i åen. 1720 fik han (eller datteren) skøde på engene Meldam, Odderdam og Kokhale. — 1689 ægtede han Anna Baggesdatter, enke efter Hans Vandel. Hun var lidt forfalden til drik. Datteren Dorothea Kirstine blev gift med præsten Cristen Knudsen Søltoft i Nørre Snede. Hun solgte

1735 huset på Mellemdammen til Niels Christensen Møller. Bangs stiftatter var gift med præsten Laurids Gregersen Fog i Fol, senere i Jelling.

Barchmann, Antonius. Regimentsskriver. 1690 blev han suspenderet som regimentsskriver ved det Svanevedelske regiment for regnskabsmangler, men opnaede benådning. Han slog sig derefter ned i Ribe, hvortil han var blevet knyttet ved giftermålet med Ingeborg Lauridsdatter Friis (Kinch II 324). 1694 købte han den gård, han boede i, af kammerråd, landkommisarius Friis. 1698 blev han privilegeret herberger. Han døde 1703 (Fra Ribe amt 1919 p. 88). Han havde 9 sønner og 1 datter. Af børnene kendes Christopher Barchmann, præst i Vilslev, Herman Frants Antonsen B., præst i Gudbjerg, Antonius B. og Else B.

Barfod, Niels Stephansen. Prokurator og landfiskalfuldmægtig. Død 1744. Han er kendt for en sag angående opsætsighed mod magistraten („Oprøret“ 1743). Efterlod sig gæld.

Barsballe, Michel Pedersen. Farver. Født i Kolding 1726. Død i Ribe 1797 ²⁷/₁₁. Fik 1753 privilegium som farver efter Peder Ovesen Møller, som i 1751 ¹/₁₀ havde fået privilegiet sammen med Chr. Johansen Bjerrum, men nu solgte det til Barsballe. 1768 overtog L. Muusmann Bjerrums part (efter datteren Annicke). — Gift med Maren Jepsdatter Foersom, født i Ribe 1732, død 1775. Hun fik 1773 bevilling til at sidde i uskiftet bo.

Bartels, Henrik Julius. Postmester og kontrolør 1710, men flyttedes allerede 1712 til København som kontrolør ved konsumtionen.

Bech, Laurids Madsen. Købmand. Gift med Else Andersdatter. Hun senere gift med Søren Nielsen Qvong (1753). Børn: Kirsten Lauridsdatter, gift med Søren Pedersen Brinch på Sønderho, Mads Lauridsen B., hører i Horsens, 1762 præst i Snodstrup, 1779 i Skjærbæk, Nicolai Lauritsen B.

Bech, Mathias. Konrektor.¹ Født 1752 ²⁵/₁₁ i Frederica, hvor faderen Knud Clausen B. var gartner. Dimitteret 1770 fra Fredericia skole. 1777 teologisk embedseksamen. 1780 nederste kollega i Ribe skole. 1781 tredielektiehører. 1782 ²¹/₈ konrektor efter Lorens Hansen, der blev rektor. 1786 ¹⁷/₈ rektor i Kolding. Død i dette embede 1809 ²¹/₄. Gift med Sophie Charlotte Grundahl, datter af stiftsprovst Laurits Grundahl. (Litt. Skoleprogram 1830 p. 46 f.).

1 = Overlærer.

- Beck, Nicolai.** Ansøgte 1759 om at måtte arve sin faders, Søren Nielsen Quongs, embeder, bl. a. som kæmner.
- Becker, Johannes, o. 1735.** Var en tid ansat ved toldinkvisitionen, men var en løs person, om hvem der stod en regn af skandaler. Han forførte kirurgen Henckels datter Kathrine Elisabeth og indgav hende nogle fosterfordrivende medikamenter, så hun døde. Derefter stjal han nogle sølvting fra Henckels hjem og forsvandt. Senere arresteredes han i Flensborg, men havde i mellemtiden ægtet Jytte Kathrine Poulsdatter, hvis formue på 4000 kr. han satte overstyr på et halvt år, hvorpå han forlod hende. Han var også beskyldt for landevejsrøveri. Hans fader havde ejet et hus i Ribe, som han solgte til brygger H. J. Pickmann.
- Bendsen, (Bentzon), Jacob.** Hører i Ribe c. 1691. 1699 præst i Vejen og Læborg. Søn af Bent Jacobsen Varde, præst i Jerne og Skads. Død 1719.
- Bendsen, Kjeld.** Købmand. Søn af Bent (Bernt) Jacobsen (Jepsen) Varde, præst i Jerne og Skads. Han led i 1700'ernes begyndelse store tab ved ildebrand og skibbrud. 1720 var han fattig, og der gjordes dette år indførsel i hans arv efter broderen, Jacob Bendsen (Bentzon), for en gæld på 200 mark lybsk til en hamborger.
- Bennedsen, Andreas.** Postmester i Ribe 1819. Død 1825.
- Berentbom, Nikolaj.** Skomager. Borgerskab 1791. Født i Vejle.
- Berthelsen, Frantz Trolle.** Født i Assens 1772 ^{10/6} Hospitals- og froprædikenpræst (1799) i Ribe. Tidligere kapellan i Assens. Afløste i Ribe Christian Clod, der blev sognepræst til Skydebjerg og Orte på Fyn. 1805 blev han præst i Hygom. Død 1835 ^{1/11}.
- Beyerholm, Elieser Andersen.** Hospitalspræst 1731—37. Død 1738 ^{15/5}. Afløste 1731 ^{19/10} Torchild Nielsen Jedsted som hospitalspræst, da denne blev kapellan ved St. Cathrine kirke. 1737 præst ved Frue kirke i Århus. Gift med Anna Clausdatter Gosmann, datter af Claus Hansen Gosmann, kapellan ved Ribe domkirke. Hun gift anden gang med Laurits Lund, præst i Herstedøster.
- Bhie, Henrik Pedersen.** Rektor 1700—1712. 1698 var han blevet femtelektiehører. Kom i gæld til skolen (stiftsarkivet 34 pakke 4). Gift med Maria Magdalena v. Reichelsdorf, datter af Kristofer Philip Kurtzer (Courtz). Hun døde før 1716. En søn af ham var Christopher Philip B.

- Bhie, Søren.** Fjerdelektiehører 1690.
- Biermann, Johan Georg.** Hospitalspræst i Ribe (1754 ¹/₃) efter Morten Reenberg Dam. Tidligere var B. Kapellan i Skagen. 1755 ¹⁰/₁ forflyttedes han til Felding og Assing i Ribe stift, hvor han døde 1760 som en meget fattig mand.
- Bille.** Søkaptajn. Boede 1748 i den gamle bispegård. Var velhavende.
- Bjerum, Christian Carl.** Købmand. Tog borgerskab („Gewürz og Isenkram“) 1795.
- Bjerum, Christian Johansen.** Farver. Født på Ribe teglgård. Får bevilling 1748 ⁵/₁ sammen med Lavrits Brülöw. Gift med Marie Engels, død 1759. Datteren Annicke solgte 1768 farveriet, som hun 1762 havde overtaget fra faderen i lige arv og skifte med en broder.
- Bjerrum, Christian Peter.** Lærredshandler (hjemmegjort lærred). Borgerskab 1758. I 1771 deltog han sammen med Clemmen Nielsen og Palle Hjort i konsumtionsforpagtningen (herunder også kopulationspenge).
- Bjerrum, Hans Gerdes.** Født 1799. Søn af foregående, hos hvem han lærte. Tog borgerskab 1824.
- Bjerrum, Niels Christensen.** Købmand. Født i Indre-Bjerrum. Tog borgerskab 1725. 1748 var han medejer af den tidligere bispegård i Skolegade.
- Bjørn, Søren Pedersen.** Gift med Anne Hansdatter, der døde 1696, fattig. En søn var præsten Jens Sørensen Bjørn i Vodder.
- Bjørnsen, Niels.** Organist. Bestalling 1738, konfirmation på samme 1741. 1743 ¹³/₉ benådning, at han „må nyde af brudfolk og deslige i begge byens kirker.“ Var død i 1755.
- Blichfeld, Frands.** Amanuensis hos biskoppen, fra hvem han rømte 1717.
- Blichfeld, Peder.** Fjerdelektiehører. Led 1708 overløst af 3 kolleger.
- Bloch, Jørgen Carstens.** Biskop 1764—73. Oprettede med Hustruen, Johanne Dorothea Rosenberg, testamente 1773.
- Bloch, Tønne.** Biskop 1775—86. Havde i 1777 en strid med sin kapellan, Chr. Nielsen i Jærnved. (Litt. Skoleprogram Sorø 1876).
- Blume.** Prokurator. Var 1810—12 konstitueret som borgmester ved kancelliråd Lunds afgang.

- Blymester, Christen.** Konrektor. 1670 krævede han stiftsskriveren for restancer af sin indtægt af kirkerne. Ved sit bryllup 1672 med Anna Wandal, blev der mod kgl. forordning spist vildt og drukket vin, hvorfor han idømtes en bøde paa 40 rdlr. 1675 havde han en strid med Willum Knudsen, der beskyldte ham for forsømmelse i sin pligt til at læse med skolens forordnede kostgængere i hospitalet. Han blev senere præst ved St. Budolfi i Ålborg, hvor han døde 1680.
- Blæhr, Ludvig.** Købmand. Søn af præsten Peder Ludvigsen Blæhr i Skanderup (1719—43) og Elisabeth Pedersdatter Helberg (Bryllup 1713 ^{16/8}).
- Bohnhuus, Hendrich.** Løjtnant ved 1. kyradseregiment. Gift med Kirstine Olufsdatter 1725. Begge levede endnu 1762. Ingen børn.
- Bolkjær (?), Gjøde** (Petrus Ægidii Bolcherus, dimitteret 1704?) Havde 2 sønner og 2 døtre. (Litt. Fr. Carlsen: Rønnebæk sogn pag. 175).
- Bonum, Niels Jacobsen,** Herskabsfoged 1657, Delefoged 1659. 1665 blev han af magistraten gjort til skriver. 1672 byfoged og tillige pengemester for de kgl. skatter (Litt. Kinch II, pag. 639).
- Bonum, Niels.** Borger i Ribe omkr. 1660. Søn af Jacob Nielsen B., præst i Darum. To Søner: Niels, student, Jacob, præst i Sneum. (Litt. Kinch II 206, 309. — O. Nielsen: Skads herred p. 58).
- Borch, Ole.** Søn af Præsten Oluf Hansen i Sønder- og Nørre-Bork, der 1647 blev forjaget fra sit kald ved beskyldning for hekseri.
- Bording, Anders.** Født i Ribe 1619. Digter. Var 1664—65 teologisk læsemester i Ribe. Død i København 1677.
- Bornholtz, Christian Friderich.** Organist ca. 1695. Ansøgte om at maatte nyde genant af bryllupper, barsler o. l., selv om hans tjeneste ikke forlangtes. Af magistratens svar ses, at han til dens fortrydelse ikke havde taget bestallingsbrev af byen.
- Brasch, Jens Nielsen.** Født 1740. 1783 by- og rådstueskriver i Ribe og birkeskriver i Riberhus birk (tidligere byskriver i Skive). Samme år ^{30/7} rådmand i Ribe efter Th. Ussing. (1777 bestalling som byskriver og kontrolør i Præstø, hvilket embede han 1780 ^{21/6} mageskiftede med Chr Hår i Skive). Han døde 1786. Gift med Kathrine Nielsen, der af hans eftermand, Knud Sørensen, sikredes 20 rdlr. årlig i pension. Hun døde 69

år gammel i Præstø 1792 ^{19/9} og havde testamenteret sine efterladenskaber til sin svoger, kammerråd og renteskriver Brasch.

Brasen, Jens Olufsen. Magister, Hører, Konrektor 1688—98. 1686 strid med en kollega, Frands Rosenberg. 1690 strid med høreren Lars Gregersen Fog. Anklagede samme år en discipel for biskoppen. Beskyldte 1693 rektor og de andre hørere for at ophidse en discipel til opsætsighed. 1698 præst i Nordby på Fanø. Død 1736. Leverede bidrag til Moths ordbog. (Litt. Winkel Horn: Peder Syv, pag. 169).

Brasen, Jeppe Eenholm. Klokker ved st. Cathrine. Død 1766. Børn: 1) Niels Brasen, skoleholder ved st. Cathrine, 2) Jens Rahr B., bogbinder i København, 3) Johanne, gift med rebslager Jens Dynesen.

Brasen, M. Skoleholder ved St. Cathrine sogn. (Litt. Månedstidende pag. 95 f. — Historisk månedsskrift I 44 ff).

Brasen, Niels. Købmand. Beskikkedes 1742 til mægler fra førstkommende nytår. 1746 var han kæmner til Sønderport, hvad han frasagde sig 1753. Samme år døde han. 1720 købte han en gård på Mellemdammens nordside. 1727 købte han og rådmand Henrik Bötticher bispegårdshaven mellem Bispegade og Hundegade. 1735 solgte han gården på Mellemdammen til Jens Termansen. Gift med Kirstine Margrethe Christensdatter, som var datter af Christian Jørgensen Bagger. I en retssag 1731 omtales han som værende gift med en søster til Johannes Becker.

Brasen, Niels. Skoleholder for St. Cathrine menighed 1797. Året efter købte han et stort hus (Nr. 144) i Sønderportgade for 3018 rdlr.

Braun, se Brun.

Brehmer, Peter Jansen. Tobaksspinder. Mistede 1715 sin kone og fik lov at sidde i uskiftet bo med sin datter.

Brinch, Hans. Kollega ved Ribe skole o. 1790.

Brochmann, Vilhelm. Borgmester. 1662 blev han amtsskriver og boede tilleje på Porsborg. Samme år købte han Røjgaard. 1676 blev han adjungeret borgmester og tiltrådte embedet året efter. 1676 købte han Porsborg til sin søn Hans Daniel B. Også på Storegade ejede han et hus, som efter hans død solgtes i 1695 til Niels Knudsen. Gift med Margrethe B., der senere ægtede handelsmand Jes Christensen. Brochmanns børn var foruden nævnte søn endnu en søn samt døtrene 1) Margrethe, gift med ritmester Jens Kås, 2) Martinete (Matinette), gift

med Jørgen Hahn i Odense, 3) *Anna Dorothea*, gift med præsten Laurids Christensen Ågård, 4) *Augusta*, gift med kornet Schåf. Om enken se yderligere under Jes Christensen. En række firmaer i Lybek var kommen i stor gæld til B., og først efter hans død blev nogle af obligationerne indfriet. Han døde 1687.

Brochmand, Vilhelm. Handelsmand. Tobaksspinder (1738). I 1700 pantsatte han sin gård i Nørreportgade mellem fru Hemmers gård og Mag. Peder Terpagers til nævnte fru Margrethe de Hemmer, enke efter justitsråd Math. Worm, for en gæld på 200 rdlr.

Brodersen (Brorsen, Brorson) Broder. Hører 1684. Hans broderhed *Anders B.*

Brorson, Broder. Stiftsprovst 1736 ¹⁷/₈—37. Født 1692. Tidligere præst i Medolden. Død 1778 som biskop over Ålborg stift.

Brorson (Brodersen), Broder. Søn af biskop H. A. B. Stiftsprovst 1766 ²⁰/₆—73. Han var konsistorialråd og hidtil præst ved Frelsers kirke på Christianshavn. I 1772 fik han kapellan. (Litt. Frost: Efterretninger om Ribe Domkirke, p. 88—90).

Brorson, Christian Carl. Søn af biskop H. A. B. Kapellan ved Domkirken 1773—82. Blev da præst i Varde, hvor han døde 1795. Interesserede sig for træplantning.

Brorson, Hans Adolf. Biskop 1741—³/₈ 64. Fik 1741 bevilling til at sidde i uskiftet bo. 1744 opføres han som værende uden formue. Gift med *Johanne Christiane Riese*, der 1764 fik lov at sidde i uskiftet bo. Der var 6 børn, hvoraf to svage. Da hun var trængende, fritoges hun 1769 for halv rangskat og indkvartering. Hun boede da på Koldberg. 1781 boede hun i Ribe. B.s søn *Hans Adolf* var strengt opdraget. Datteren *Cathrine Stenbeck* blev 1781 gift med *Laurids Fogtmann*, byskriver og hospitalsforstander i Varde. (Litt. bl. a. Månedstidende pag. 139. — Kirkehist. saml. pag. 194, 163, 167 ff. — Galthen pag. 71).

Brorson, Hans Adolf. Søn af biskop H. A. B. Kollega ved Ribe skole. 1769 ³¹/₁₀ præst i Emmerlev. Død 1790.

Brorson, Johan Herman. Søn af biskop H. A. B. Kollega ved Ribe skole. 1756 ¹⁵/₁₀ præst i Lunde og Outrup. Han kaldtes hertil af sin fader, idet Ribebispen efter koncession af 1682 ⁹/₇ havde kaldsret til disse menigheder. Kaldet skulde svare 100 sl. daler årlig til bisperesidensens vedligeholdelse. Død 1799 som præst i Gram.

- Brorson, Nikolaj.** 1714 Første lektiehører ved Ribe skole.
- Brummer.** Løjtnant. Toldkontrolør. Købte 1788 en gård på Storegaden af borgmester P. M. Fridsch's bo og solgte den 1790 til birkedommer Outzen.
- Bruun, Andreas Andreassen.** Købmand. 1687—1696 var han overformynder. 1692 blev han gildens og de fattiges forstander samt delefoged. Han tog sig ivrigt af gildens sager og var meget regnskabskyndig. 1698 afgik han som gildens forstander. Døde 1703, samme år som han havde overtaget søtønde- og kabvæsenet i afdøde Jens Hansens sted. Han ses at have haft en betydelig næring. Gift med Ingeborg Jensdatter Brøndum. Der var tre døtre: 1) Kirsten, 2) Maren og 3) Sophie Dorthé, der 1704 holdt bryllup på samme dag. Enken levede endnu 1714.
- Brun (Braun), Herman Theodorus.** Kirurg 1684. Døde juni 1692 efter langvarig sygdom. Hans kone, Maren Jensdatter Koldtoft, var død før ham. Hun var datter af Jens Koldtoft i Varde og Ellen Madsdatter Rask, der overlevede hende. Moderens søster var gift med byfogden i Varde, Andreas Justesen. B.s eneste datter, Öllegård Hermansdatter B. var kun 2 år ved hans død og opdroges hos mormoderen. Der var underbalance i hans bo, men datteren havde en mindre mødrenearv.
- Bruun, Johan.** Klokker ved St. Cathrine 1786 efter Stephan Erichsen. Tidligere degn i Spandet.
- Bruun, Jørgen.** Justitsråd. Amtsforvalter 1721 (1723)—1752. 1726 optrådte han på bøndernes vegne mod byen i sagen angående broen over damskifterne. 1728 boede han på Porsborg. 1736 blev han kancelliråd. Senere købte han Krogsgård. Død efter 1' august 1759. Gift med Johanne Madsdatter Bundesen, død 1773. Søn: Rasmus Bundesen B., regimentskvartermester ved 1. fynske kyradseregiment. Døtre: 1) Johanne, gift med præsten C. Frausing i Velling, 2) Anna Leth, gift med præsten Johannes T. Bötcher i Jerne, 3) endnu en datter (Cathrine Elise?) gift med kommandørkaptajn Holm i Flensborg.
- Brügmann, David.** 1695 eneberettiget herbergerer i Ribe.
- Brülov, Laurids.** Kæmner fra 1743. Fik 1748 bevilling på at drive farveri sammen med Christian Johansen.
- Bröndum, Jens Pedersen.** Købmand? Gift med Kirsten Kristensdatter Friis, datter af magister Kristen Nielsen

Friis († 1653), teologisk læsemester. Hun døde 1701. Børnene: 1) Peder Jensen B., 2) Kirsten, 3) Ingeborg, 4) Kirsten, 5) Margrethe. B. ejede et hus på Nederdammens sydside mellem borgmester Karsten Tønnesens hus og sadelmager Kristen Sørensens hus. En af døtrene blev gift med A. A. Bruun (Kinch II 323).

Bröndum, Peter Jensen. Søn af J. P. B. og Kirsten Kristensdatter Friis. Gift med Karen Baggesdatter, datter af Bagge Iversen. Han var død 1679, og boet efter ham var fallit.

Bröns, Gjøde (Ægidius) Nielsen. Født i Ribe. 1659 Hører i Ribe. 1660—1675 præst i Daler. Død 1675.

Buch, (Busch), Joh. Hansen. Guldsmed. Gift med Margrethe Jensdatter, der efter hans død 1715 giftede sig med guldsmed Jens Kølholt.

Bundesen, Rasmus. Amtsforvalter. 1707—1716 var han fuldmægtig på amtstuen. 1711 havde han udlagt 790 daler i skatter for ejerne af Søvig og Hesselmed og fik herfor pant i disse gårde. 1716 amtsforvalter indtil 1722. Han ægtede 1720 Gertrud Marie Wejrum (bevilling til vielse i huset uden lysning og trolovelse). Enken ses at have været formuende. (Litt. Kinch II 226. — Hvass: Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas II 130. — Oluf Nielsen: Vester Horne herred, pag. 138 ff.).

Buntzen, Henrich. Blev 1701 beskikket til instrumentist, men tiltrådte ikke.

Burserus, Joachim. Biskoppens amanuensis 1701.

Busch, Rasmus Juel. Hospitalspræst 1778. Ægtede samme år Sophie Magdalena Brüggmann, datter af E. C. B., hofskriver hos enkedronning Sophia Magdalene. B. døde 1779 og endnu inden sørgeårets slutning fik enken bevilling til at ægte eftermanden Frederik Ussing. Hun døde i Farup 1799.

Byrre, Mads. Født i Odense, tog 1778 borgerskab for handel med udenlandske lærreder.

Bützow, Oluf. Født i Vejen præstegård 1732, Søn af Provst Niels Jochum B. Borgerskab i Ribe 1767 som guldsmed. Død 1811. Gift med Dorte Margrethe Pichmann.

Bützow. Guldsmed. Var 1828 eligeret borger.

Bæch, Nicolaj, se Bech.

Bödker, (Bötscher), Johannes. Apoteker. Bevilling 1684. Gift med Martha Tobiædatter Franck, der efter hans død

ægtede apoteker J. J. Neumann, som hun i 1700 overdrog apoteket. B. havde fire sønner: 1) Herman, f. 1686, 2) Tobias, f. 1688, 3) Johan(nes), f. 1689, og 4) Conrad, f. 1693, samt døtrene 5) Elisabeth, f. 1690, der en tid ejede apoteket, nemlig fra 1720 til sin død 1726, og 6) Helene, f. 1691. Marthas broder var rådmand Lambert Franck i Assens.

Bötcher, Henrik. Guldsmed. Rådmand 1724 efter J. J. Neumann. 1715 fik han sammen med A. Johansen bevilling på at være de eneste guldsmede i byen. 1733 bliver han forhandler af stempelpapir. Han maa være død 1739. Han var gift (1713?) med 1) Ingeborg Jesdatter Christensen, 2) Abigael Johannesdatter Wandel (søster til Anders Johansen. I 1746 førte denne sidste proces angående hans værgemål for domkirken). Af hans mange børn kan nævnes: Marie Susanne, gift med præsten Bagge Nielsen Ussing i Lille Lyngby, en datter gift med en Kølholt i Ribe (Jens Jensen K.). Henrik, student 1740, Frederik Filip, student 1745.

Bötcher, Peder Mortensen. Bager. Gift med Anna Cathrine Fogtmann. En søn Nicolaj, født 1756, gik først i Ribe, senere i Viborg skole. Blev dr. med. (Litt. Ingerslev: Danm. læger II 559).

Bötcher, Tobias. Hører. (Søn af Johannes B.?) Er 1718 5. lektiehører, s. å. lektor i Lemvig. Efterfølges i Ribe af Melchior Tybring.

Bötticher, Jochum. Guldsmed. Bliver 1746 stempelpapirforhandler og får samme år sammen med Jens Kølholt eneret på guldsmedeprofessionen. Dør 1767. Datteren Karen Jochumsdatter B. opretter 1790 ^{12/11} testamente. 1772 arver to af hans børn hans broder Johan B. til Mottrop (sic!) i Haderslev amt.

v. Calnein, Henrik Ernst. Stiftamtmand 1711—25. Død 1726, 69 år gl. I 1721 overtog han slotsjorderne med grundejendomme, blegdam og fiskeri samt ladegårdens bygning med tilliggende jord, men havde vanskelighed med betalingen. Han boede selv på ladegården, ligesom enken (så sent som 1744). I 1711 havde han bolig eller i hvert fald kontor på Korsbrødregård. Hans begravelse fandt sted om aftenen og 2 à 3 uger over den af forordningen af 1682 fastsatte tid. Gift med Margrethe v. Behren (Bern) d. 1746. Hun maa have været tysk af fødsel. 1730 måtte hun pantsætte ladegården („den min sal. mand og arvinger af hans kgl. maj. givne ladegård“) samt de af Andr. Mahler købte

staldgrunde til mag. Seerup for at kunne indfri en af hendes mand udstedt obligation på 450 rdlr. til kommerceråd Eenholm. Sønnen: Frederik Christian C. boede endnu 1747 på ladegården i kummerlige omstændigheder. (Litt. Personalhist. tidskrift 2 R. I 134, 138. — Falster: Amoen. phil. I 49).

Castenschiold, Johan Carl Thuerecht. Stiftamtmand 1822—28. Stiftamtmand i Ålborg, siden i Odense (d. 1844). (Litt. Nielsen: Personalhist. efterretninger om Ålborg pag. 75.)

Carstensen (Castensen, Karstensen) Caspar Christopher. Borgmester 1687—89. Søn af Karsten Olufsen. 1665 løste han kongebrev. 1678 (og endnu 1682) var han forpagter på Lønborggård. 1687 købte han Jerne og Skads kirker af kongen. 1710 var han forvalter på Gram. Samme år ses han at have ejet kongetienden af Alslev sogn. 1722 (og endnu 1727) ejede han Midtmøllen i Ribe. Ejede ogsaa Nybølgård. I 1729—30 havde han (der her kaldes „förrige forpagter“) en proces mod Ribe magistrat, som gik ham imod ved højesteret, så at han dømtes for grove, ublu og nærgående angreb, skulde gøre skriftlig afbigt og betale 50 rdlr. for unødigt trætte og 100 rdlr. i sagsomkostninger. Ved sin død (1737?) skyldte han magistraten penge. Gift med Anna Henninge a Harboes. Børn: 1) Maturin Caspersen C. Mag. Præst i Jerne. Født 1669 ^{30/8}. Død 1747. 2) Caspar Carsten C. Præst i Sneum og Tjæreborg. Død 1704. (Børn: a) Christopher C. Forpagter paa Olufgård. Død ugift. b) Inge, gift med Sr. Hjersing i Århus stift.) 3) Hans C. (se denne). 4) En datter gift med Bertel Simonsen på Gjelstoft. 5) Johanne Lovise, gift med Andreas Slange, præst i Arrild. 6) Kirsten, gift med Jens Hoe, præst i Ho. 7) Ida, gift med Søren Jensen Bornemann, præst i Lønborg og Egvad. 8) En datter gift med rektor Bötcher i Fredericia.

Carstensen (Castensen), Hans. (Søn af ovennævnte.) Hører 1714 i 3. lektie, 1720 i 4. lektie. Blev præst i Lunde og Outrup. Døde 1728. Han var døbt Hans Christophersen Friis, men antog som student ligesom sine søskende faderens stamnavn.

Carstensen (Castensen), Hieronymus. Apoteker. 1746 blev han Ostermanns efterfølger og købte året efter dennes gård på Storegade. Han ejede desuden en have i Badstuegade. 1771 gik han fallit og solgte apoteket. Boede siden på Lustrup-

holm. Gift: 1) Elisabeth Fog, præstedatter fra Hvidding (død 1754?), 2) 1762 Else Cathrine Clausen, datter af rådmand Thomas C. Han roses af biskop Brorson. (Litt. Ingerslev: Danmarks læger II 375. — Ribe bys ugeblad 1799 pag. 15. — Kirkehist. saml. I 163. — Birket Smith: Til belysning af literære personer og forhold o. s. v. pag. 389 (Apoteket).)

Carstensen, Mathias Jørgensen. Præst ved St. Cathrine (tidl. i Povelsker, Bornholm) 1788. 1791 $27\frac{1}{5}$ forflyttet til Bøggense-Skovby. Død 1797 $4\frac{1}{10}$.

Carstensen, Maturin Caspersen.¹ Søn af borgmester C. C. C. Præst i Jerne og Skads. Født 1669 $30\frac{3}{3}$. Død 1747 $7\frac{1}{11}$. Var ejer af Spangsbjerg mølle og (sammen med en svoger) af Alslev kongetiende, som faderen havde haft. Mad. Kirstine Dorthe Bircherod, gift med Jens Ducke, beskyldte ham for at „tage tøndemålet for 6 skjæpper“ og for at bruge ulovligt tøndemål m. m. Han indstævned hende, men sagen afvistes p. gr. af utilstrækkelig stævning. Hun erklærede i et indlæg, at hun aldrig havde hørt, at det var „skik at indstævne fruentimmer for, hvad der blev sagt i bryllupper og barselstuer“. (Litt. Fra Ribe amt 1906.)

Carstensen, Søren. Søn af byfoged Carsten Sørensen. Fordrede 1686 en indløst obligation til magistraten udleveret. Hans søster: Kirstine. (Litt. Kinch II 636).

Christensen, Balthasar Mathias. Hospitalspræst 1791 $1\frac{1}{8}$ (var da under 25 år). Søn af amtsforvalter Laurids Christensen. 1795 blev han forligskommissær. 1796 præst i Brørup. Død 1820 $7\frac{1}{2}$. Gift med Ingeborg Kirstine Eilschou, datter af apoteker A. M. Eilschou.

Christensen, (Christiansen), Christen, også kaldet Farber 1673 privilegeret farver. Opnår to år senere eneret på farveriet i Ribe og Ribe amt både for sig selv og sin forretning („for hvem, der får farveret efter ham“) dog Peder Jensens og Carin Siltmans ret til farveri overalt i Jylland uforkrænket. Død 1698 som en formuende mand. Gift 1) Magdalene Pedersen, død 1677 $8\frac{1}{9}$, 2) Ingeborg Christensdatter (sal. hr. Niels Bruns efterleverske, søster til købmand Jes Christensen). Den sidste skænkede 1705 en lysekroner til St. Cathrine kirke. Hun levede endnu 1723.

Christensen, Jens. Amtsforvalter. Ansattes 1685 $1\frac{1}{1}$ som amtskriver. Var amtsforvalter 1693. Dette år havde han en strid

¹ Om ham se „Fra Ribe amt“ 1906.

med byen om kvægdriften. Han ejede Stensgård på Fyn og Lundgård ved Ribe, hvor han boede. Desuden havde han ladegården i forpagtning. 1697 havde han ved mageskifte med hospitalet erhvervet Nygård. Han havde desuden kaldsret til Ho og Oxby. Død 1708. Gift 1691 med Anne Cathrine Lund. Hun døde 1698 og blev begravet på Fyn. Børn: 1) ritmester Christian Jensen, 2) kaptajn Frederik Hein, ejer af Grubesholm, 3) Anna, gift med Rasmus Jensen Lassen, præst i Ål. (Litt. Kirkehist. saml. III 2 pag. 685. — Jyske saml. VII 18,29).

Christensen, Jes. Handelsmand. 1684 var han den af de fem Ribe-købmænd, der solgte silketøj, som havde mest på lager. 1690 blev han postmester. Med sin anden hustru arvede han halvdelen af Porsborg, hvor han boede, men desuden erhvervede han sig igennem årene en række ejendomme i Ribe: et hus på Nederdammen, hjørnet af Sønderportsgade og Puggårdsgade, et hus på Storgaden mellem apotekerens og Niels Knudsens huse, en have i Badstuegade ved åen, et par stalde uden for Nørreport — ialt ejendomme til en værdi af op mod 4000 rdlr. Ved sin død 1693 efterlod han desuden et løsøre vurderet til c. 3000 rdlr., et kostbart indbo og mange købmandsvarer, så at formuen efter gældens fradrag ansloges til 8303 rdlr. — Af hans slægt kan nævnes, at han var dattersøn af Jes Kiergård, og hans moder hed Maren. En søster til ham var gift med C. C. Farber, en anden, Johanne, var gift med Anders Tarp. Hans brødre var Niels Christensen Mulvad (se denne), Hans Christensen, præst i Højby på Sjælland, og Peder Christensen Mulvad, præst i Ringive. — Han var gift 1) Dorethea Clemensdatter, med hvem han havde 8 børn, 2) Margrethe Brochmann, enke efter borgmester Brochmann. Børnene af første ægteskab var a) Clem en Jessen (se Fynske saml. VIII 336 f) f. 1675, b) Anne, gift med præsten Jacob Christensen i Fårevejle, c) Maren, født 1677, d) Ingeborg, f. 1678, gift med Henrik Bøtke, c) Dorthe Margrethe, f. 1680, f) Cristiane Sophia, f. 1681, g) Johanne Marie, f. 1682 (der tilfalder hende år 1700 en søsterlod af den lübske gæld til stedmoderens første mand) og h) Dorthe, f. 1686.

Christensen, Laurids. Amtsforvalter. Krigsråd, senere Justitsråd (1776). 1754 fritoges han for at svare indkvartering af sin i Nørreportgade lejede gård. Han ejede og boede på Porsborg. Hans kone synes at være død 1756. 1779 kautionerede rådmand

Jens Rahr for ham for 4000 rdlr., medens tidligere Christian Termansen til Nielsbygård og Christen Hansen til Hesselmed havde kautioneret hver for 2000 rdlr. Hans søn Balthasar, var præst i Brørup (se ovenfor).

Christensen, Søren. Købmand? Født i Varde; c. 1725 blev han dræbt, muligvis ved sin kones foranstaltning. (Falster: Amoen. phil. I 136).

Christensen, Tyge. Skibskaptajn. Udgav 1642: „Navigation — eller sejlingskunst“ (Ripæ Cimbricæ pag. 14).

Christophersen, Rasmus (Middelfart). Hører. 1689 pålægges det ham at tage baccalaureus-graden. 7/1 samme år havde han indstævnet rektor Gregers Fogh for at have forholdt ham noget skjortelærred samt overfaldet ham med uhøflige ord. Også med høreren Frands Rosenberg havde han en strid.

Clausen, Christen. Konsumptionsforvalter. 1710 ²¹/₁₁ var han birkeskriver på Fanø, men fik dette år tilladelse til at lade denne tjeneste udføre af en anden — på eget ansvar —, da han havde fået oppebørslen af konsumptionen i Ribe. 1718 pantsatte han sit hus på Mellemdammens sydside til fuldmægtig på amtsstuen C. T. Hansen, hvem han skyldte 500 rdlr. I 1720 solgte han ham huset. 1719 overdrog han konsumptionen til guldsmed Anders Johansen Wandel for tre år, og da han atter selv overtog den, kom han i en retsstrid med W. angående de forråd, W. selv og en del borgere laa inde med. — Gift med Maren Andreasdatter Bruun. Hans søn var Jens Clausen, resid. kapellan i Emmerlev, men han er ikke dimitteret fra Ribe.

Clausen, Hermann Berthelsen. Slagter. Hans bedstefader havde været rådmand i Cassel, men var under 30-årskrigen flygtet til Danmark. Gift med Anna Ilsted. Sønnen Peder Hermansen Høyer var præst i Aadum og tog sig 1757 af faderens sag mod en fuser, der gik ham i næringen.

Clausen, Hinrich. Hofråd, herredsfoged på Glücksborg. 1781 sælger han sin gård i Grønnegade. 1788 giver hans hustru Elise Antonette Augusta afkald på arven efter sin mormoder, oberstinde Freigast.

Clausen, Nicolaj, f. 1698, d. 1746. Kapellan ved domkirken. Søn af herredsfoged i Lø herred Otto Daniel Clausen (der boede i Bosholm i Visby sogn) og Anna Thomasdatter, hvis fader var præsten Thomas Andersen i Ballum). En farbror satte ham efter faderens tidlige død 1715 i mesterlektien i Ribe, hvorfra han di-

- mitteredes 1717. Tre år senere tog han attestats med laud. 1720—32 var han kollega ved Ribe skole. 1732 $\frac{28}{3}$ blev han residerende kapellan til Sém. Ægtede 1732 $\frac{9}{10}$ Sara Anna Evendorph, datter af hospitalsforstander Evendorph.
- Clausen, Thomas.** 1760 Rådmand efter Hans Kragh. 1765 var han medadministrator af de fattiges kasse. Han var oldermand for snedkerlauget, der 1757 var opsætsig imod ham. 1771 afgik han som rådmand efter ansøgning og flyttede til Lustrupholm til Datteren Else Catharina, der var gift med fhv. apoteker Carstensen. Hans hustru var Dorte Kirstine Müller, død 1758. Efterfølger Niels Lund.
- Clod, Christian.** Født 1768. Hospitalspræst. Han var indtil 1796 $\frac{23}{12}$ hører i Fredericia, men kaldtes da til Ribe som Balthasar Mathias Christensens efterfølger. 1799 forflyttedes han til Skydebjerg og Orte menigheder på Fyn. Død 1853 $\frac{4}{12}$.
- Coch, Gotfried Henrich.** Tidligere kompagnifeltkær. Tog 1795 borgerskab som barber.
- Conradi, Friderich Ezechias.** Kaptajn ved det Riberske infanteriregiment. Fik 1785 legitimationsbevilling for sin uægte søn af samme navn, der da var 18 år gammel og korporal ved regimentet.
- Coster, Hans Petersen.** Bondesøn fra Koster på Møen. Født 1740. Hospitalspræst 1773—77. Kapellan ved St. Cathrine 1777—85, da han forflyttedes til Magleby på Møen. Død 1786. Gift 1774 med Martha Marie Hage (Litt. Ålborg skoleprogram 1871 pag. 43).
- Cramer, Christian.** Skoleholder for domsognet 1761—81. 1766 blev han tillige klokke ved St. Cathrine efter afdøde Jep Eenholm Brasen. Fik 1781 lov at sidde i uskiftet bo. (Litt. Månedstidende pag. 75, 95).
- Dam, Morten Reenberg Iversen.** Født 1709. Hospitalspræst 1744—53. Tidligere feltpræst ved livgarden til fods. Afløste afdøde Niels Astrup. 1753 sognepræst i Lemvig og provst 1761—1767 Varde. Død 1783 $\frac{30}{3}$. Gift 1745 $\frac{16}{10}$ med Maren Nielsdatter Grue. (Litt. Kirkehist. saml. III 5 side 710).
- Daugaard, Jacob Brøgger,** stiftsprovst 1845, biskop fra 1850 til sin død 1867.
- Dessauer, Moses.** Tog 1804 $\frac{1}{11}$ borgerskab som købmand. Var født i Dessau.
- Dideriksen, Herman.** En uægte søn af oberstløjtnant (?) Grønhagen.

Dittlevsen, Cornelius. 1665 blev han overfaldet og slået til jorden af Hieronymus Trellund.

Dreyer, Dines Christian. Var 1780 regimentskvartermester ved slesvigske infanteriregiment i Ribe. Gift dette år med Marie Henriette Krabbe.

Ducke, Jens. Krigskommissær og amtsforvalter. I 1715 boede han på Porsborg, som han året efter solgte, da han gik af og blev præsident i Fredericia; afsat i 1721. Var død 1722. Gift med Kirstine Dorthe Biercherod. (Se under Maturin Carstensen). Der var to børn i 1711. (Litt. Falster: Amsen. phil. I 228, II 200).

Dupont, se du Pont.

Ebert, Samuel Friderich. Drejlsvæver. Han fik i 1813 dannebrogsmændenes hæderstegn overleveret af stiftamtmanden for udvist flid og sin sjældne kundskab i professionen. Død i Vejen 1838.

Eenholm, Christen Siegfred. Købmand. Født 1698 som eneste søn af tolder Jep Pedersen E. Året efter faderens død (1717) synes han at være flyttet til København, men i hvert fald 1723 var han atter i Ribe, hvor han ægtede Sophie Dorothea Bruun, enke efter Peder Jensen Baggesen, med hvem han bl. a. fik den såkaldte Frands Klynnes toft. 1724—30 var han byens pengemester, men synes først 1725 at have taget borgerskab som købmand. I 1727 udnævntes han til kommerceråd. Han var byens største grundejer. I 1728 købte han af Math. Valentiner i Flensborg to ejendomme på Storegade, nemlig to gavlhuse, der strakte sig fra sal. rådmand M. P. Fridschs hus og langs Fiskergade til Fridsches porthus. En gård i Sortebrødre-gade skænkede han i 1732 til doktor Anchersen (se denne). En arv efter en moster på 2000 rdlr. var kun en ringe erstatning for de store udbetalinger, han 1714—32 foretog, bl. a. 1500 rdlr. til Baggesens arvinger, 3000 rdlr. til sin søn, 1500 rdlr. til den ældste datter. I 1736 opsagde han sit borgerskab og flyttede til Brejninggård. Her blev han justitsråd. Han fik dog bevilling til at beholde de enge og agre, der hørte til hans Ribeejendomme, så længe han vedligeholdte husene og damskifterne. 1739 havde han en proces med Sønderports lodsejere. På Brejninggård fik han privilegium på feldberederi. Omkring 1760 levede han med sin anden hustru i Holstebro, til hvis kirke han gav et sølvdøbefad. (Litt. Hofmans fundatser IV. Danske atlas V 799).

Eenholm, Jep Pedersen. Tolder. I 1693 blev han som told-kontrolør overfaldet og mishandlet på toldboden. 1705 forpagtede han tolden og klagede samme år til kollegiet over smugleriet med mindre både i Nibså, ligesom han angav flere købmænd som smuglere. Synes også selv at have drevet handel. Han var gift med en datter af Niels Knudsen. Hun synes at være død 1706. Selv døde han 1716 ubemidlet, men den eneste søn havde en lille arv efter morfaderen.

Eilschou, Andreas Michael. Apoteker. Han fik 1774 apoteket efter sin fader Chr. Cornelius E. Han synes at have været en stridbar og diskussionslysten herre, der blandt andet kritiserede de eligerede borgeres handlinger så stærkt, at de 1789 klagede over ham og hans tilhængere. Året efter var han i strid med mad. Rahr angående en skade på damskifterne, forårsaget af stampemøllen. 1793 måtte magistraten bede ham ikke forstyrre enigheden og tilliden mellem øvrighed og borgere, en tilrettevisning, som han karakteriserede som „upassende, om ikke fornærmelig“. Han søgte nu at påvirke de eligerede borgere „sine venner“ til at få gennemført en række offentlige foranstaltninger. 1794 angreb han amtmand Hellfried gennem et trykt skrift, men blev for sine beskyldninger offentlig tilrettevist gennem magistraten, der efter ordre tilkendegav ham majestætens mishag med hans dristige og ubesindige forhold. 1796 mente magistraten at se Eilschous ophidsende skrifter og tale som årsagen til de skandskrifter, der opsloges på byens kag. Om hans alsidige interesser vidner anlæget af en have (1780—90) på St. Nikolai kirkeplads og hans virksomhed i det borgerlige selskab. Han førte som segl et skjold med hans forbogstaver. Som skjoldholder stod ved den ene side en mand i lang kjortel og oprejst sværd i venstre hånd. Han var gift med Ingeborg Kirstine Helvad, der døde 1785 8/11. Han døde 1824, 76 år gl.

Eilschou, Christian Cornelius. Apoteker. Oprindelig i Kolding, men fik 1771 privilegium på at drive Ribe apotek, ligesom han året efter købte den tidligere apoteker Carstensens gård (apoteket?). 1774 afstod han apoteket til sønnen A. M. E. og døde i Kolding 1790, 74 år gl.

Enevoldsen, Jørgen. Købmand. Fra 1803 var han bosat i Eskefjord paa Island, men kom atter hjem i 1807 og slog sig sammen med Adser Knudsen om en handelsekspedition til Island 1811. 1816 udrustede han sammen med A. K. og Frederik Kol-

vig briggen „St. Peter“ til hval- og robbefangst. I 1823 blev han eligeret borger.

Enevoldsen, Poul. Hører ved Hieronymus Trelunds skole. Da T. blev byskriver, „tjente han ham“ i tre år og holdt derefter selv skole i fire år, hvorefter han 1666 fik 30 borgeres skudsmål for at have skikket sig flittig og vel og lært børnene forsvareligt.

Engelke, (Engel), Johan. Blev 1669 byens tolder efter Gregers Pedersen Terpager. Han var født i Brunsbüttel og tog 1649 borgerskab i Ribe (som købmand?)

Engelstoft, Oluf Christensen (eller Christian). Rådmand. Det var muligvis ham, der 1669 var amtsskriverens tjener. I hvert fald 1674 var han borger i byen og vides året efter at have været sættemøder. Han synes at have haft en ikke ringe indflydelse. I 1699 blev han fuldmægtig ved stiftet og amtet, og 1702 blev han rådmand i J. L. Baggesens sted, men vedblev at være amtsfuldmægtig. Fra 1686 var han forhandler af stempelpapir. Synes at være død 1714. Gift med Anna Pedersdatter Grønholt, som 1718 solgte gården på Stenbogade (det sydlige hjørne af Peter Duus (sic) slippe. Hun flyttede fra byen som enke, men man vidste ikke, om hun opholdt sig på Sønderho eller hos søsteren i Brøndum præstegård. 1722 døde hun i Jetting (sic). En søn Christian Engelstoft blev 1774 birkedommer på Fanø. En datter var muligvis den Anna Engelstoft, der omkring 1726 blev gift med sit søskendebarn Jan Seerup i Strandby. Datteren Ellen var gift med P. F. Kragelund, præst i Haderup. Denne datter synes at være af et tidligere ægteskab, idet Anna Grønholt nævnes som hendes stedmoder. Andre døtre af dette ægteskab er da måske Otto Sophie E., Eberhardt Elisabeth E. og ovennævnte Anna E.

Erichsen, Stephen. Student. Blev 1781 $\frac{4}{4}$ klokker ved st. Cathrine efter Cramer. Han døde 1786. Gift med Gjertrud Marie Jensen.

Eriksen, Peder. Husholder i hospitalet 1661—69.

Ewald, P. var 1799 hører ved den latinske skole og degn ved domkirken.

Evendorf, Lawrits Morten. Kaptajn og regimentskvartærmester.

Evendorph, Morten Henrichsen. Hospitalsforstander, rådmand. 1684 fik han ekspektance på embedet og blev 1687 hospitalsforstander. 1708 blev han rådmand i Peder Lauridsens

sted. 1695 ejede han et hus paa Nederdammen. 1718 (1719?) døde han fattig. Gift med sin formand M. H. Lützens enke Ellen. Hans broder hed Peder Hof. Børn: 1) Laurids E., 2) Dorte Cathrine, gift med præsten F. E. Friis i Kongerslev (senere i Besser på Samsø), 3) Sara Anna E., gift med kapellan ved domkirken Nicolaj Clausen, 4) en Datter gift med rådmann N. V. Ries.

Falck, L. Borgergekaptajn. 1806 eligeret borger.

Falster, Christian. Rektor, sprogmand, digter. Født 1690. Blev konrektor 1712 og rektor 1723, men synes allerede som konrektor at have læst i mesterlektien. 1750 købte han en eng (Carels (?) eng) for 400 rdlr. af frk. Foss. Skænker 1742 $\frac{14}{3}$ 100 rdlr., hvis renter skal udbetales de to danske skoleholdere. Gift 1717 med Margrethe Jensdatter Baggesen, der døde 1789 $\frac{21}{11}$, 97 år gl. En brodersøn af F. var Christian Pedersen F. Falster døde 1752 $\frac{24}{10}$ og havde allerede 1750 opnået tilladelse til at blive begravet i fru Foss' begravelse. (Litt. bl. a. Ribe skoles program 1828 og 1845; Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus II; Fra Ribe Amt 1921.)

Farber, Christen Christensen, se Christensen.

Farber, Jens Knudsen. Gift med Margrethe Christensdatter.

Farber, Peder Christiansen (Christensen). Farver. Rådmand. 1698 fik han farverbevillingen efter sin fader Chr. Christiansen. 1720 blev han rådmand efter M. P. Fridsch. 1718 anklagede han og en anden borger, der begge havde deres børn i skole hos en ung lærer, Morten Lauritzen, den danske skoleholder Oluf Zachariassen for selvtægt, idet han havde fjernet børnenes bøger, blækhuse og tavler. En søster til ham, Catharina Christiansdatter, var gift med Conrad Kunckel. — Gift med Johanne Pedersdatter Schade. Han døde 1723 $\frac{25}{2}$, og enken fik bevilling til at fortsætte farveriet. Hun døde 1734 $\frac{21}{7}$, og hendes broderdatter Sidsel Pedersdatter Schade overtog farveriet. Et legat (Fabero-Schadeanum) stiftedes 1731 $\frac{17}{10}$.

Farup, Søren Nielsen. 1753 inspektør ved fattigvæsenet.

Fischer, Johannes. Dr. med. Stadsfysikus. Bestalling 1721 efter dr. Jacob Willers. Udlænding (fra Danzig) og ikke det danske sprog mægtig. 1725 strid med apotekersvend Ostermann, der gik ham i næringen. 1728 stævner han tolder Schanck for uhøflighed mod ham. Gift med Margrethe Wolber. Han synes død i

1729, da hun faar tilladelse til at sidde i uskiftet bo. En søn H e n r i k F. student 1732 (findes ikke i Ribe skoleprotokol). En andensøn F r i d e r i c h R u d o l f var født i Glückstadt og blev student 1734 (heller ikke i Ribe skoleprotokol). (Litt. Ingerslev: Danmarks læger II 209).

Flem, Søren Lauridsen. Var Ripenser, men tog 1670 juni borgerskab i Bergen.

Floer, Martin. Badskær 1666.

Foersom, Christen. Urmager. Født i Ribe, hvor han tog borgerskab 1767. Blev 1780 overformynder. 1794 opgav han på grund af alderdom og svaghed sit borgerskab. Han var da formuende.

Foersom, Jep Christensen. Lærredsvæver. Han døde 1740.

Foersom, Jeppe. Han var fader til provst Chr. F. (præst i Hjortlund, siden i Hygum, † 1796). En datter M a r e n var gift med farver Barsballe.

Foersom, Niels Christensen. Prokurator 1734. 1736 byfoged i Ringkøbing. Han var muligvis ikke bosiddende i Ribe.

Forsom, Johan Ludvig. Dansk skoleholder 1781—1804. (Litt. Dansk saml. II. 3 pag. 164. — Månedstidende pag. 95).

Fogh, Christen. 1770 klokker ved domkirken efter Laurits Grundahl. 1774 sognepræst til Tørring og Heldum. Død 1802 ²⁷/₅.

Fog, David Rasmussen. Født 1731 ³⁰/₁₂. Præst ved St. Cathrine 1764 ¹³/₁—1787. Havde tidligere været præst i Bredstrup. 1759—1764 og blev senere præst i Fåborg-Diernisse. Gift: 1) Barbara Margrethe Christiansdatter Lunde, 2) Luja (datter af en købmand i Fredericia) 3) Marie Poulsdatter Fenger og 4) Johanne Elisabeth Stockemark, datter af provst S. og hustru Anna Luisa v. domkirken (medens en anden datter var gift med pastor Lauge Sidelman i Sneum). Han døde 1805.

Fog, Gregers Larsen. Rektor 1665 ⁷/₇. Han interesserede sig meget for forbedringer i skolen og skrev bl. a. en latinsk opsats om større mildhed i disciplenes behandling. Han laa stadig i strid med over- og underordnede, både biskop, stiftsprovst og konrektoren J. O. Brasen. Hans pengesager var i en sørgelig forfatning, og i 1693 blev han dømt for gæld til skolen og fik 10. januar samme år sin afsked. 1696 ansøgte han stiftets gejstlighed om understøttelse.

Fogh, Jørgen Lauridsen. 1659 ²⁹/₁₀ præst ved St. Cathrine.

1672 købte han hjørnestedet ved siden af præsteresidensen. 1686 søgte han om nedsættelse i de kgl. skatter. Døde 1710 ²³/₁₀. Gift med Elisabeth Pedersdatter Hegelund, over for hvem børnene 1711 gav afkald på deres fædrearv. Han havde først været gift med Magdalene Davidsdatter Foss. Hans anden hustru havde først været gift med præsten C. P. Bruun i Højrup. (Litt.: Kinch II 453 f.)

Fog, Lars (Laurits) Gregersen. Hører i 3. lektie 1690. Søn af rektor G. L. F. Om hans strid med konrektor Brasen se denne. 1692 præst i Fol, 1703 i Jelling. Død 1704 ¹⁴/₉.

Fogh, Laurids Jørgensen. Student fra Ribe skole 1684. Hører sammesteds 1689. 1710—47 præst ved St. Cathrine. Søn af Jørgen Lauridsen F. Gift 1703 ²⁰/₉ med Else Sørensdatter Seerup, datter af Søren Nielsen S., præst ved Domkirken. (Litt. Falster: Amoen phil. I 49. — Winkel Horn: Peder Syv pag. 169).

Fogtmann, Hans Bertram. Kollega ved Ribe skole. 1766 præst på Mandø, 1774 i Nørre og Sønder Bork. Søn af gartner Nicolai F. Død 1814.

Fogtmann, Laurids. Talloetterikollektor. Havde i 1774 underbalance.

Fogtmann, Nicolai. Gartner. Sønner: 1) Hans Bertram F. (se denne) og 2) Sennich F., bager i Ribe.

Foss, Anna Margrethe. Datter af ærkebiskop Hans Svane. Enke efter dr. med. stadsfysikus i Kbh. Jens Foss (død 1687). Hun levede i sin svigersøns, Carsten Worms hus, hvor hun døde 1737. Hun var meget rig og holdt flere unge mænd, deriblandt en tidligere tjener, i Ribe latinskole. En søn, løjtnant Peder Foss, døde 1728 i Worms hus. Hendes murede begravelse i domkirken er lige vest for Albert Skeels kapel.

Foss, Antonius Davidsen. Født 1646 som søn af mag. David Lauridsen F. I 1662 var han i 5. klasse i skolen og fik understøttelse. 1669 blev han student. 1673—75 var han hører ved skolen og tillige kantor og blev derefter præst i Agerskov. Han døde 1696 ²⁹/₄. Der findes to håndskrifter af ham i Terpagers bogsamling. Gift 1) Margrethe Schnell, enke efter forgænger i Agerskov J. J. Schnell, 2) Margrethe Lange fra Haderslev. (Litt. Kinch II 453).

Foss, David Lauridsen. Præst i Ribe, først resid. kapellan v. domkirken, siden (fra 1648) sognepræst v. St. Cathrine. Hans enke Anna Jensdatter Hundevad fik 1662 godtgørelse

for reparation på residensen. 1665 fik hun en huslejegodtgørelse af byen. Han døde 1659, hun levede endnu 1674. Sønner: Antonius F. og Laurids F. (se disse). (Litt.: Kinch II 452 f.)

Foss, Laurids Davidsen. Født 1643 som søn af foregående. Blev student 1662. Hører 1667—70 (Terpager var hans discipel). 1672 præst i Pjedsted og Gårslev. Død 1704. Gift: 1) ubekendt, 2) Anna Kirstine Nielsdatter Sommer.

Foss, Søster Friderica Ugift søster til Carsten Worms anden hustru. 1727 fik hun bevilling til at være sin egen værge. Ved testamente 1743 stiftede hun flere legater. Døde 1750 ³/₂. I Hofmans fundatser IV 502 ff er udeladt testamentets § 8: at de enker og jomfruer, der skal nyde renterne, skal være af stand, „thi min vilje ikke er, at denne min gave skal strække sig til gemene borgere, håndværksmænd eller deslige, men aleniste som meldt er, til nødtørftige standspersoner, hvilke hånes ved andensteds at søge nogen hjælp og undsætning.“

Franck, Tobias. Apoteker. Fik bevilling 1660 efter først at have været ti år i København. Han blev gift 1663 efter bevilling uden foregående troløvelse, og konen døde i barselseng. Han boede på Storegade. 1676 solgte han Porsborg. Han giftede sig anden gang 1667 med Lene Johansdatter, Lambert Baggesens enke, til hvem byen var i en ikke ringe gæld (over 2000 rdlr.). Han døde 1684. Enken fik vel bevilling til at føre apoteket videre, men solgte det allerede 1688 til apoteker Bødtker, dog ikke med fordel, thi året efter søgte hun om lempelser for skatterestancer på grund af hendes „slette tilstand“. Franck efterlod sig otte børn: 1) Lambert, apoteker i Assens, 2) Johan, 3) Lydik, 4) Tobias, 5) Marta, gift med apoteker Neumann, 6) Helena, 7) Dorthea og 8) Ursula Maria.

Frandsen, Jørgen. Borger i Ribe o. 1695. Var broder til Søren F., præst i Stavanger, og til Andreas Verlohrens hustru.

Frausing, Andreas. Borgmester, kontrolør og postmester. Blev postmester 1712. I 1722 nævnes han tillige som kontrolør. 1723 blev han rådmand efter P. C. Farber, og i 1725 blev han viceborgmester. I denne egenskab havde han året efter en etikettestrid med præsident Carsten Worm, der for enigheds og roligheds skyld gik ind på, at plakater o. l. stiledes: Præsident, borgmester, viceborgmester og rådmænd gjøre vitterligt - - -, samt underskrevet af alle på een linie. F. udbredte skrevne viser og havde i hvert fald i 1719 ved postvæsnet i Kbh. en

referent, der forsynede ham med aviser og efterretninger om, hvad der skete. — Gift: 1) Maria Gross, datter af stadsbygmester G. i Kbh. Død 1733. 2) 1737 ^{25/10} med Vibecke Terpager, datter af lektor Terpager og enke efter præsten Venzel Galte i Sneum. Børn: a) Christopher F., f. 1720, blev 1749 præst i Velling og gift samme år med Johanne Bruun, datter af amtsforvalter B. b) Sophie, gift med borgmester Peder Fridsch. Begge af første ægteskab. F. døde 1749 ^{27/12}. Vibecke Terpager døde 1750 ^{22/10} i Vordingborg.

Frausing, Johan Jacob. Tjente o. 1744 borgmester Frausing og førte processer. 1756 ses han at have været i toldforvalterens tjeneste. 1758 ^{12/5} blev han byfoged i Varde og tillige herredsfoged. Død 1774. — Gift 1758 med Margrethe Elisabeth Krosp. Død 1768.

Fridsch, Andreas Frausing. Dr. med. Fysikus. Søn af rådmand, senere borgmester Peder F. 1772 blev han beskikket til fysikus og i 1783 udnævntes han til justitsraad. Død 1807. (Litt. Ingerslev: Danm. læger II 593.)

Fridsch, Mads Pedersen. Købmand. Rådmand. Søn af Peder Madsen F. 1715 blev han byens pengemester, 1719 rådmand efter Evendorph. Han boede på hjørnet af Storegade og Skibbroen. I 1717 købte han Porsborg af Jens Ducke. Ved faderens forlis led han et betydeligt tab. Død 1720. — Gift 1704 med Sophie Dorthe Andreasdatter Bruun, der senere blev gift med Peder Jensen Baggesen og tredje gang med C. S. Echholm. Datter: Anne Kirstine F., gift med kammerråd Heldvad på Vennergård. Hun ejede 1755 en femtedel af Store Kobro. Død 1756 ^{17/1}.

Fridsch, Peder Madsen. Søn af Mads Nielsen F. Var 1666 ansat ved toldvæsenet i Ribe. 1675 kaldes han toldinspektør på Fanø og Sønderho, men var i 1682 atter ved Ribe toldvæsen, selv om han stadig benævnes „inspektør over Eilandene“, i hvilken egenskab han forblev til 1691. I 1701 kaldes han køb- og handelsmand. Beskikket til overformynder 1704. Død 1709, idet han omkom på en handelsrejse til Holland. — Gift 1) Anne Terkelsdatter, 2) Kirsten Jensdatter (Brøndum eller Friis). Søn (af 1. ægteskab) Mads Pedersen Fridsch. Døtre: Maren og Johanne Madsdatter, der 1694 boede i forældrenes hus i Grønnegade.

Fridsch, Peder (Madsen). Borgmester. Justitsråd. 1736 tog

han, der var barnefødt i Ribe, borgerskab som købmand. Samme år vice-rådmand. 1749 blev han vice-borgmester. 1752 protesterede han og Rahr mod Søren Nielsens ansættelse som kæmner uden kaution. 1783 entledigedes han. Magistraten på hans tid roses for dens sparsommelige styrelse af byens anliggender. Sammen med sin søster, dr. Anchersens hustru, skænkede han et rækværk til St. Cathrine med de fire evangelisters billeder. Til byens fattige gav han 1000 rdlr. Han ejede en stor gård på Storegade, men boede i en anden på hjørnet af denne gade og Skibbroen. Den første gård solgtes året efter hans død til løjtnant Brummer. F. døde 1787. — Gift med Sophie Frausing († 1771) datter af borgmester A. F. Børn: 1) Mads F., rentekammerdeputeret, konferensråd († 1812), 2) Andreas F., dr. med., 3) Sophie Dorothea, gift med J. H. Schultz i Altona (en søn af hende, Peter, døbt i Hamborg 1772). (Litt. Galthen pag. 152. — Månedstidende pag. 45. Ribe bys ugeblad 1799 pag. 11).

Friis, Frands Eberhardt. 1719 hører i 3. lektie.

Friis, Ib. Rådmand. 1666 gør landsdommer Villum Lange fordring på nogle dokumenter, som F. året forud skriftlig havde forpligtet sig til at udlevere. Han boede 1662 på Nederdammen. Han døde 1668, og skolen gjorde indførsel i hans mølle. Hans fuldmægtig Laurids Nielsen lod i August 1669 hans ejendomme vurdere: et adelshus ved Nørreport 1000 rdlr., en stald og have uden for Nørreport 50 rdlr., en kålhave sammesteds, som strakte sig til byens såkaldte dårekistejord 80 rdlr., Midtmøllen 1000 rdlr., en mængde mindre ejendomme og abildhaver på holmen ved graven 166 rdlr. Han døde ved St. Hansdags-tide i Kbh. og begravedes der.

Friis, Kjeld. Nævnes 1670 i anledning af en stald uden for Nørreport, som han på et tidligere tidspunkt havde tilskødet en anden på grund af gæld. Nu blev den tilskødet rådmand N. P. Terp-ager.

Friis, Laurids Kristensen. Købmand. Søn af mag. Kristen Nielsen Friis. Gift 1) Else Jesdatter, 2) Vibeke Jesdatter. Børn: a) Ingeborg, gift med Antonius Barchmann, b) Else (begge af første ægteskab) c) Laurids, d) Maren. F. var en velhavende mand, der efterlod hver af sine børn c. 2000 rdlr. Enken kom i strid med borgmester Jesper Hansen angående skiftet. Af ejendomme efterlod han sig et adelshus på

Storegade med en bod i Fiskergade, desuden 6 andre huse, 9 boder, en stald i Saltgade på Ålegades hjørne, samt agre og enge, alt vurderet til 3647 rdlr. Af løsøret kan nævnes en del kostbare smykker.

Friis, Laurids Mortensen. Født 1648. Søn af borgmester Morten Larsen. 1683 blev han byfoged efter Niels Jacobsen (Bonum). 1689 blev han under-konsumptionsforpagter og tillige kongens delefoged. 1692 blev han byens tolder og samme år accise-, kran- og vejermester. 1700 blev han foreslået til borgerkaptajn, og samme år fik han en højesteretsdom, hvorved han mistede sin byfogedbestilling, men blev benådet. 1709 havde han forskellige stridigheder med magistraten. Død 1718; hans bo var i slet tilstand. Hans hustru var en søster til præsten Hans Hansen Rahr i Ulvborg. Sønnen Rasmus var 1710 søkadet.

Friis, Niels. Købmand. Var 1793 medlem af „Det borgerlige selskab“s bestyrelse.

Frith, Mads Nielsen. Er 1664 nævnt i skatteligningen, lavt ansat. (Litt. Grønlund: Hekseprocesser, pag. 242).

Gabel, Christian Carl. Stiftamtmand 1725—48. Han havde 1732 en proces med kammerherre Claus de Rewentlouw angående en arvesag. 1740 var han kommissionær i biskop M. Anckersens gældssag. Gav forskellige summer til skolens disciple, byggede en prægtig stol i domkirken, opbyggede Mandø kirke og gav kalk og disk til Gjørting kirke. Han boede på Korsbrødregård og ejede desuden Bagge Baggesens forhenværende gård på Mellemdammen (1728). Desuden ejede han haven for enden af Grønnegade samt (1725) Fuglsang, Prierskov, Brammingegård og Bregentved. Med sin første hustru fik han Dalum. 1734 skøder han gården på Mellemdammen til en søn af byfoged W. Th. Lund, som var opkaldt efter ham, Christian Carl Lund, og samme år ses Gabel at have haft en stor gæld (50,000 rdlr. oprindelig til enkegrevinde Schack, nu overtaget af købmændene Witte og Schultze i Hamborg). 1734 indsættes han til universalving efter grevinde Anna Sophia Rantzau, Hans Schacks enke, med hvem han fra 1726 til 1731 havde haft fællesskab såvel over deres rede midler som af obligationer og jordegodsadministration og domestik- og husholdningsaffærer. Ved borgeroptøjerne 1743 gik han i forbøn for de skyldige. Præsident Peder Ussing udtalte 1752 ^{26/20} i retten om Gabel: „Jeg har haft en ejegod herre i sal. geheimeråden, men til ligemed sådan en mand,

- der ikke tillod en tjener mere end han jo selv [vilde være?] maitre [Herre] (sic) i alle ting, og så fornuftig derhos, at han vilde se tingene for sig, før han enten resolverede i noget eller deciderede i noget." Gabels anden hustru, Anna Benedicta Steensen, lånte 1751 byen penge (529 rdlr.) (Litt. Fra Ribe Amt 1921 o. a. st.)
- Galthen, Mathias.** Født i Lemvig 1734 ⁵/₁, død 1812 ¹³/₅. 1782 Kapellan ved domkirken efter Brorson. 1793 Kapellan i Randers. Søn af Peter Galthen, rektor i Lemvig. Forfatter til topografier over Ribe og Randers. Gift: 1) Ane Christine Monrad, 2) Anna Sophie Mandix.
- Galthen, Niels Nielsen.** 1675 medhjælper for kapellan ved St. Cathrine Torkild Andersen. Bliver dennes efterfølger, men afstaar kaldet 1680 på grund af sygdom. Er vistnok en søn af Niels Pedersen Maltbech, præst i Galten. Gift med en datter af Torkild Andersen. Død 1680 (?).
- Gamstrup (Kamstrup), Hans Olsen.** Født i Norge. Hospitalspræst 1681—82. I Jydske registre kaldes han Hans Olufsen (Ravnstrup?)
- Gerdes, Hans Berthelsen.** Købmand. Han tog borgerskab 1746, men nævner selv i 1768, at han 1726 overtog madam Mahlers handel. Gik fallit 1769. I 1779 søgte han forgæves at blive defoged. Gift 1) Sophie Marie Ross, 2) Marie Sophie Rømer fra Ryssensten (1755). En datter Wibecke var gift med Hans Simonsen.
- Gjønge, Christen.** Prokurator. Fik bestalling som sådan 1731 ⁷/₁₁. Død 1742. Stærkt forfalden (se Fra Ribe Amt 1926).
- Gjørtz, Christian.** Købmand. Født 1791 ²²/₉ i Ringkøbing. Stod i lære hos J. F. Borck i Flensborg 1806—11 og var handelsbetjent hos ham til udgangen af 1814. Nedsatte sig 1819 i November i Ribe, men tog først borgerskab 1821 ²¹/₁₂. Død 1860.
- Goldt, Johannes Ditlef.** Kammerråd, var 1778 toldinspektør. Død 1779. Tidligere i Assens. Hans hustru var søster til rådmænd Ussings hustru. Sønnen Mathias Joachim G. blev landfysikus.
- Gonsager, Anders Jensen.** Skomager. Gift med Anna Adersdatter. Havde to lærde sønner, hvoraf den ene var Laurids G. (Litt. Thura: Valvæ scholarum apertæ. Kolding skole).
- Gonsager, Laurids.** Født i Ribe 1638 ³¹/₁₂. Gik i Ribe skole, men blev student i udlandet 1660. I 1662 blev han øverste kol-

lega i Ribe skole og samme år rektor i Kolding. Tog magistergraden 1667 og blev året efter præst i Jelling. Død 1703 ⁵/₂. Gift med Maren Hansdatter, borgmester Hans Svannings datter, enke efter præsten Søren Jørgensen Jelling. (Litt. Kinch II, 432).

Gosmann, Klavs Johansen. Hører i Ribe. Søn af Johan Henriksen G., konrektor i Ribe. Var ikke dimitteret fra Ribe skole. 1690 var han 1. lektiehører, 1693—1732 kapellan ved domkirken. Død 1732 ¹⁸/₂. Gift med sin formands datter, Mette Berendsdatter Wedel, og svigerfaderen overlod dem residensen. Enken vides 1744 at have haft lidt formue. Hun døde 1757 ²⁰/₅. Af børnene var Anna gift 1) E. A. Beyerholm, 2) Provst Lund i Hersted. En anden datter var ugift.

Gotfridsen, Vit. Skarpretter 1678 ¹/₁₀. Tidligere i Åbenrå.

Gram, Kristen. Født i Ribe. Lagmand i Norge.

Grejsen (Gregersen), Anders. Er 1771 medunderskriver på en ansøgning om fællesgræsningens udskiftning.

Grow, Vilhelm (Willum) Knudsen. Delefoged og accisekranmester. Født 1630. Gave 1682 til St. Cathrine. Døde dette år. Gift 1656 med Anne Hansdatter.

Grummesen, Kristen. Tobaksplantør. Født i Greens gård i Åstrup sogn. Tog borgerskab 1779.

Grundahl, Chr. Student. 1781—92 klokker ved domkirken efter J. F. M. Ramus.

Grundahl, Laurits. 1762 klokker ved domkirken efter C. Hemmer. 1770—86 præst i Farup. 1786—1805 stiftsprovst og sognepr. ved domkirken. Død 1805 ¹/₄. Gift 1756 med Anna Clausen, datter af kapellanen ved domkirken N. O. C. Børn: 1) Christian G., Hospitalsforstander i Kolding, 2) Schack G., klokker ved domkirken 1792, 3) Sophie Charlotte, gift med rektor M. Bech, Kolding, 4) Sara Anna, gift med kaptajn P. U. v. Scharffenberg.

Grønlund, Carl. Søn af David G. Dimitteret fra Ribe skole 1774. Hører sammesteds 1780—85. Derefter kateket, klokker og kordegn i Vejle. Død 1787 ¹⁹/₅. Gift 1780 med Ingeborg Lyhne.

Grønlund, David Mogensen. Født 1716 ¹⁵/₁₀ i St. Agnes' huse ved Roskilde som søn af M. Davidsen G. og Karen Nielsdatter Worm. Student fra Roskilde 1736. 1747 kapellan ved St. Cathrine. 1777 præst i Darum og Bramminge. Provst 1779. Død 1784 ¹⁹/₁₂. Efterlod en række håndskrifter af historisk be-

- tydning (Vedel-Simonsen: Nationalhist. I 66). Paa altertavlen i St. Cathrine findes nogle vers af ham. 1770 var han aktor i sagen mod hospitalspræst Morten Herløv. Gift: 1) Rebecka Cathrine Seiffert, 2) 1763 Margrethe Hygum, 3) 1765 Lene Cathrine Bojsen (søster til præsten Boysen i Lintrup). 1787 levede fem af hans Børn. (Litt. Gjessing: Jubellærere I. Familien Kragelund.)
- Guldager, Klavs Nielsen.** Handelsmand. Var 1663 i en betydelig gæld til landsdommeren på Fyn, Jens Lassen, for købte øksne. Gift: 1) Anna f. Fyn, d. 1695 under pesten, 2) Mette, levede endnu 1727.
- Guldberg, Holger.** Toldkasserer i Ribe fra 1779. Død 1809. (Se Fr. Barfod: L. N. la Cour og G. K. Poulsen, Side 34 fg.) Hans hustru var født Holst.
- Guldberg, Ove Høegh,** Søn af den foregaaende. Toldinspektør i Ribe 1813, fradømt embedet 1818, kærner i Ribe 1821. Død 1853.
- Gundersen, Jendre (Henrik).** Farver. Fik 1683 ²¹/₁₀ privilegium; men efter at have indsmuglet farvet tøj, rejstes der mistanke mod, at han overhovedet havde lært farveri.
- Haard, Peder.** Søn af sognepræst i Præstø, Augustinus H. og Ida Christine Steenberg. Dmitteredes privat 1731. Embedsek-samen 1742. I 1746 blev han kapellan ved domkirken efter Nicolaj Clausen. 1759 fik han Thomas Thomsen som personel kapellan, men vilde to år senere af med ham, da han ikke havde råd til at lønne ham. Død 1773 ²⁴/₄. (Ifølge Grønlund var han af Frederik V blevet udnævnt til præst i Skognæs i Norge kort efter sin eksamen, men mødte så megen modstand, at en anden blev udnævnt, idet hans attester ikke fandtes tilstrækkeligt oplysende om hans duelighed og forhold. Efter en eksamination af dr. Wøldike kaldtes han til kapellan ved domkirken.) (Litt. Hist. biogr. saml., pag. 199. — Kirkehist. saml., I. pag. 186, 198.)
- Hadberg, Christian Hansen.** I Jens Kølholts ældre år designeredes han 1758 til accise-, kran- og vejermester, en bestilling, som han frasagde sig 1768, da han blev hospitalsforstander i Kolding. Kølholt var da endnu ikke død, og L. C. Holm afløste Hadberg.
- Hager, Johan Wilhelm Friederich.** Organist 1755 ved begge kirker efter Niels Bjørnsen. To år senere trak han sig frivillig tilbage, og F. Nissen antoges i hans sted.

- Hagerup, Eiler.** Biskop 1773—74. Foranledigede Grønlunds afskrift af stiftskistens dokumenter.
- Hansen (Skærbæk), Anders.** Søn af Hans Andersen, (Skærbæk) og Lene Iversdatter. Tog borgerskab 1662. Havde året forud fået et godt skudsmål og en udtalelse om, at det ikke var hans skyld, at hans hustru Magdalene Jensdatter var rømt af byen.
- Hansen, Anders** (se Mahler).
- Hansen, Andreas.** 1798 Postmester. Tidligere postfører. Død 1818.
- Hansen, Anders.** Guldsmed. Pantsætter 1672 sit hus på Nederdammen til gilden for 50 sl. daler. Måske identisk med Anders Hansen Skærbæk.
- Hansen, Christian Terch.** Hospitalsforstander. Har 1737—39 familie- og folkeskatten. Er næppe identisk med Niels Hansen, snarere med efterfølgende.
- Hansen, Christian Terkel.** Ca. 1715—19 fuldmægtig på amtstuen. 1720 hospitalsforstander (beskikket 1719). Som kautionist for stiftamtmand Calnein 1720 må han have haft nogen formue. Som kirkeværge for St. Cathrine tager han sig ivrigt af kirkens sager. Også i hospitalets sager var han virksom. 1734 undersøgte han tilstanden ved Varde hospital. 1736 var han skiftekommissær i mag. Søren Seerups bo. Dør 1737, og enken, Karen Jacobsdatter, får lov til at beholde stillingen, som hun overdrager til Kragh. Senere pensioneres hun af Joh. Hjort. Sønnen, Jacob Hansen, blev student 1745 og i hans testimonium findes en rosende omtale af faderens hospitalsadministration. En anden søn blev student 1747. Karen (ell. Kirstine) Jacobsdatter var datter af herredsfoged Jacob Knudsen og søster til dennes søn og efterfølger Knud Jacobsen, samt til Rahbeks bedstemoder og apoteker Ostermanns hustru.
- Hansen, Hans.** 4. lektiehører og 1758 subkonrektor. 1761 konrektor ved Fredericia skole. Gift 1759, men konen kom for tidligt efter brylluppet i barselseng, og H. måtte betale en bøde, men slap ellers og beholdt sit embede. Sønnen Lorenz Peter H., gift med Dorothea Buchter, var præst i Gjellerup-Sunds.
- Hansen, Hans Jakob.** Overlærer. Rasks ven. Død 1850. (Litt. N. M. Petersen: Afhandlinger II 220 Hist. månedsskrift I 49).
- Hansen, Hans P. H.** Landfysikus 1810—21. (Litt. A. H. Nielsen: Personalhist. noter p. 301).
- Hansen, Jens.** 1683 kgl. delefoged. Var 1685 konsumptionsfor-

pagter sammen med Villum Knudsen og 1689 sammen med L. M. Friis om den nye konsumtion. 1698 bestyrede han konsumtionen paa byens vegne. Var ogsaa postmester. Død o. 1703. Han var broder til Anders Hansen Tarup. H.s enke Engel giftede sig anden gang med Lars Hansen Mahler og skænkede 1703 en lysekroner til St. Cathrine. (Litt. Galthen p. 152. — App. Inscriptiones Ripenses p. 59, 67).

Hansen, Jens. 1756 rektor efter Sinnel Lange (tidl. var han rektor i Horsens). 1758 opstod der oprør i mesterlektien, og han havde samtidig en strid med konrektor Montagne. 1762 gjorde skolens forstanderskab (magistraten og stiftsprovsten) indsigelse mod hans fordeling af stipendierne, som man ikke mente, var foretaget efter fundatserne. Død 1782. Gift med Martine Lous, der efter hans død lønnedes med nederste hørers indtægter. Hun skal have været meget lærd. (Litt. Schönau: Lærde Fruentimmer [Marta Lous]). Døtre: Maren, Helene Kathrine, Anna Maria og Sofie. (Litt. Giessing: Jubellærere II 2 p. 294. — Genealog.-biogr. arkiv p. 348).

Hansen, Jesper. Borgmester (Kinch II 434 ff). Han drev ingen borgerlig næring. Frasagde sig 1667 værgemålet for Ingeborg Lauridsdatter Friis og beklagede sig over, at magistraten ikke har fulgt den af kongen og højesteret stadfæstede kommissionsdom ved at udnævne en ny værge for hende. Arvesummen var 1789 rdlr. Gift med Maren Nielsdatter. 1678 gives der hans (anden?) hustru, nu hans enke, afkald af hans arvinger: Thomas Henriksen, præst i Hvidding, Peder Sørensen Vedel, præst i Rejsby, Maren Hansdatter, sal. Niels Truelsens i Åstrup, Barbara Sørensdatter, sal. Peder Jørgensens i Vodder, Evert Hansen og hustru Anne Hansdatter i Langetved.

Hansen, Jørgen. Rådmand. (Kinch II 402, 616, 627). Havde faret til søs (efterladt et håndskrift om styrmandskunst) og havde gjort tjeneste i Ostindien. Ejede 1655 en gård på Mellemdammen og en stald i Ladegårdsgade samt en have i forstaden. I hvert fald 1671 var han rådmand (afsked efter ansøgning 1682) og 1672 bestyrer af gæsteboderne. Han må allerede 1658 have været rådmand og som sådan i krigens tid gjort adskillige udlæg for byen, en gæld, som byen trods kongens påbud stadig undslog sig for at betale (1665—70). 1667 rejste han til København for at søge at få byens skat nedsat og forærede ved denne

lejlighed kongen en bezoar.¹ Men da skatteligningen udeblev, nægtede byen at betale såvel rejsen som foræringen, som de erklærede ikke at have ønsket foretaget. Han døde som en fattig mand hos sin datter Margrethe, som 1686 var gift med præsten J. H. Sengeløse i Hodde. Hans hustru var Johanne Pedersdatter. Tre børn: sønnen Niels og to døtre.

Hanssen, Lorens. Rektor. Blev 1775 konrektor og skulde hjælpe sin fader (ovennævnte rektor Jens H.) med informationen og skolens bestyrelse. 1778 fik han ekspektance på rektoratet, som han opnåede 1782. Dygtig skolemand. Død 1818. Hans enke fik 1790 lov til at nyde 50 rdlr. i pension på grund af den pension, som først hendes svigerfader, senere hendes mand havde betalt til rektor Falsters enke. Døtre: 1) Maren Helena Cathrina, 2) Anna Maria og Sophia Magdalena. De blev 1787 deres egne værger.

Hansen, (Lydtzen) Mathias. Hospitalsforstander og spisemester 1674 (vgl. konfirmation 1676). Død 1687. Gift med Ellin, der senere blev gift med hospitalsforstander Evendorph. En søn Christian.

Hansen, Niels. Konsumptionsforpagter 1674. 1677 tillige forpagter af familieskatten. 1696 konsumptionsforvalter.

Hansen, Niels. Stiftskasserer. Kirkeværge. Død 1839, 79 år gl. (Litt. Helms: Ribe domkirke sp. 175 ff).

Hansen, (Vandal), Niels. Rådmand. 1668 pengemester for de kgl. skatter (efter Laurits Nielsen). 1676 var han konsumptionsforpagter (-forvalter), ialt havde han konsumtionen i 22 år. Blev muligvis rådmand 1677. Strid med byen 1674 angående hans regnskaber. Gik til højesteret, hvor byen tabte sagen og dømtes til at betale omkostningerne og selv indkræve restancerne i hans regnskaber. Gift: 1) Susanne Hansdatter Vandel, efter hvem han undertiden nævnes, datter af Hans Vandel d. æ., 2) Dorthe (Dorthea) Pedersdatter Bang, enke efter amtskriver Tyge Henriksen i Kolding. Der var ingen børn. Selv var han søn af Hans Termansen og Else Nielsdatter. Hans 2. hustru havde 1715 en lille gæld, hvorfor hun solgte et hus i Grønnegade.

Hansen, Niels. Fuldmægtig på toldboden. 1795 kæmner.

Hanssen, Peder Tetens. Søn af rektor Lorens H. 1807 konst.

¹ En sten, som man mente at kunne finde i visse dyrs indvolde, og som man tillagde lægende virkning (se A. Garboe: Kulturhistoriske Studier over Ædelstene, Side 43 fg.) (Red. anm.)

adjunkt. Afgået og død 1841. Har skrevet efterretn. om Ribe skole og om byen Ribe. (Litt. Thorups levned p. 29, 32, 62. — Hist. månedsskrift I 52.)

Hansen, Stefan. Klokker og kordegn. Konfirmation på embedet 1671.

Hansen, Villum. Konsumptionsforpagter. Død 1691.

Harkroug, Anders Pedersen. Vinkelskriver. Han havde været lakaj og skriver hos præsident Nansen, blev senere kontrafejer, toldvisitør og tilslut fyrværker (artillerist). 1704 havde han en duel i Ribe med Knud Hansen, som blev let såret. Selv slap han med en bøde. Samtidig mistænktes han for at stå i forbindelse med de hyppige overfald og voldshandlinger i byen. Året efter grebes han på fersk gerning under en „grasatengang“ med flere andre, hvorved adskillige var blevet såret af deres kårder. 1706 søgte han om borgerskab, men det blev nægtet ham, hvorimod det året efter lykkedes ham at blive antaget som tolderens fuldmægtig. Sin vinkelskrivervirksomhed fortsatte han og anklagedes for at forhale en sag mod nogle volds mænd, der havde fået ham til prokurator. 1710 blev han bortført af en kornet og en korporal, der satte ham i stokhuset i Store Anst på grund af hans indgriben i en uvedkommende sag. Samme år tiltaltes han for lejermål, og året efter fik han en bøde for usømmelig procesførelse samt havde atter en lejermålssag. I januar 1710 søgte han i biskop Muus' hus at befri en soldat, som biskoppens søn, der var fændrik, havde hvervet. Han forfulgte fra nu af biskoppen, hvem han påklagede en konsumptionsbesvigelse, i hvilken anledning han skrev injurierende brev til denne og bispinden. Efter biskoppens forflyttelse til Odense synes han at være fulgt efter ham derover, hvor han til slut trådte ind i artilleriet. (Litt. Frost: Efterretninger om Ribe domkirke p. 63. — Bloch: Den fynske gejstligheds historie I 187 ff. — Matthiessen i Odense by).

Hartvig, Simon. Tobaksspinder. Jøde. Havde sammen med et Par andre jøder privilegium på tobaksspinderi, som han for sin part drev i 23 år, hvorpå han flyttede til Århus og forsøgte sig som kornhandler 1689—96. Han gik imidlertid fallit og flygtede ind under Fredericias asylret. Ribe magistrat gav ham 1697 et godt vidnesbyrd trods stor gæld til adskillige indbyggere. Gift med Rachel Isachsdatter. (Litt. V. Berg: Bidrag til Fredericias hist. p. 10 ff.)

Hauch, Bertel. Indrulleringschef for Vestjylland 1786. Død 1787.

- Havde rang som kommandørkaptajn i søetaten. Gift med Anna Margrethe H. (Litt. Vahl: Slægtsbog p. 28).
- Hauch, Knud** (Jørgensen). Var 1693 i amtsforvalterens tjeneste og blev 1706 selv amtsforvalter. To år senere klagede byens tjenere over, at han forholdt dem de 30 skp. rug, som de tidligere i 7 år havde nydt. Død 1709. Var tidligere regimentskvartermester. Gift 1) Sophie Klemensdatter Bruun, 2) Elisabeth Fog.
- Hausmann** (Huusmann, Husmann), Friederik. Ritmester. Kgl. tolder 1683. Han må have været velhavende at dømme efter hans husstand, der 1682 bestod af fem børn (over 10 år), præceptor, gartner, kusk, 2 drenge, 4 piger, amme, 2 heste, 3 køer. Ejede et hus paa Storegade mellem toldboden og J. L. Baggesens gård. Han solgte det 1687 til Baggesen. Død omkring 1691, hvor der gjordes udlæg i hans bo for resterende skatter.
- Hebo, Jens Nielsen**. Nævnt 1662.
- Hegelund, Hans**. Præst (i Sønder Omme-Hoven?). Var død 1690, hvor hans enke, Elisabeth Andersdatter, nævnes.
- Heiberg, Ludvig**. Konrektor 1786 efter Mathias Bech. Valgtes 1795 til forligskommissær. 1797 rektor i Odense og afløses som konrektor af S. Tetens. Død 1818. Broder til Forfatteren P. A. Heiberg.
- Heilmann, Johan Ernst**. Over- og underretsprokurator. 1812 ^{7/7} borgmester, byfoged og birkedommer. (Litt. G. Heilmann: Slægten Heilmann p. 121 ff).
- Heldvad, Nicolaj**. Kammerraad. Gift med Anna Kirstine Fridsch. Død 1756. Døde begge fra 7 umyndige børn.
- Hellfried, Johan Frederik**. Konferensråd. Stiftamtmand. Ud-nævntes 1791 ^{26/1} i embedet, men opnåede tilladelse til at blive boende i Vejle, hvortil kontoret derfor flyttedes (indtil 1793). 1794 blev han udsat for et angreb af apoteker Eilschou og opnåede mærkeligt nok beneficium paupertatis¹ i sin sag mod denne. 1795 var han en af hovedmændene i aktionen for at sikre byen rug, som der var ved at blive mangel på. Amtmand i Koldinghus (Vejle) amt 1796—1804. Død 1810. (Litt. Suhms saml. Skrifter XV 56, 64, 88).
- de Hemmer, Kristofer Karstensen**. Dr. med. Medikus. (Kinch II 434). Død 1715 ^{8/7}. Gift med Sophie Stoud. Børn:

¹ Fri sag på gr. af fattigdom.

- 1) Margrethe, f. 1710, gift med løjtnant Frigast, 2) Ludvig, f. 1712, rektor i Ålborg, og 3) Sophie Kathrine, f. 1714. Brødrene Carsten og Ole Worm blev børnenes formyndere. 1726 arvede de Margrethe de Hemmer, justitsråd Math. Worms enke. (Litt. Giessing: Jubellærere III, stamtavle p. 345. — Ingerslev; Danmarks læger II 75. — Hustruen: Nyt hist. tidsskrift II 280).
- de Hemmer, Kristoffer.** Klokker. 1741 kordegn og klokker ved domkirken. Død 1762. (Litt. A. H. Nielsen: Notitser om embeds- og bestillingsmænd i Ålborg p. 147).
- de Hemmer, Ludvig.** Rektor i Ålborg. Søn af K. K. de H. Giver 1729 sin farbroder Carsten Worm afkald for arven efter sin fader og farmoder (kapital 2289 rdlr.), og takker ham for den fra hans barndom hafte besværing.
- Henckel, Anna Beate.** Jordemoder. Datter af kirurg J. F. H. I 1749 praktiserede hun uberettiget, men fra 1759 (1762) med bevilling. Hun dømtes 1744 for to gange begået lejermål. 1751 købte hun et hus. 1764 nævnes hun Anna Beate Diderichsen.
- Henckel, Johan Friederich.** Kirurg. Født i Düdersted og var oprindelig katolik. Kom i 1687 til Danmark, praktiserede først i København og var siden regimentskirurg ved de skiftende garnisoner i Ribe. Blev 1692 stadskirurg her efter Bruun. 1694 såredes han under nogle spektakler hos hospitalsforstanderen. 1698 fik han kgl. bestalling på sin gerning og 1710 eneret på denne. 1702 idømtes han bøder for overfald. 1716 anlagde han sag mod skarpretteren Vit Vagner, der gik ham i næringen. 1726 fik han en konkurrent i H. H. Schütte, hvem hans døtre overfaldt, så at de i en retssag måtte betale bøder. 1730 truede han med at ville forlade byen, og synes virkelig at have taget borgerskab i Bergen som barber, men vendte straks tilbage og fik sit gamle privilegium stadfæstet. 1734 blev han stævnet for gæld. Havde en del familiebekymringer: en datter blev be-svangret og døde ved fosterfordrivelse. (Se Johannes Becker.) To andre døtre: Anna Beate og Sophie, samt en søn. Hans hustru hed Anna Kathrine.
- Herløv, Morten.** Født 1718. Dimitteret fra Ribe 1737. Kollega her 1738. Hospitalspræst 1755. Tidligere præst i Felding og Assing (fra 1747). 1769 suspenderedes han i tre måneder på grund af drukkenskab, senere trusel om afsked. (Litt. Frost: Efterretninger om Ribe domkirke p. 93. — Hist.-biogr. saml. p. 200.)
- Hertz, Jens Michael.** Biskop 1819—25. Død 1825. (Litt. Tho-

rups levned p. 46. — Hist. månedsskrift III 287. — Ude og hjemme II 4 f, 14 f.— Fra Ribe Amt 1906 og flg. år til 1921).

Hesseldahl, Barthold. 1732 hospitalspræst, men snart efter afsat. Blev senere degn på Rømø, men også afsat her og levede siden som lommeprokurator i Ribe, hvor han i hvert fald i årene 1747—50 tillige var byfogdens fuldmægtig. Han synes at have lidt af momentan sindssyge. I 1757 optrådte han som rasende over for en kongelig kommission, til hvem han kastede 17 guldmonter og en sølvmønt, som han ikke var til at formå til at tage tilbage. Gift med Elia Christiana, der 1764 fik lov at sidde i uskiftet bo. Datter?: Maren. (Litt. Kirkehist. saml. I 169 ff., 147 ff).

Hillerup, Jep Diricksøn (Dideriksen). Var hjemmehørende på Fanø, hvor han bl. a. havde forpagtet kroholdet (1710). I 1711 købte han Ydermøllen af mag. Søren Seerup, der havde fået den med sin hustru, Math. Worms datter. 1713 købte han yderligere af mag. Terpager et hus mellem Ydermøllen og Petter Fabers hus (sal. Vibeke Jensdatters hus). Niels Christensen Møller havde Ydermøllen i leje og købte den 1716 af Hillerup tilligemed det tilstødende hus.

Hillerup, Thomas. 5. lektiehører. 1763 præst i Højrup (Ribe stift). Han var broder til Anna Marie Hillerup (fra Hillerup) og var hendes kurator.

Hjort. Amtsforsvalter 1793. Var medstifter af „det borgerlige selskab“.

Hjort, Daniel. Købmand. Dømmes 1817 sammen med et par andre af en borgerlig krigsret for ikke efter politimesterens tilsigelse at være mødt til vagt på rådstuen.

Hjort, Johannes. Hospitalsforstander 1747. 1774(?) afstod han denne sin stilling til Niels Ussing. Gift 1764 med Charlotte Pouch, enke efter regimentskvartermester Bruun. Synes at have været barnløs, idet hans testamente kun omtaler enken og broderbørnene.

Hjort, Palle. Købmand. Eligeret borger. Deltog 1771 i konsumptionsforpagtningen sammen med Clemmen Nielsen og C. P. Bierum. Sønnen: Søren Spandet H. blev præst i Jerne.

Hjort, Victor Christian. Biskop 1811—18. (Litt. Secher: Danmark - - - II 759 ff. — Personalhist. tidsskrift IV 251. — Fra Ribe Amt 1919—21).

Hjørring, Niels. Kammeradvokatens fuldmægtig for Ribe stift. 1732 blev han idømt en bøde for spektakler på apoteket, hvor han havde drukket sig fuld.

- Hobolt, Peder.** 1782 organist ved Domkirken og St. Cathrine efter afdøde F. Nissen.
- Hobroe, Jens Pedersen.** 1743 kapellan ved St. Cathrine efter afdøde Torchild Jedsted. Død 1745 $11\frac{1}{5}$. Hans enke fik tilladelse på grund af fattigdom til at gifte sig påny før sørgeårets udgang.
- Holm, Henrik Christian.** Søkaptajn og indrulleringschef for vestjydske distrikt 1760. Samme år døde hans hustru.
- Holm, Ludvig Christian.** Accise-, kran- og vejermester 1775 efter Kølholt, men havde allerede 1768 fået ekspektance på stillingen. Var død i året 1796.
- Holst, Hans.** Prokurator. Fik 1706 sammen med Harkroug påmindelse om ikke at forsinke sagerne.
- Holst, Jacob.** Indbød 1793 $\frac{9}{10}$ til stiftelse af Det borgerlige Selskab og tilbød sig som vært. Han var svoger til Holger Guldberg.
- Holst, Peter Nicolaj.** Afsat som kapellan ved Trinitatis kirke i Kbh. Levede derefter som lærer i Ribe. Død 1774. (Litt. Frost: Efterretn. om Ribe domkirke. — For litteratur og kritik II 244—57.)
- Holstein, Georg Frederik.** Stiftamtmand 1754.—60. Forflyttet til Flensborg. Gravkapel i domkirken. Fik 1755 bevilling på barnedåb i hjemmet. Ægtede 1749 Sophia Magdalena, f. komtesse Knuth († 1790). Tog 1759 velvilligt mod borgerskabets forslag til Ribe hedes opdyrkning og opmuntrede til at gå videre med slige forbedringer. Død 1772 i Flensborg, gravsat i Ribe.
- Horneman, Henrik.** Kantor og hører under Chr. Falster. Nævnet 1726 som vitterlighedsvidne. Var også forfatter. (Litt. Dietrichson: Læredigtet, p. 218. — Falsters satirer, p. 271.)
- Hornum, Anders.** Borgerskab som lærredshandler 1756.
- Hygum, Niels Astrup.** Hospitalspræst 1737 efter E. Beyerholm. Død 1744. Gift med Sophie Stoud. En datter blev gift med David Grønlund. (Litt. Giessing: Jubellærere I, Stamtavle over familien Kragelund.)
- Hütter, Søren Lorentzen.** Født i Ribe. Broder til bager Hans Lorentzen Pikmand. Præst i Branderup 1662—1712.
- Høeg, Peder.** Formand for de eligerede borgere 1792. Da han året efter søgte stillingen som vejer og måler efter L. C. Holm, anførte han, at hans daglige håndtering ikke var tilstrækkelig

indbringende til at ernære ham. Han havde da i 11 år været en af overformynderne.

Høeg, Rasmus Pedersen. Købmand. Hans kone Bodil Hermansdatter døde 1770.

Høfding, Jacob. Kontrolør ved toldboden. Hans kone Sara Gudme døde 1758.

Høhne, Jens. Subrektor. 1738 præst i Vester Vedsted. (Litt. Fra Ribe Amt 1925).

Høyer, Erik. Borgmester og byfoged 1839—44. Derefter i Hobro. Død 1864.

Høyer, Nicolaj Ludvig. Skoleholder i domsognet 1804—34. (Litt. Månedstidende pag. 95).

Høyer, Peder Hermansen. Præst i Aadum 1754—99. Sandsynligvis født i Ribe som søn af slagter Herman Berthelsen Clausen (se denne).

Høyer, Thomas Thomassen. Fik 1674 beskærmelsesbrev mod sine kreditorer i 4 år.

Jacobsen, Niels. Byfoged. Fik 1675 sin løn forhøjet. 1682 vides han at have haft 4 børn, hvoraf et gik i latinskolen. Døde i første halvdel af oktober 1683 og efterfulgtes af L. M. Friis.

Jacobsen, (Rasmussen), Niels. Hører. Født 1625 $11/8$, død 1659 $6/6$. Søn af guldsmed og prokurator Rasmus Jacobsen, Bordings svoger. 1655 havde Jacobsen slået hul i hovedet på Cornelius Ditlevsens søn, og Poul Pedersen Badskær havde kureret på det i 4 uger, før det var nogenlunde lægt.

Jacobsen, Rasmus. Hatstofferer. Enken opsiger 1664 arv og gæld.

Jedsted, Torkil Nielsen. Student fra Ribe 1690. Klokker ved Domkirken 1693 eller 1694. 1719 hospitalspræst efter M. Th. Knap og 1731 kapellan ved St. Cathrine efter Laurids Lund. Død 1743. Sønnen Nicolaj Torkil J. blev student 1725. Datteren Ingeborg Dorteia blev 1740 gift med Milter Andersen, kapellan i Ringkøbing. De druknede begge på en rejse til Norge året efter.

Jensen, Anders. Købmand 1709. Må opgive handelen ved broderens død.

Jensen, Christen. Købmand. Broder til foranstaaende. Omkom på en rejse til Holland 1709. Hans kone hed Kirsten.

Jensen, Jon. Stempelpapirforhandler. Havde 1779 underbalance. Året efter anklagedes han som kirkeværge sammen med rådmand

Rahr for ikke trods påmindelser at have aflagt kirkeregnskab siden 1774. Han var da insuffisant¹, men kammerherreinde Rygård til Hennegaard havde kautioneret for ham.

Jensen, Lars (Lauritz). 1749—51 Konsumptionsforpagter. Var også købmand og efterlod sig ved sin død nogen vekselgæld.

Jensen, Thomas (Ringkøbing.) Anlægger sag mod magistraten, som pådømmes 1665 af en kgl. kommission. (Litt. Historisk tidsskrift III 3 pag. 604).

Jepsen, Jørgen. Dansk grammatiker. 1702. (Litt. N. M. Petersen: Afhandlinger III 506.)

Jepsen (Vilslev), Mathias. Købmand. Søn af rådmand Jep Povelsen Vilslev (Kinch II). Boede 1741 i „Hvide svanen“. 1654 tilskødede faderen sønnen sit hus på Store Kræmmergade mellem Hans Vilslevs hus på den vestlige side og byens jord ned til kranen og Overmøllestrømmen på den østre side. Han udførte korn 1656 til Hamborg. 1660 blev han gildens forstander efter faderen og tiltales 1662 for begges gæld til denne. Han protesterer mod summens størrelse og pantsætter sit iboende hus på hjørnet af Skibbroen til gilden for 556 daler. 1666 giver han sin svoger Jep Lange i Haderslev pant for 500 daler i samme hus efter gildens tilgodehavende. 1681 købte rådmand Hans Vandel huset. Året efter dømtes han og hans hustru Anne til at betale David Jung i Hamborg 678 mk. lybsk inden 3 solemærker. Han døde 1671 og efterlod enken i stor gæld. Hun fik 1696 af byen understøttelse til en rejse til Skåne, 2 sletdaler af de fattiges Penge. To sønner drog til udlandet.

Jerne, Bertel Andersen. Kordegn og klokker ved St. Cathrine indtil 1732.

Jessen, Hans. Møller. Født i Brøns. Tog 1761 borgerskab efter at have købt begge vandmøllerne. Borgerne klagede omgående over, at han ikke vilde male deres korn til den af magistraten under 1725 $\frac{23}{8}$ satte takst, men lod det stå, hvis man ikke forud forpligtede sig til at betale, hvad han forlangte. 1765 reserverede han sig til inden Mikkelsdag 1766 at bygge en købstadsbygning på den grund, han havde erhvervet ved Midtmøllen. I Ydermøllen indrettede han et „pille- eller gruberværk“. Blev eligeret borger og døde som sådan 1805.

Ilberg, Peder Mauritzen. Var 1743 en af fortalernerne for den utilfredshed, der herskede i byen med visse forhold, og idømtes

¹ ude af stand til at klare for sig.

for sit „oprør“ ved kgl. brev til en bøde eller vand- og brøds straf.

Johansen (Wandel), Anders. 1715 privilegium som guldsmed. 1718—1722 havde han forpagtet konsumtionen efter Chr. Clausen, der atter overtog den, men de kom i strid indbyrdes, idet de gensidigt beskyldte hinanden for ved overtagelsen at have taget afgift af større oplag hos borgerne, end der virkelig var, for derved at bedrage eftermanden. Under en strid 1718 med Christian Bager sårede A. J. dennes hustru i højre knæ med sin kårde. Ved hans død 1730 var hans bo insolvent. Gift med Maren Andreasdatter Bruun. Hans søster Magdalene Johansdatter Wandel blev 1713 gift med Hans Ludvigsen Brendts i Odense. A. J. var svoger til Henrik Bøtke.

Johansen, Lars. Bogbinder. Ejede et hus mellem P. J. Baggesens iboende hus på nørre og Gabriel Barchmanns iboende hus på søndre side. Hans enke Zidzel (Sidsel) pantsatte dette for en gæld på 150 rdlr. til Mads Pedersen Skierning i Højerup.

Jonsen, Jens. Død o. 1664. Ejede et hus på Storegade. vurderet til 350 sletdaler, og et andet på Stenbogade (100 sl. daler).

Juel, Niels Christophersen. Hører ved latinskolen i Horsens. 1790—95 kapellan ved St. Cathrine efter Niels Liisberg. Forflyttedes til Horsens. Sad i udvalget, der skrev love for „Det borgerlige selskab“.

Juul, Claus Nielsen. Stiftsskriver 1667.

Jørgensen (Thim) Albert. Froprædikant ved domkirken. Ejede 1668 et hus i Horsfold og efterlod sig (1677) et hus paa Søndergade ved Rolles kilde.

(Fortsættes.)

