



I Aaret 1925 har vort Samfund afholdt 3 Foredragsmøder. Det første var Aarsmødet, der afholdtes *12. Februar* i *Ølgod*; fhv. Højskoleforstander *S. Alkærsig*, nu af *Vejen*, skildrede den ældre vestjydske Bondetypes Ejendommelighed; Dr. phil. *Marius Kristensen*, Askov, fortalte om Præsten Morten Wolfburg († 1729), der en kort Tid (1722—24) var Præst i *Ølgod*. Mødet var ret godt besøgt. — *6. April* holdtes Møde i *Grindsted*: Dr. *Marius Kristensen*, Askov, skildrede Gravskikkene i Jernalderen; fhv. Seminarielærer *Marius Sørensen*, Jelling, fortalte om „de stærke Jyder“ i *Bjerre Herred* og deres Kamp mod Evang.-kristelig Salmebog og Balles Lærebog. Ogsaa dette Møde var ret godt besøgt. — Endelig havde en ret anselig Kreds samlet sig *15. Oktober* til Møde i *Føvling*, hvor man først under Dr. *Marius Kristensens* Vejledning besaa Runestenen i Kirkens Forhal; derefter fortalte Sognepræst *J. Richter*, *Vejen*, i Forsamlingshuset om Præster og Lærere i *Føvling Sogn* i det 18. Hundredaar; endelig gennemgik Sogneraadsformand *Herman Madsen*, *Nielsbygaard*, denne Gaards ældre Historie, hvorved flere ret karakteristiske Tidstræk fra det 19. Hundredaars første Halvdel fremdroges.

Vi haaber at kunne afholde Foredragsmøder flere Steder i Amtet i 1926, f. Eks. i *Vejen* og i Amtets nordlige Del.

10. Juli 1925 afgik Konsul *C. Breinholt* i *Esbjerg* ved Døden efter længere Tids Sygelighed. Han var Medlem af vort Samfunds Styrelse fra dets allerførste Begyndelse og omfattede alle dets Anliggender med varm og forstaaende Interesse. Ikke blot var han levende interesseret for sin egen Bys, *Esbjergs*, Historie, men han søgte ogsaa, saa vidt hans stærkt optagne Tid tillod det, at komme til Stede ved vore Foredragsmøder rundt om i Amtet, ivrigt optaget af, hvad han der hørte, og glad ved hver Indmeldelse af nye Medlemmer, han som Samfundets Kasserer modtog. Vi vil bevare denne varmhjertede og uselviske Mand i taknemmelig Erindring.

15. September 1925 fyldte Kammerherre *G. Stemann*, forhen i *Ribe*, nu i *Haderslev*, sit 80. Aar. Fra vort Samfunds Stiftelse i

1902 og indtil Efteraaret 1922 var han Styrelsens Formand, hvortil han med sin grundige historiske Viden og sin praktiske Sans maatte anses som selvskreven. Utrætteligt har han med Mund og med Pen virket for vort „Historiske Samfund“. Den nuværende Styrelse fandt sig da foranlediget til sammen med en hjertelig Fødselsdagshilsen at sende ham Meddelelse om, at han var udnævnt til Samfundets *Æresmedlem*, en Meddelelse, for hvilken han har udtalt sin varmeste Tak.

---