

Paa Session

Naar man paa *Greneegnen* i sidste Del af forrige Aarhundrede og indtil for ca. 50 Aar siden skulde til Session, som dengang blev holdt i Holsted, samlede man Dagen før hos den nu for længst afdøde Sognefoged og Lægdsmand *Niels Christensen* i Grene. Her kom alle de, der skulde til Session, samt en Mand af Sogneraadet. Men før man tog paa den lange Tur til Holsted, der var ca. 5 Mil, fik man altid Middagsmad, bestaaende af Grønkaal og Flæsk.

Derefter steg man til Vogns. Det var en stor Høstvogn, hvorpaa var lagt Brædder paa tværs, saaledes at der sad to paa hvert Brædt, og forrest sad Sognefogden og Sogneraadetsmedlemmet. Man kørte ad de sandede Hedeveje i Skridtgang igennem Trøllund, Hegnsvig og videre til *Donslund gamle Møllekro*, hvortil der var ca. to Mil. Der boede man saa. Hestene fik en Krybbe sat for sig og fik et Foder af den medbragte Hakkelse. Sognefogden og de vordende »Jenser« fik noget Øl og Brændevin til det medbragte Smørrebrød. Efter at man saaledes havde gjort sig tilgode, kørte man videre ad de usle Veje, stadig i Skridtgang, men Humøret var jo højt, nu efter at man havde forsynet sig rigelig med Øl og Brændevin. Maalet var nu *Hovborg Kro*, og dertil ankom man først ved Aftenstid. Der skulde man overnatte, men først skulde man jo have noget at spise, og Sognefogden havde da ogsaa sørget for det. Der var bestilt Kødsuppe til hele Mandskabet. Men man havde nu slet ikke saa stor Appetit til den gode Suppe, efter at man var blevet forsynet saa rigelig i *Donslund Møllekro*, men ved Hjælp af nogle Dramme fik man dog en Del sat til Livs.

Saa skulde man se at komme til Ro. Man blev vist ind i et stort Værelse i en Sidebygning til Kroen,

hvor der var lagt et tykt Lag Halm, der måtte man saa lægge sig, som man nu kunde bedst. Mange havde slet ikke Lyst til at sove, men blev oppe hele Natten og spillede Kort eller andet, man kunde finde paa. Humøret var højt, ind imellem sang man de gamle Soldatersange »Dengang jeg drog afsted«, »I Natten klam og kold« og andre.

Dagen efter skulde man jo saa paa Sessionen. Den begyndte Kl. 10 paa *Holsted Tinghus*, saa man skulde tidligt afsted, der var to Mil til Holsted fra Hovborg, og det var mere alvorligt end at ligge i Halmen i Krosalen. Der var adskillige, som ikke var særlig begejstrede for dette Soldatervæsen. En havde saaledes drukket meget stærk Kaffe og taget nogle store Kaffepunche for derved at faa Hjertebanken, en anden havde nogle daarlige Fødder, Tærerne havde han nemlig faaet til at sidde oven paa hverandre ved Hjælp af noget tyndt Sejlgarn. Men Lægen, som synede Karlene, var klar derover. Han traadte nemlig paa Karlens daarlige Fødder, saaledes at de atter fik den naturlige Facon, og Karlen med det daarlige Hjerte gik det ikke bedre. De blev begge udskrevet til Infanteriet.

Naar Sessionen var overstaaet blev der rigtig Liv i de vordende »Jensere«. Man drak og sang til den store Medalje. Sognefogden og Sogneraadsmlemmet kørte imidlertid hjem, saa kunde de vordende Krigere selv om, hvordan de vilde komme hjem.

En af min Faders gamle Karle, den 90aarige, nu afdøde *Peter Abrahamsen*, som har fortalt mig dette, sagde, at han først kom hjem næste Dags Formiddag. Han fik Lov til at sove Resten af Dagen, men han tilføjede, at det var den værste Bataille, han nogensinde havde været med til.

Peder Johnsen.