

# Mindeord

H. N. Skade

Historisk Samfunds gode ven, fhv. kontorchef Hans Niels Skade afgik 30. marts d. å. ved døden. Han var født den 20. december 1892 i Hunderup som søn af gårdejer H. P. Hansen og hustru Ane Marie, f. Skade. Faderen døde, da Hans kun var et år gammel, og moderen flyttede til Sejstrup med sine børn og overtog en gård dér, som hun drev på ypperlig måde samtidig med, at hun gav sine to sønner en omhyggelig opdragelse, og var også senere en meget stor hjælp for dem begge. Skade blev student fra Ribe 1911, og efter at være blevet cand. polit. 1917 blev han s. å. assistent i Statistisk Departement og 1919 sekretær, 1924 fuldmægtig, 1931 ekspeditionssekretær og kontorchef 1936-62. Han udarbejdede tillige årlige industriberetninger og i 1935 bogen »Margarineindustrien 1883-1933« og flere artikler. Under departementchef Cohns fravær blev han fungerende departementschef og som sådan medlem af besættelsestidens »departementschefsstyre«, en spændende tid. Efter krigen ofrede han megen tid og kraft på FNs institutioner som ECE, ILO, FAO og især samarbejdet med de øvrige nordiske statistiske institutioner. 1930 blev Skade gift med Rigmor, f. Gran, der da var sekretær i samme departement og også blev kontorchef og udførte et stort arbejde både i embedet, kommissioner og udvalg og som leder af forskellige understøttelsesforeninger. Hun var desuden medarbejder ved Traps Danmark. Sine sidste år boede Skade i Roskilde, men glemte aldrig Ribegnen, hvor hans forslægt havde haft hjemme gennem århundreder. Han følte suget i sit sind, når han hørte læge Agnes Filskovs digt »Efterår« med bl. a. følgende vers:

»Der driver tåge og regn over marskbondens land -  
der står væde i fenner og kjær.

Øde og grå ligger vidderne hen

og varsler, at vinter er nær.

Som skygger på vagt dukker ledstolper frem,  
mens jeg går ad den klægede sti.  
Langt borte høres den knækkende lyd  
fra vildgæs, der drager forbi«.

Da Skade blev pensioneret og fik bedre tid, kastede han sig over studiet af slægten og egnen herude. Ingen ringere end personalhistorikeren, fhv. borgmester Arne Sundbo blev hans hjælper og senere lærer Hyldtoft, Sejstrup. De gamle medarbejdere inden for statistikken har nok trukket på smilebåndet, om de havde set chefen blive nægtet adgang til folketællingslister, som var yngre end 1911, når han var i Rigsarkivet! Det bliver alle nægtet. Skade udsendte nu en række lødige bøger: Skadeslægtens Historie fra Sneum og Vilslev, 1964. Af Pallesenslægtens Historie, 1965. Gredstedbro ved Kongeåen, 1968 (udgivet af vort samfund og hurtigt udsolgt). Noget om Sejstrups Historie i Hunderup Sogn, 1974. Elever i Hunderup Skole 1900, 1977. - De er alle omtalt i vore årbøger.

Æret være vestjyden, kontorchefen H. N. Skades minde!

*H. K. Kristensen.*