

Overlærer, frk. Johanne Nielsen



Efter et langt og smertefuldt sygeleje døde overlærer, frk. Johanne Nielsen, Bramminge, den 13. september på Ribe sygehus. Den 17. sept. førtes hendes kiste over Vadehavet for at stedes til hvile på hendes elskede Mandø.

Der blev hun født den 18. okt. 1890 som datter af matros i krydstoldvæsenet (nu nedlagt) Jeff Nielsen og hustru Marie Kirstine Jørgensen, begge af gammel Mandøslægt. De ejede et hus, hvortil hørte lidt landbrug med en ko og nogle får, men faderen døde tidligt, Johanne var da ikke fyldt 14 år, og hun og moderen var henvist til at leve af det lille landbrug. Johanne måtte derfor efter konfirmationen ud at tjene, først i en naboejendom hjemme paa øen, senere hos en adjunktfamilie i Ribe. Her valgte den kundskabstørstende unge pige at læse til lærer-

inde, hvilket hun gennemførte med ildhu trods de fattige kår. Da hendes moder senere fik en lille pension fra krydstoldvæsenet, lettede det lidt på det økonomiske tryk, så hun under bedre vilkår kunne tilendebringe sin uddannelse.

Efter sin dimission i 1915 havde hun en kort tid ansættelse ved Darum mark skole, senere 1918-60 på Bramminge kommuneskole. I besiddelse af stor samvittighedsfuldhed, grundige kundskaber i sine fag og med rige evner som fortæller formåede hun at levendegøre stoffet for børnene. Også biblioteksvæsenet viede hun sine kræfter, hun var i ledelsen af Bramminge sognebibliotek, hvor hendes omfattende læsning kom biblioteket til gode.

Her i Historisk Samfund vil vi især mindes hende som folkløristen, som den glimrende skildrer af folkelivet på hendes barndoms ø. I årbogen 1947 har hun skrevet om »Livet på Mandø i forrige århundrede« på en både særdeles kyndig og betagende måde. Afhandlingen bevirkede, at Dansk Folke-mindesamling blev opmærksom på hende, og hun blev nu meddeler dér, og ligeledes til Udvalg for Folkemål. Det blev til gensidig glæde og berigelse og gav sig blandt andet udslag i Ella Jensens behandling af den mandøske ru i Danske Folkemål og i Johanne Nielsens egen afhandling »Bryllup på en skipperø« i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. —I »Folk fra Ribe Amt« fik hun skrevet et stykke om Ribehistorikeren J. Kinch, men hun nåede ikke at se det trykt.

Ære være Johanne Nielsens minde!

H. K. Kristensen.
