

Landevej«. — Det, vi især glæder os over, er hans »Ribes Bys Historie 1660-1820«, som han skrev sammen med Hugo Matthiessen og Otto Smith (1929-46). Også til Festskriftet »Ribe Bispesæde 948-1948« har han leveret et værdifuldt bidrag »Ribe Domkapitel«.

Han havde ikke Hugo Matthiessens digteriske flugt over sin stil, men evnede den kunst på en gang at skrive for den almindelige læser og så endda holde sig strengt til de videnskabelige kendsgerninger.

Hermansen var redaktør af »Danske Museer«, har udgivet Worsaaes erindringer og breve og endnu flere bøger og afhandlinger. Et af resultaterne af de museumshistoriske studier har han beriget vor årbog med, nemlig den store afhandling fra sidste år »Antikvarer i det gamle Ribe«. Desuden har han i Fra Ribe Amt 1926 offentliggjort et bidrag »Ribes Tilstand 1735 og 1743«.

Vort Samfund vil med tak mindes denne stilfærdige forsker.

H. K. Kristensen.

—o—

P. H. Haahr

Forhenværende førstelærer Peder Helt Haahr, der var medlem af vort samfunds bestyrelse 1927-31, afgang ved døden 5. marts 1960.

Han er født 4. aug. 1876 på Lille Bjerregård i Ølgod sogn, en gård, som i flere led havde været i slægtens eje. Kort efter sin konfirmation kom

Haahr på Staby vinterlærerseminarium, og 16 år gammel begyndte han lærergerningen, 1892 blev han nemlig vinterlærer i Uhre Kær i Brande sogn, og her fortsatte han de følgende vintre, til han blev optaget på Jelling seminarium, hvorfra han dimitteredes 1897. 1899 blev han vinterlærer i Krusbjerg, 1900 lærer og organist i Tranderup og 1903 første-lærer og kirkesanger i Tistrup. Han var gift med Johanne Margrethe Clausen fra Bjerregård.

Fra sin far og bedstefar havde Haahr arvet en stærk sans for sang og musik, og i mange år var han dirigent for Tistrup sangforening. I en lang årrække var han bestyrelsesmedlem af Den syd-vestjyske Venstrepressen. Han var et levende interesseret menneske og en ypperlig fortæller i sin skole, og han havde en brændende interesse for historie. Hans første bidrag til den historiske litteratur var et stykke om Tistrup by i »Jyske Byer og deres Mænd«, senere kom en del kronikker i »Vestkysten«, 1944 »Slægten Haahr« og i 1954 »Af Tistrup Sogns Saga«. Til den sidste bog har også Niels Plauborg og lærer Vistesén, Hauge, leveret bidrag. Begge de nævnte bøger er tidligere omtalt her i »Fra Ribe Amt«. Det er navnlig personerne, som Haahr var kommet til at interessere sig for eller havde lært at kende den lange tid, han levede i sognet, som han skildrede i sin sidste bog.

Historisk Samfund vil med tak mindes ham og hans arbejde for samfundet.

Æret være lærer Haahrs minde!

H. K. Kristensen.
