

bliver hengaaende, han da efter Djævelens Indskydelse skulde forulykke samme Sted (Gaard) med flere ved Ildebrand«.

Skriveren har ikke sparet sig. I bogstavelig Forstand har han malet Fanden paa Væggen!

De høje Herrer i Sessionen lod sig imidlertid ikke kyse. Tværtimod fandt de, at deres Skriver — alias Ridefoged — var gaaet for uretfærdigt og haardt frem. De afgav nemlig følgende Resolution: »Efter nøje Undersøgning kunde vi ikke nægte Knud Jepsen at være sket nogen Uret af Regimentsskriveren. Derfor forbliver det efter den ovenbemeldte Dom«.

Saaledes blev der sat en Stopper for Skriverens Had og Forfølgelse. Knud Jepsen maatte af med Gaarden; men han slap for Soldatertrøjen og yderligere Overgreb af Ryttergodsets ellers saa mægtige Mand.

(1. jyske Rytterregiment, Kasseregnskab 1693).

H. K. Kristensen.

Foldudbytte 1750.

I et Skifte efter en afdød Vævster og Spindepige Maren Nielsdatter Fiour, der døde 2. Oktober 1750 hos Mads Knudsen Smed i Strudvad, Janderup Sogn, ses det, at hun havde saaet 2 Skpr. Byg og 1 Skp. Mynt Rug (første Kærv) i Fællesskab med en Slægtning Chr. Hansen i Janderup i dennes Jord. Ligeledes havde hun saadan Fællesavl med Hans Faaborg i Strudvad, hvor Avlen »ungefæhr« udgjorde 3 Traver Rug. Skifteforvalteren, Ridefogden paa Hesselmed, gav de to Mænd Befaling til at faa Kornet torsken og opmaalt før næste Møde om Skiftet. Udsæden

paa 2 Skp. Byg havde da givet 7 Skp., altsaa $3\frac{1}{2}$ Fold. Myntrugen gav 5 Skpr., altsaa 5 Fold i første Kærv. De 3 Traver Rug havde givet $8\frac{3}{4}$ Skp., knapt nok 3 Skp. af Traven.

(Hesselmed Skifteprotokol).

H. K. Kristensen.

Jens Chr. Christensen, Ovnbøl.

22. Juli 1942 døde Gaardejer Jens C. Christensen, Ovnbøl. Lige fra Historisk Samfunds Oprettelse og til sin Død var han en af dets trofaste Støtter. Al historisk og navnlig arkæologisk Forskning havde en Ven i ham; derfor har han ofte været Nationalmuseet til Hjælp, og derfor har han vist lige fra Varde Museums Oprettelse været i Bestyrelsen for dette, og han har gennem Aarene skænket det mange Gaver: Oldsager, Jydepotter, Fajance m. m.

En rent ud forbavsende Viden om Historie, Personalhistorie og Zoologi havde han skaffet sig gennem en omfattende Læsning. Endvidere var han en god Iagttager, derfor var han som faa inde i sin Hjemegns Historie og havde ogsaa gjort Arkivstudier desangaaende. Han udgav intet, men glædede sig over sine Samlinger og var glad over at kunne hjælpe andre, der arbejdede med de samme Problemer. Jeg skylder ham personlig megen Tak for den Hjælp, han har givet mig, og Historisk Samfund skylder ham Tak, ikke blot fordi han var Tillidsmand, men fordi han paa saa mange Maader — uden at stille sig selv til Skue — har hjulpet og ydet Ofre for Historisk Samfund i dets Arbejde med at fremdrage, undersøge og værne om Egnens Minder og udbrede Kendskabet til Amtets Historie.

H. K. K.