

Dirigenten, *Klem*, hyldede de afgaaede Medlemmer og specielt Formanden. Den nye Formand, *Thomsen*, takkede for Valget og foreslog *J. S. Møller som Foreningens Æresmedlem*, idet han mindedes de Resultater, der i Møllers Formandsperiode fra Foreningens Start indtil nu er opnaaet for Museerne; det er de første Skridt, der koster det største Arbejde. Forsamlingen gav sin enstemmige Tilslutning til Forslaget.

Mødet sluttede med Frokost i Industriforeningens Lokaler.

Dansk historisk Fællesforenings Aarsmøde i Helsingør 30. August—1. September 1946.

Allerede paa det foregaaende Aarsmøde, i September 1944, forelaa der Indbydelse fra *Frederiksborg Amts historiske Samfund* til at afholde Aarsmødet i 1946 i Helsingør. Den særlige Anledning hertil var Frederiksborg Amtssamfundets 40-Aars Jubilæum; dertil føjedes Ønsket om, at det som det første Aarsmøde ude i Landet efter Krigen maatte faa en særlig festlig Karakter. Krigen trak dog i Langdrag, og selv efter Befrielsen kunde det se ud som Trafikforholdene i Landet først vilde bedres i et saa langsomt Tempo, at Mødet maaske maatte opgives eller udsættes. I 1945 kunde intet Møde afholdes, men i Løbet af Efteraaret forbedredes Trafikforholdene saa meget, at Planerne om Mødet i Helsingør kunde genoptages, og trods de overordentlig vanskelige Indkvarteringsforhold i Helsingør besluttedes det at gennemføre Mødet. De der var med, vil sikkert være enige om, at Repræsentanterne fik en Modtagelse fra Helsingør Bys og Frederiksborg Amts og Amtssamfunds Side, som de sent vil glemme; den eneste Betænkelighed maatte være, om andre Samfund og Byer efter denne Udfoldelse af Gæstfrihed fremtidig vil vove at indbyde Repræsentanterne, men i den Forbindelse maa det jo huskes, at Mødet i Aar netop havde sin særlige Karakter paa Grund af Jubilæet og som det første Møde efter Befrielsen.

Den 29. August styrtede Regnen ned i stride Strømme, og det saa ud til at Mødet vilde drukne i Regn. Reglen har jo været, at de første Dage har Repræsentanterne siddet i en tæt Sal og stønnet af Varme, nogle har trukket i Skjorteærmer og andre er faldet i Søvn; først paa Udflugtsdagen er det blevet koldt og regnfuldt. I Aar var vi heldige; tre straalende Sensommerdage indrammet af Regndage før og efter Mødet. Bedre kunde det ikke være set fra Mødedeltagernes Synspunkt.

Mødet begyndte, som det var naturligt i Helsingør, med en *By-*

vandring. Deltagerne samledes foran St. Olai Kirke, og derfra fulgte vi Magister *Hugo Matthiessen* gennem gamle Gader og Gaarde. Flere af Deltagerne ytrede deres Forbavselse over hvor meget af den gamle Sundtoldbys Særpræg der er bevaret i Strandgadekvarteret. Magister Matthiessen sluttede sin Rundtur paa Brandtomten foran den frilagte Strandgade-Husrække og gav sit Bidrag til Drøftelsen om denne ved at gøre opmærksom paa, i hvor høj Grad den var bygget til at ses under en Gades Perspektiv. Efter dette Indblik i gammel dansk Bykultur sluttede Deltagerne sig til Magister *Chr. Axel Jensen*, der viste os rundt i St. Olai og St. Mariæ Kirker. Lidt over Kl. 20 samledes Deltagerne i Laxmandsalen i Karmeliterklostret. Efter at Museumsdirektør *Knud Klem* og Formanden havde budt velkommen, holdt Mødets svenske Gæst, Professor fil. dr. *Sigfrid Svensson* fra Lund, et inciterende Lysbilledforedrag om »Högkonjunktur och folkkultur«. Hovedindholdet af dette Foredrag haaber vi senere at kunne bringe som særlig Artikel i »Fortid og Nutid«. Aftenen sluttedes med Samvær paa Hotel »Øresund«, hvor Fællesforeningen lod servere Øl og Smørrebrød.

Repræsentantmødet den 31. August fandt Sted om Formiddagen i »Kongens Kammer« paa Kronborg; dette smukke og intime Rum havde Slotsforvaltningen med stor Elskværdighed udset og stillet til Foreningens Raadighed. Her samledes ca. 60 Repræsentanter for følgende Foreninger og Institutioner: De historiske Samfund for Frederiksborg Amt, Københavns, Holbæk, Sorø og Præsto Amter, Lolland-Falster, Fyns Stift, Hjørring, Viborg, Vejle, Ringkøbing og Ribe Amter samt Samfundene for Aarhus Stift og Sønderjylland. Desuden Jysk Selskab, Historisk Samfund (Kbh.) og Historisk-topografisk Selskab for Søllerød. Endvidere Rigsarkivet, Landsarkiverne for Nørre- og Sønderjylland, Matrikulsarkivet, Stednavneudvalget, Dansk Folkemindesamling og Videnskabernes Selskabs Arkivkommission. Dertil kom de ved Museumsforeningens Aarsmøde repræsenterede Museer (se S. 367) samt Museerne i Grenaa og Nyborg.

Formanden, Museumsdirektør Dr. phil. *Poul Nørlund*, indledede sin Beretning om Foreningens Virksomhed siden 1944 med at minde de døde: Museumslederne Guldsmed Kyster, Apoteker Olufsen, Apoteker Toft og Forretter Jens Alby; Finanshovedbogholder, Lektor Hans Bjarne (Formand for Søllerødselskabet) og Landsarkivar Hans Knudsen. Formandens Mindeord om sidstnævnte er aftrykt andetsteds i dette Hefte (S. 392).

Foreningens Medlemstal er uforandret 145; et stort Bibliotek og Institutet for Samfundsøkonomi og Historie er gaaet ud af Foreningen, et Par Museer er kommet ind.

For 1943 har Styrelsen ikke uddelt nogen Pris, men blandt Afhandlingerne i Amtsaarbøgerne fra 1944 har Styrelsen fundet Redaktør *Sven Arnvigs* Skildring af »Billedskæreren Anders Mortensen fra Odense og Malerens Hans Schütte fra Odense« i Fynske Aarbøger værdig til Foreningens Pris paa 200 Kr. Bedømmelsen ledsages af følgende Udtalelse:

I de to Artikler har Redaktør Sven Arnvig behandlet Emner, som Lokalhistorikerne ellers sjældent giver sig i Kast med, sikkert fordi Studier af kunsthistorisk Art kræver specielle Forudsætninger. I dem begge har Forfatteren flittigt udnyttet Kildestoffet i Fyns Landsarkiv til Belysning af to interessante Kunstnere fra 17. Aarhundrede, og især i den udførlige Afhandling om Billedskæreren Anders Mortensen har han gjort et energisk Forsøg paa at udrede den gamle Kunsthaandværkers stilhistoriske Forudsætninger, at analysere hans Arbejder og derved at bestemme, hvilke Værker der med Rette kan tilskrives ham. Selvsagt mærkes det paa adskillige Punkter, at Forfatteren ikke er Kunsthistoriker af Fag, og ikke alle Problemerne vedrørende Odense-Billedskæreren er løst. Men begge de livfuldt skrevne Artikler beriger vor Viden om de paagældende Kunstnere, og ved sit Detailstudium af Billedskæreren er det lykkedes Forfatteren at rette en gammel Fejltagelse og før nogen Fagmand at føre afgørende Beviser for, at Odense-mesterens Navn er Anders Mortensen og ikke — som hidtil sagt — Anders Sørensen.

Formanden omtalte derefter, at Foreningen til sit Æresmedlem Professor *Knud Fabricius'* 70-Aars Dag havde udsendt et *Festskrift* med Bidrag fra danske Lokal- og Kulturhistorikere. Økonomisk lod dette Foretagende sig kun gennemføre ved at lade Festskriftets Artikelstof indgaa i Tidsskriftet »Fortid og Nutid«s Række. Tidsskriftets Abonnenter fik herved mere, end de havde Krav paa: paa den anden Side var selve Festskriftet af større Format og paa bedre Papir og tilmeldt trykt i saa lille et Oplag, at det bliver en Sjældenhed, — Prænumeranterne har altsaa ogsaa faaet noget særligt. Paa Grund af de urolige Arbejdsforhold naaede man kun at faa et enkelt Eksemplar, Fødselarens eget, færdigt til selve Dagen; de øvrige Eksemplarer blev noget forsinket. Værket er ikke i Boghandelen.

Vedrørende *Lokalhistorisk Haandbog* udtalte Formanden: Det Udvalg, som Styrelsen i 1944 havde udpeget til at tage sig heraf, bestod af Formanden, Landsarkivar Knudsen og Sekretæren. Efter Hans Knudsens Død er Kontorchef Gunnar Knudsen paa min Anmodning indtraadt i Udvalget. Dette har paa Grundlag af de Drøftelser, der fandt Sted ved sidste Aarsmøde, i Samraad med Landsarkivar Hvidtfeldt planlagt Værket i Enkeltheder, og Styrelsen har søgt og opnaaet en Bevilling paa Finansloven til Støtte af Forarbejder m. m. paa ialt 15000 Kr. fordelt paa 3 Aar. Hertil

kommer de 1000 Kr., som af Foreningens egne Midler er bevilget til Forarbejder, ved sidste Aarsmøde. Landsarkivar Hvidtfeldt har allerede foretaget Henvendelser til en Række Medarbejdere, som Udvalget har været med til at udpege, og de allerfleste af dem, man har henvendt sig til, har svaret ja. Det er altsaa Hensigten, at dette Arbejde nu skal fremmes i ret hurtigt Tempo. Fra anden Side er der ganske vist kommet Planer frem om et Leksikon for Middelalderhistorikere, men det kan næppe begrunde en Ændring af vore Planer.

Ogsaa *Præstegaardsværket* vil i nær Fremtid blive fremskyndet, naar Sekretær Langberg, der er Sjælen i det, faar friere Hænder til at tage sig af det.

Vort Tidsskrift *Fortid og Nutid* trænger til Udvidelse. Der er bl. a. peget paa, at det burde give Plads til mere udførlige Meddelelser fra Arkiver og Museer, ledsaget af Billedstof. Det trænger ogsaa til større og mere præsentabelt Format. Men i Øjeblikket svigter den økonomiske Basis. Det overvejes dog indenfor Redaktionen at lade Tidsskriftet afslutte sin første Række med indeværende Aargang for derefter at gaa over til et noget større Format, der lader Billeder komme bedre til deres Ret. Sker dette, vil der ved Afslutningen af XVI. Bind blive udsendt en Indholdsfortegnelse omfattende Forfatterregister og Emnefortegnelse. I indeværende Aar vil Tidsskriftet udkomme med 10 Ark, eet mere end sædvanligt.

I Forbindelse med Foreningens publikatoriske Virksomhed omtalte Formanden en Henvendelse, han havde modtaget fra Kommunelærer Poul Billgren om Ønskeligheden af at faa et Værk om *Skolebygningerne*, en Slags Sidestykke til *Præstegaardsværket*. I Skolemuseet findes et stort Antal Fotografier; Laur. Pedersen har i sin Tid samlet meget Stof, der bl. a. findes i Statens pædagogiske Studiesamling. Men Formanden var betænkelig ved nu, da vi havde to store Værker under Forberedelse, at tage en tredje Op-gave op; den bør maaske snarest løftes af Danmarks Lærerforening. Maaske skal vi rette en Henvendelse herom til Danmarks Lærerforening.

Styrelsen har paany drøftet *Foreningens Indtægtsmuligheder*. Den paa Arkivar Hassøs Initiativ oprettede *Dansk historisk Fællesfond* har bevilget sit første Tilskud til Historisk Tidsskrift, der var i Vanskeligheder; i det hele er denne Fond noget af en Skuffelse, og vi tør næppe vente os store Bidrag fra dens beskedne Midler. — For Fællesforeningens Vedkommende er der en Mulighed, som maa prøves: en Henvendelse til Byraadene, hvoraf kun 16 staar som Medlemmer — der burde jo være 80.

Opmærksomheden har ikke blot været henvendt paa Forenin-

gens egne Indtægsmuligheder, men i lige saa høj Grad paa *de historiske Amtssamfunds økonomiske Forhold*. I en Artikel i »Jyllandsposten« har fhv. Postmester C. Klitgaard gjort opmærksom paa det urimeligt lave Statstilskud, der ydes til Amtsforeningerne. Samtidig udsendte vi sidste Vinter en Forespørgsel til Samfundene om Statstilskudets Størrelse i de senere Aar. Af de indløbne Svar fremgik, at Statstilskudet nu over hele Linjen er nede paa 150 Kr. pr. Samfund, dog faar Fyn som Dobbeltamfund 300 Kr., og Sønderjylland har faaet 600. I 1944/45 var Statstilskudet 155 Kr.; et enkelt Samfund fik dog et Eengangstilskud paa 500 Kr. Udviklingen har iøvrigt været denne: 1915: 200 Kr. 1920: 350. 1921: 400. Derefter uafbrudt Nedgang. 1926: 360. 1927: 280. 1932: 155. 1945: 150. Postmester Klitgaard er inde paa, at man hellere maa frasige sig Pengene, — det vil Ministeriet sikkert ikke have noget imod! Men Undersøgelsen var fremkaldt af en Henvendelse fra Bestyrelsen for Historisk Samfund i Holbæk, der anmodede Fællesforeningen om at tage et Initiativ overfor Ministeriet med det Formaal at faa Tilskudet forhøjet. Formanden havde ogsaa henvendt sig til Ministeriet og mødt Forstaaelse overfor Sagen. Foreningerne staar paa en bestemt Konto, hvor flere og flere Foreninger er kommet ind. Man har foreslaaet en Forhøjelse til 500 Kr., — det vil ikke være tilraadeligt at gaa højere nu.

Til sidst nævnte Formanden, at Foreningen havde været i Forbindelse med Sekretæren for »*Föreningen för svensk kulturhistorie*«, Professor Sigfrid Svensson, vedrørende et nærmere Samarbejde med de svenske lokalhistoriske Foreninger. Man er blevet enig om at arbejde for omfattende *Bytteforbindelser* mellem de danske amtshistoriske Samfund og de svenske Hembygdsförbund. Vi har fra Sverige modtaget en Liste over de svenske Foreninger, der ønskede saadanne Forbindelser oprettet, og denne Liste er mangfoldiggjort og sendt til de danske Amtssamfund. En tilsvarende Liste over de danske Amtssamfund er sendt til Sverige. Fra Norge har »*Landslaget for Bygde- og Byhistorie*« foreslaaet et nærmere Samarbejde med Fællesforeningen; først og fremmest ønsker man her en gensidig Deltagelse i hinandens Møder; vi haaber dette kan udvikle sig til mere.

Under den paafølgende Drøftelse i Tilslutning til Formandens Beretning udtaltes:

Tidemand-Dal: Vi savner Stof til Aarbøgerne. Kan vi ikke faa visse Direktiver med Hensyn til dette fra Fællesforeningens Ledelse?

Fang: Ja, Bunden er skrabet. — Vær forøvrigt forsigtig overfor smarte Forlagsfolk, som vil have Anbefalinger!

Skovmand: Det er ikke let for Fællesforeningens Styrelse at optræde som Raadgiver. Men der maa dog være Stof nok. De svenske Aarbøger kan sikkert virke inspirerende. Naar Svenskerne er et Hestehoved foran os, kan det maaske hænge sammen med, at deres Enheder er mere omfattende end vore; Amtene er for smaa Enheder i mange Tilfælde; Landskabsgrænserne danner en bedre Ramme, naar det drejer sig om historiske Emner. Hvad om nogle flere Amtssamfund fulgte Fyns Eksempel?

Steensberg: Kan Institutet for lokalhistorisk Forskning ikke hjælpe? Vi trænger til at kombinere Arkiv- og Monumentundersøgelse, saaledes som det er prøvet med de gamle danske Bøndergaarde. Her er der et rigt Stof.

Vibæk: I 1944 udtrykte jeg det ønskelige i at gøre det paatænkte Leksikon til et almindeligt dansk historisk Leksikon. Nu ser der ud til at blive to Foretagender. Vil det ikke betyde Spild af Kræfter og Penge?

Formanden: Sprog- og Litteraturselskabet har tænkt sig et 4 Binds Værk. Men vi skal orientere os, saaledes at Opgaverne bliver holdt ude fra hinanden. — M. H. t. Institutet har dets Formand Professor Alb. Olsen, været for optaget i den senere Tid til at kunne udfolde noget Initiativ. Smaaafhandlinger ligger dog helt udenfor Institutets Arbejdsomraade. Jeg har Indtryk af, at der er Emner nok. Det er Forfatterne, man skal søge at interessere. Led blandt de yngre! Skovmands Tanke bør alvorligt overvejes.

Tidemand-Dal: En Sammenlægning vil betyde, at der kommer kvantitativt mindre Stof frem.

Klem: Jeg er bange for, at det gaar ud over den snævert lokalprægede Interesse, der spiller en stor Rolle i de enkelte Amtssamfund.

Boesen: Rigshistorikerne vil i mange Tilfælde gerne have visse Spørgsmaal lokalhistorisk belyst. Har det lokalhistoriske Institut ikke en Opgave her?

Fang: Tanken om Sammenslutning af historiske Amtssamfund bør tages op til alvorlig Overvejelse.

Klem: Enhederne maa ikke blive for store. Men der er noget rigtigt i Tanken.

Fang: Kan man ikke godt lave Sammenslutning og dog bevare de smaa Enheder?

Gulddal advarede mod at gøre Enhederne for store. Paa Fyn er man ved Ydergrænsen af, hvad man kan tillade sig. Vi mødes bedre med vore Medlemmer i de smaa Enheder.

Hvidtfeldt: Det var et vigtigt Spørgsmaal, Tidemand-Dal rejste. Lokalhistorisk Haandbog skulde blive en Hjælp til at præcisere og anvise Opgaver. Boesen og Fang har Ret i, at der trænges

til Retningslinjer. Bøndergaardene og Skolebygningerne er gode Eksempler paa Emner, der kunde tages op. Jeg kunde ønske, at Styrelsen vilde tage denne Sag op til nøjere Overvejelse. Tilskyndelser er paakrævet overfor de Forfattere, der sidder rundt omkring og venter paa Tilskyndelser.

Alb. Thomsen: Mangler der Stof, er det Redaktionen egen Skyld. Lad os undgaa Gengangerstof: Præstehistorier, Hørrens Behandling osv. Som Eksempel paa nye Emner kan nævnes Arbejderbevægelsen. Hvem startede de lokale Arbejderbevægelser? Husmandsbevægelsen og Andelsbevægelsen fortjener ogsaa større Opmærksomhed. Her vil der være baade mundtlig Tradition og vel ogsaa nogle pauvre Forhandlingsprotokoller at bygge paa. Vi kunde jo ogsaa undersøge: Hvem staar som Medlem af de historiske Amtssamfund? Det er dem, der kommer fra den grundtvigske Højskole. Men vi maa have flere med: Arbejderne, Husmændene. Men saa maa vi først skrive om Emner, som interesserer dem!

Formanden: Vi skal nok overveje, om vi fra Centralinstitutionerne kan tage et Initiativ op overfor Amtsföreningerne.

Derefter drøftedes Foreningernes Tilskudsforhold.

Tidemand-Dal: Skal vi have mere i Tilskud, maa det begrundes. Men tænk blot paa en Post som Udveksling. Vi udveksler 40 Bøger, en stor Post for et lille Samfund. Byraadene bør give mere til de lokale Samfund.

Lausten-Thomsen: Det har glædet mig at høre, at der tænkes paa en Udvidelse af Fortid og Nutid. Formen har aldrig helt svaret til dets ypperlige Indhold. I Sønderjydske Aarbøger har vi Annoncer paa Omslaget, i Sønderjydske Maanedsskrift har vi Masser af Annoncer. Her er en Udvej for de amtshistoriske Samfund.

Hvidtfeldt: Vore fleste Medlemmer er Gaardmænd og Lærere paa Landet; i Købstæderne har vi kun enkelte Medlemmer, mest blandt Akademikere og i den højere Borgerstand, kun yderst faa Arbejdere. M. H. t. Tilskudene bør Styrelsen af Fællesforeningen inden næste Repræsentantmøde undersøge, hvordan Forholdene er. De ligger sikkert yderst forskelligt.

Klitgaard: Forfatterhonorarerne er som for 50 Aar siden. De økonomiske Vilkaar er saadan, at vi slet ikke kan konkurrere med Aviserne.

Høirup: Odense Byraad har bevilget 500 Kr. om Aaret til Historisk Samfund. De andre Bver vil vi prøve at faa med. Men de helt store Tilskud bliver det naturligvis ikke. — Tanken om Sammenslutning af Amtssamfund vil jeg gerne anbefale. Fyn er ikke for stort. Da Sammenslutningen mellem Odense og Svendborg fandt Sted, var der mange i Svendborg Amt, der var bange for,

at de andre vilde vokse os over Hovedet. Det er ikke sket. Men Fyn er jo ogsaa et afrundet Hele.

Haugsted: Vi skylder Formanden Tak for hans Henvendelse til Ministeriet. Vi maa være glade ved at faa 500 Kr. i regelmæssig Støtte fra Staten. Trykkeudgifterne er steget fra 800 Kr. i 1908 til henvend 4000. Byernes Tilskud er meget smaa, selv Aarhus giver kun 200 Kr. Saa er Pengeinstitutterne dog lettere at faa i Tale. For os er Problemet ikke at finde Stof, men at faa Plads til Redaktionens Initiativ.

Formanden: Diskussionen har været nyttig for Amtsforeningerne — knap saa nyttig for selve Fællesforeningen.

Kontorchef *Gunnar Knudsen* fremlagde Regnskabet, som han havde overtaget under Landsarkivar Knudsens Sygdom. *Formanden* takkede Kontorchefen, fordi han midlertidigt havde paataget sig dette Hverv i en vanskelig Stund. Regnskabet (trykt S. 390—91) godkendtes.

Magister *Chr. Axel Jensen* refererede kort Museumsforeningens Møde.

Formanden: Det store Personskifte i Museumsforeningens Styrelse faar ogsaa Følger for Fællesforeningens Styrelse. Alb. Thomsen er blevet Formand i Museumsforeningen, hvis Formand er »født« Medlem af Fællesforeningens Styrelse. Det vil sige, at baade hans og Landsarkivar Knudsens Poster nu staar ledige. Samtidig trækker Sekretæren sig tilbage. — Formanden hyldede fhv. Kredslæge *J. S. Møller* for hans grundlæggende Arbejde i Museumsforeningen.

Efter en Frokostpavse genoptoges Mødet paa Kronborg om Eftermiddagen, og der indledes med *Valg*. Efter Forslag af Lausten-Thomsen blev Kredslæge Møller i sin Egenskab af Æresmedlem i Museumsforeningen betragtet som selvskreven Medlem af Fællesforeningens Styrelse. Til Sekretær valgtes Landsarkivar *Johan Hvidtfeldt*, medens den hidtilværende Sekretær overtog Kassererposten. Til den tredje Post var foreslaet Rasmus Mortensen og H. K. Kristensen. Ved skriftlig Afstemning valgtes Lærer Mortensen til denne Plads. Styrelsens Sammensætning er derefter: Dr. Nørlund (Formand), Hvidtfeldt (Sekretær), J. S. Møller, G. Knudsen, Chr. Axel Jensen, Alb. Thomsen, Rs. Mortensen og Roar Skovmand (Kasserer). Revisorerne, Klem og Galster, genvalgtes.

Kl. 14,30 optoges en *Drøftelse af, hvorledes man kunde sikre Kilderne til Besættelsestidens Historie*. Indlederne var: Rigsarkivar *Axel Linvald*, Amtslæge, Dr. H. Lausten-Thomsen, Kommunalærer *Albert Thomsen* og Bibliotekar, Dr. phil. *Albert Fabritius*. Deres Indlæg er alle trykt efter Talerens Manuskript foran i dette Hefte (S. 325 ff.).

Formanden takkede Indlederne. Der forberedes paa Frihedsbevægelsens Samraads Initiativ en Centralsamling, hvori Stoffet fra Udstil-

lingen i Frimurerlogen skal danne Kernen; denne Samling vil blive forestaaet af Nationalmuseet. Men det er rimeligt, at ogsaa Lokalmuseerne samler Stof; det samme gælder Tøjhusmuseet og Kriminalmuseet. Jeg vil fraraade, at man opbevarer Film i Lokalmuseerne, — de bør opbevares i Filmarkivet.

Eriksen, Tøjhusmuseet: Siden 9. April har Tøjhusmuseet samlet ind ad mange Veje: via Officerer, via Politiet, og vi har nydt godt af baade de Allieredes og Modstandsbevægelsens Velvilje. Vi har ialt faaet over 1000 Numre.

Lehnsbaron *Berner Schilden Holsten*: Kan Fællesforeningen ikke lave et Uddrag af disse Oplysninger til de historiske Samfunds Aarbøger, en kort Artikel paa et Par Sider i hver enkelt Aarbog?

Professor *Aage Friis*: Ja, og Særtryk af det udførlige Referat!

Det vedtoges, at Dr. Fabritius og Landsarkivar Hvidtfeldt sammen skulde udforme en Meddelelse om Mødets Forhandlinger om dette Emne til Ritzaus Bureau.

Om Aftenen samledes alle Deltagerne til Helsingør Kommunes festlige Middag i Industriforeningens Restaurant. Ingeniør *Vejstrup* præsiderede som Vært, og det blev sent, inden man skiltes.

Heldigvis blev Natten forlænget med en Time paa Grund af Overgangen fra Sommertid til Vintertid, og næste Formiddag mødtes Deltagerne igen paa *Kronborg*, hvor Slotsforvalter, Oberstløjtnant *F. Johansen*, viste os omkring og med sit uimodstaaelige Lune fortalte om de Genvordigheder og besværlige Forhandlinger, som Tyskertiden havde paatvunget ham. Med god Grund takkede Dr. Nørlund ham, fordi han havde vogtet dette vort dyrebareste nationale Mindesmærke saa vel i de trange Aar. Mange af Deltagerne fik først nu Klarhed over, hvor udsat Kronborgs Stilling havde været i Krigens seneste Fase.

Inden vi forlod Kronborg, maatte vi ogsaa se *Handels- og Søfartsmuseets* nye smukke Opstilling; her viste Museumsdirektør *Klem* og Inspektør *Munthe af Morgenstjerne* omkring.

Fra Kronborg toges i Rutebiler, som Hornbækbanen gæstfrit havde stillet til Raadighed, langs Stranden til Hellebæk Badehotel, hvor Frederiksborg Amts historiske Samfund gav Frokost. Ved Frokostbordet mindedes Direktør *Klem* i en Tale krydret med fornøjelige og rørende Træk fra Baggensens Tid det gamle *Hellebæk*. Der blev dog ikke Tid til at dvæle længe ved Hellebækminerne og den skønne Udsigt over Sundet. Deltagerne steg atter ind i Bilerne, der nu kørte til *Gurre* Ruin, hvor Arkitekt *C. M. Smidt* veloplagt og paa sin egen intense Maade førte os ind i Arkæologens Værksted, saa den gamle Borg tog Form i Tilhørernes Fantasi. Dermed sluttede Aarsmødet 1946.