

J. ALDAL
1867—1940.

Den 7. September d. A. døde forhenværende Overlærer J. Aldal i Holstebro. Han var Landmandssøn fra Ersted ved Skørping, født den 12. Juli 1867, blev Student fra Aalborg 1887 og Cand. mag. 1893. Efter at han et Par Aar havde været Lærer ved Løgstor Realskole, blev han Bestyrer og Ejer af Sakskøbing Realskole; indtil han i 1907 blev udnævnt til Overlærer i Holstebro, og i denne Stilling virkede han med Dygtighed, til han i 1933 tog sin Afsked.

Aldal var meget historisk interesseret. I 1916 og 17 gengav han i Hardsyssels Aarbog en Række udmærkede Minder, som en gammel Guldsmed havde fortalt ham om Holstebro i ældre Tid, og derved kom han til at sysle med Byens Historie. Resultatet af sit aarelange Arbejde dermed nedlagde han i et omfangsrigt og smukt Værk, som han naaede at faa ud i Fjor.

Holstebro skylder ham ogsaa Tak for det store og uegennyttige Arbejde, han gjorde for at faa Museet i Orden. Adskillige Aar, før Aldal traadte til, var der gjort Tilløb til at faa et Museum oprettet i Byen, og der var samlet en Del Genstande, der imidlertid laa i en sørgelig Forfatning paa et Skoleloft. Efter at Aldal var kommen ind i Styrelsen for Museet, fik man en selvstændig Bygning, og nu blev Sagerne stillet op dér.

I 1930 blev Overlærer Aldal valgt ind i Styrelsen for Historisk Samfund f. Ringkøbing A. og Aaret efter afløste han Lærer Storgaard Pedersen som Foreningens Sekretær og Aarbogens Hovedredaktør, og denne Stilling havde han til sin Død.

Aldal var en god dansk Mand, varm for vore nationale Spørgsmaal, og han arbejdede ivrigt for, at vort Sprog kunde blive saa rent som muligt. Arbejdsfæller, saavel i Skolen som i Historisk Samfund, satte Pris paa hans grundige Arbejde og hans usnobede Væsen.

H. P. Hansen.