

Punkt 5 var Valg af Bestyrelse. Sekretæren, Prof. Fabricius, kunde, især paa Grund af sin nye Stilling som Regensprovst, ikke fortsætte sit Arbejde, og Johs. Fog-Petersen havde meddelt, at han, ligeledes paa Grund af anden Virksomhed, ønskede at løses fra sin Stilling som Bestyrelsesmedlem. Dette sidste skete, medens Fabricius forbliver i Bestyrelsen. Til Sekretær valgtes Magister Thomas B. Bang.

Efter Mødet samledes Repræsentanterne til en enkel, men fornøjelig Fællesspisning i Wivels Lokaler, og om Søndagen foretoges en Udflugt til Helsingør. I den sidste deltog ogsaa en Række af Repræsentanternes Damer, og under Museumsinspektør H. Matthiessens kyndige Vejledning besøgte man ikke blot Kirkerne og Klostret, men vandrede ogsaa gennem Gaarde og Huse fra Middelalderens, Renæssancens og Empiretidens Dage, som gav et usædvanligt levende Billede af Byens Betydning i Sundtoldens Tid. En hyggelig Fællesfrokost paa »Jernbanehotellet« dannede Afslutningen paa Samværet.

Kommunale Arkiver.

I Overensstemmelse med Arkivsektionens Forslag og Repræsentantmødets Vedtagelse rettedes der Januar 1920 til Købstædernes Borgmestre og Byraad følgende Henvendelse, som fremsendtes gennem de lokale historiske Samfund med Anmodning om disses anbefaling.

Til Hr. Borgmesteren og Byraadet.

Dansk historisk Fællesforening, der er sammensat af Landets historiske Foreninger, Museer og Arkiver, har altid hos de kommunale Autoriteter fundet levende Sans og Interesse for Lokalhistorie, hvad enten den gav sig Udslag gennem Omhu for de historiske Minder eller for gamle Bygningers eller Navnes Bevarelse.

Ved den nye Lov om folkevalgte Borgmestre vil de kommunale Arkiver fremtidig komme til at mangle den sagkyndige Bistand, de hidtil har haft ved Forbindelsen med det tidligere Magistratsarkiv. Saavel for vore Købstæder selv som for hele Landet er det derfor af største Betydning, at Byarkiverne ordnes og vogtes med Kærlighed og virkelig Forstaaelse. Dansk historisk Fællesforening agter at tilbyde sin Hjælp i saa Henseende, dels gennem sit Tidsskrift »Fortid og Nutid«, dels gennem sine Møder og Kursus, under hvilke sidste der særlig vil blive taget Hensyn til de nye Arkivers Tarv, idet der fra sagkyndig Side

vil blive givet Vink og Oplysninger for de Mænd, til hvem Arkivet bliver betroet. Men for at dette kan ske, *beder vi vore Købstæders kommunale Arkiver om at tiltræde Dansk historisk Fællesforening som Medlemmer.* Det aarlige Kontingent er 20 Kr., indbefattet vort Tidsskrift frit tilsendt, om ønskes i indtil 5 Ekspl.

I tidligere Tider gik mange Arkivalier tabt ved mangelfuld Aflevering fra Udvalg, ved skødesløs Opbevaring i daarlige Rum, ved uheldig Sammenblanding af vidtforskellige Arkivsager og ved ukyndig Registrering, og det fejler næppe, at de fleste af vore Byraad vil have sporet Ulemper deraf. Med vort Tilbud ønsker vi at virke hen til, at sligt fremtidig kan undgaas, og vi er overbeviste om, at vore Købstæder ved at modtage Tilbudet vil vise den samme Kærlighed til Opgaven, som har tilskyndet os til dette Skridt.

Indmeldelser modtages af Foreningens Kasserer, Landsarkivar *G. Hornemann*, Jagtvej 10.

Dansk historisk Fællesforenings Arkivudvalg:

P. Eliassen,
Redaktør, Kolding.

G. Hornemann,
Landsarkivar.

Gunnar Knudsen,
cand. mag., Sekretær i
Stednavneudvalget.

I Bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening:

Thomas B. Bang,
mag. art., Underarkivar.
Sekretær.

Knud Fabricius,
Dr. phil.,
Professor ved Universitetet.

G. Hornemann,
Landsarkivar.
Kasserer.

Hans Olrik,
Professor, Dr. phil.
Forstander for Statens Lærerhøjskole.

G. Severinsen,
Sognepræst, Bringstrup.
Næstformand.

BYARKIVER.

Af premierløjtnant Otto Smith.

På repræsentantmødet i fællesforeningen i september 1919 fremsatte jeg tanken om oprettelsen af byarkiver. Jeg var så uheldig at indlede med at sige, at jeg henvendte mig både til arkiv- og museumssektionen med denne sag, hvad der affødte protester mod at arkiver og museer havde noget med hinanden