

sende et omfattende Forfatter- og Emneregister til de forløbne Aargange. — Man maa yde Forfatterne den største Anerkendelse for Udarbejdelsen af denne Index, saa meget mere som de, trods det Tilskud, der er givet, ikke kan vente at faa et pekuniært Udbytte deraf, som staar i Forhold til det store Arbejde, der her er nedlagt.

De tre Værker: Bibliotheca Danica, Dansk historisk Bibliografi og Dansk Tidsskrift-Index udgør tilsammen Hovedstammen i den bibliografiske Medhjælp, Historikeren kan regne med. De to sidstnævnte Arbejder har været en velkommen Forøgelse, der ogsaa nok vil vinde Paaskønnelse. *R. Paulli.*

FORENINGSMEDDELELSER.

I Februar dette Aar udsendte Fællesforeningens Sekretær nedenstaaende Cirkulære til de historiske Amtssamfund og de lokale Museers Bestyrelser:

Dansk Historisk Fællesforening.

Som det vil erindres, blev det paa Fællesforeningens Repræsentantmøde i Nyborg d. 16. Juni 1916 efter Initiativ af Hr. Filialbestyrer P. Eliassen (Kolding) vedtaget, at Bestyrelsen som Indledning til næste Aarsmøde skulde søge at organisere et Instruktionskursus for Medlemmerne af Aarbogsredaktionerne og af Provinsmuseernes Bestyrelser, bestaaende af praktiske Øvelser i Biblioteker, Arkiver, Museer og Samlinger. Dette Instruktionskursus vilde naturligt finde Sted i København, da man paa de fleste af de anførte Omraader var afskaaret fra at kunne meddele den fornødne Undervisning andet Steds.

I Henhold hertil er et Udvalg traadt sammen, bestaaende af Rigsarkivar, Dr. Kr. Erslev, Museumsinspektør, Mag. Chr. Axel Jensen, Stednavneudvalgets Sekretær, cand. mag. Gunnar Knudsen, samt Fællesforeningens Formand, Sekretær og Kasserer. Man gik her ud fra, at et saadant Kursus burde holdes inden for Rammen af en Uge, og man mente at være i Stand til at tilbyde eventuelle Deltagere i Mødet følgende:

- 1) Et Kursus i historisk Kildekritik, ledet af en Universitetsprofessor (ca. 6 Dage à 1^{1/2} Time);

- 2) En kortfattet Øvelse i Læsning af de faste Forkortelser i middelalderlig Skrift, som fortsættes gennem d. 16. og 17. Aarhundrede (1 à 2 Timer);
- 3) Et Kursus i Behandlingen af brøstfældige Aktstykker og Breve, meddelt af en Arkivmand, og
- 4) En Paavisning af, hvorledes Registrering af Arkivalier bør foregaa, givet af samme (ialt tilsammen 3 Dage à 1 Time);
- 5) Et Museumskursus i Studiet af Bytopografi ved Jordbundsundersøgelser (6 Dage à 1 Time),
(Undersøgelsen kan eventuelt suppleres ved en Belysning af Bygningssskik gennem Museumsgenstande);
- 6) Studier og Øvelser i Stednavneudvalgets Samling (4 Dage à 1 Time);
- 7) Lignende praktiske Øvelser i Folkemindesamlingen (3 Dage à 1 Time);
- 8) Et Sogns monumentale Udviklingshistorie, gennemgaaet af en Bygningshistoriker (3 Dage à 1 Time).

Det er Tanken for flere af disse Kursus' Vedkommende i Forvejen at lade udarbejde kortfattede trykte Vejledninger.

Som man vil se, er der her disponeret over ca. 30 Timer i Løbet af 6 Hverdage, 5: 5 Timer daglig, men Tanken er naturligvis ikke, at Deltagerne behøver at følge Undervisningen inden for alle Kursus. Desuden maa det erindres, at det kun er en ganske foreløbig Arbejdsplan, som her fremsættes. Fællesforeningens Bestyrelse beder nu de ærede Medlemmer om selv at fremkomme med supplerende Ønsker, eventuelt om at paapege, om noget af de ovennævnte Kursus skønnes overflødig eller bør omlægges i den ene eller anden Retning.

Men desuden bedes man udtale sig om, hvorvidt disse Instruktionskursus i Aar skønnes betimelige, eller om de paa Grund af de vanskelige Tidsforhold bør udsættes til bedre Tider. Kan man, efter at have forhørt sig inden for en snævrere Kreds, stille i sikker Udsigt, at de vil kunne vinde en rimelig Tilslutning? Fællesforeningen vil være i Stand til at yde Instruktionen uden Vederlag og lader Adgang staa aaben for alle Medlemmer af Amtssamfundene, men Opholdet i København i Løbet af disse 6 Dage maa bekostes af Deltagerne selv eller af de respektive Foreninger. Hvis dog ikke mindst 10 Deltagere melder sig til et Kursus, vil det næppe være muligt at arrangere det.

Endnu skal det bemærkes, at det er Tanken at afslutte disse Instruktionskursus, der t. Eks. kunde finde Sted mellem d. 9. og 15. Juni, med et Repræsentantmøde (Lørdag Eftermid-

dag) og hertil den paafølgende Søndag d. 16. Juni knytte 'en historisk Udflugt af Repræsentanterne og Deltagerne i Kursus til Københavns Omegn. Kommer Instruktionskursus i Gang, vil det vistnok være nødvendigt at lade Foredragsmødet udgaa for denne Gang.

Svar paa ovenstaaende bedes godhedsfuldt indsendt til Sekretæren (Maglekildevej 14, København) inden 14 Dage.

Knud Fabricius.

Først ved Paasketid var alle Besvarelserne paa ovenstaaende indløbne. Tilslutningen bestod kun af henimod 20 Deltagere, fordelte over de forskellige Kursus, og Bestyrelsen mente heraf at kunne slutte, at Planen endnu ikke var moden til Løsning, men at det vilde være rimeligt at optage den til Diskussion paa det nærmest forestaaende Repræsentantmøde. Dette tænkes da afholdt Lørdag d. 22. Juni i København, og Bestyrelsen har anset det for mest praktisk i Aar at indskrænke sig hertil, da et større Møde med Adgang for Offentligheden næppe kunde paaregnes at ville vinde tilstrækkelig Tilslutning. Naar Repræsentantmødet nu er ansat en Uge senere end ovenfor opgivet, er Grunden, at man herigennem vil kunne forene den historiske Udflugt fra København med den lokale Forenings (Frederiksborg Amts hist. Samfd.). Den foreløbige Plan gaar ud paa, at Repræsentanterne Søndag Formiddag d. 23. Juni skulde tage med Toget til Slangerup, hvor bl. a. Mag. H. V. Clausen forhaabentlig vil tale om Egnens Betydning i Oldtiden (Lejre-Hypotesen); derefter skulde man om Eftermiddagen paa Tilbagerejsen til København stanse i Farum for at fejre 100-Aarsdagen for Kaalunds Fødsel med et Foredragsmøde. Som bekendt har denne Digter modtaget sine stærkeste Indtryk i Egnen ved Farum og Furesø, saa at hans Digtning er præget deraf i høj Grad.

Om det udførligere Program for disse to Dage 22.—23. Juni vil nærmere Meddelelse tilgaa Foreningerne (paa Repræsentantmødet har foreløbig Professor J. T. Lundbye stillet i Udsigt at holde et af Lysbilleder ledsaget Foredrag om »De danske Vejes Historie«). Allerede nu vil det dog paa Grund af den stærkt fremrykkede Tid være Fællesforeningens Bestyrelse meget kært at modtage Anmeldelse fra de lokale Foreninger og Institutioner om, hvorvidt de ønsker at være repræsenterede paa Mødet og ved Udflugten (1 eller flere Repræsentanter). Oplysning herom bedes snarest tilsendt Sekretæren (Adr. Maglekildevej 14¹ Kbhvn. V.).