

Redaktionen skal til ovenstaaende bemærke, at der i Anmeldelsen S. 75 har indsneget sig den Fejl, at der staar »efter« i Stedet for »før 1719«; men Bartskeer og Kirurg var dengang det samme; Barbererne praktiserede som Kirurger.

FORENINGSMEDDELELSER.

Studiekursus i København 18.—22. Oktober 1937.

Paa Dansk historisk Fællesforenings Aarsmøde i Næstved 1936 blev der fra en af Repræsentanterne udtrykt Ønske om, at Foreningen nu igen vilde lade afholde et flere Dages *Kursus* i Museumsvæsen, Arkivstudium m. m., af lignende Art som det, der fandt Sted i 1919.

Fællesforeningens Styrelse fandt ogsaa, at det var paa Tide at tage denne Opgave op, og i Marts 1937 udsendte Fællesforeningen og Museumsforeningen en foreløbig Meddelelse om, at der i Dage 18.—22. Oktober vilde blive afholdt et Studiekursus i København med Vejledning i Museumsvæsen, Arkivbenyttelse, Skriftlæsning m. m. I September udsendtes et detailleret Program, hvori anførtes, at enhver der indmeldte sig gennem Foreninger eller Institutioner, repræsenteret i Fællesforeningen, havde Adgang til Kursuset. Derefter indmeldte 70 Deltagere sig til Kursuset, overvejende Folk fra Provinsen: Provinsmuseumsfolk, de historiske Samfunds Ledere, men ogsaa mange »menige« Medlemmer af Amtssamfundene, især adskillige Lærere, der vilde udnytte Efteraarsferien og selv gaa i Skole. Adgangen til Kursuset var gratis.

Mandag den 18. Oktober aabnedes Kursuset af Professor *Knud Fabricius* i Oldskriftselskabets Sal paa Nationalmuseet. Professorens bød som Fællesforeningens Formand Deltagerne velkommen og holdt derefter et orienterende Foredrag om Studiet af Danmarks Historie før og nu, med Udgangspunkt i Erslevs Arbejder om det historiske Studium (»Grundsætninger for historisk Kildekritik« 1892 og »Historisk Teknik« 1911). Efter dette Foredrag talte Museumsinspektør, Dr. *Johs. Brøndsted* om Nordisk Arkæologi nu.

Kursuset var filrettelagt saaledes, at Formiddagene anvendtes til Museumsstudier, Eftermiddagene til Vejledning i Arkivbenyttelse o. l. Det havde oprindeligt været Meningen, at disse Efter-

middagstimer skulde tilbringes paa Rigsarkivet, men det maatte man opgive paa Grund af den stærke Tilstrømning til Kursuset, der langt oversteg Forventningerne. Derfor blev Kursusets egentlige Arbejdssted Oldskriftselskabets rummelige og festlige Sal i Nationalmuseet, der med stor Beredvillighed er blevet stillet til Raadighed af Oldskriftselskabet. Mandag Eftermiddag gav Arkivar, Dr. *Hjelholt* i et instruktivt Foredrag Vejledning i Arkivbenyttelse særlig ved slægtshistoriske Studier, og Kgl. Ordenshistoriograf, Dr. *Louis Bobé* holdt et indledende Foredrag om gotisk Skriftlæsning.

Tirsdag den 19. Oktober mødtes Deltagerne tidligt paa Formiddagen næsten fuldtalligt i Nationalmuseets Ældste Stenalders Rum, hvor Dr. *Brøndsted* begyndte en Gennemgang af Oldtidens Haandværk i Form af en Samtaletime, der udviklede sig til en livlig og fornøjelig Meningsudveksling om Forstaaelsen af forskellige vanskelige Oldsagstyper. — Om Eftermiddagen fortsatte Dr. *Hjelholt* sin Vejledning i Arkivbenyttelse, denne Gang med særligt Henblik paa Hjemstavns historie, og Dr. *Bobé* holdt Skriftlæsningsøvelser med Deltagerne; til disse sidste Timer var Deltagerne under hele Kursuset delt i to Hold. — Derefter gav Lektor *Frantz Wendt* en Redegørelse for Institutet for Historie og Samfundsøkonomis Virksomhed; blandt Deltagerne ytrede navnlig megen Interesse for Institutets Avisregistraturer. — Om Aftenen samledes Deltagerne med *Historisk Samfunds* Medlemmer i Universitetets Spisestuer, hvor Kredslæge *J. S. Møller* indledede en livlig Forhandling om Lokalhistorie og almen Historie.

Onsdag den 20. Oktober fortsatte Dr. *Brøndsted* med Gennemgangen af visse Hovedproblemer indenfor Bronzealderens og Jernalderens Tidsrum, hvorunder bl. a. Spørgsmaalet om Plovypernes Opstaaen og Udvikling gav Anledning til ivrig Drøftelse. — Om Eftermiddagen viste Dr. *Hjelholt* Deltagerne rundt i Rigsarkivet, Dr. *Bobé* fortsatte sine Skriftlæsningsøvelser, og cand. mag. *Gunnar Knudsen* gav i én Time Vejledning i Stednavnestudium.

Torsdag den 21. Oktober gennemgik Museumsinspektør, Magister *Chr. Axel Jensen* om Formiddagen Keramik fra Middelalder og Renaissancetid; om Eftermiddagen besøgte *Dansk Folke-minde-samling*, hvor Magister *Hans Ellekilde* viste Deltagerne omkring, og efter Dr. *Bobé*s Skriftlæsningsøvelser gav Magister *Kr. Hald* Vejledning i Stednavneoptegnelse. Derefter aflagde Deltagerne efter Indbydelse af Dr. *Bobé* et Besøg i *Bakkehuset*.

Kursusets sidste Dag, *Fredag den 22. Oktober*, gennemgik Museumsinspektør *Kai Uldall* dansk Fajance fra det 18. Aarhun-

drede i Folkemuseets nyaabnede Samlinger, og Museumsinspektør *Ellen Andersen* gav Vejledning i Udstilling og Konservering af Textilier. — Senere paa Eftermiddagen afsluttede Dr. *Bobé* sine Skriftlæsningsøvelser, og med Professor *P. Skautrup*s orienterende Foredrag om Dialektoptegnelse var Studiekursuset til Ende.

Dansk historisk Fællesforenings Repræsentantmøde i København, Lørdag den 23. Oktober 1937.

Da Mødet aabnedes Kl. 13 af *Formanden*, Professor *Knud Fabricius*, var følgende Foreninger og Institutioner repræsenteret: *Historisk Samfund*, *De Historiestuderende*, *Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur*, *de historiske Samfund for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Holbæk Amt, Sorø Amt, Bornholm (Bornholmsk Samfund), Lolland-Falster, Odense og Assens Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt, Viborg Amt, Aarhus Stift, Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Ribe Amt og Sønderjylland*, endvidere *Rigsarkivet og Landsarkiverne for Sjælland, Fyen og Sønderjylland*, desuden *Nationalmuseets 2. og 3. Afdeling*, *Københavns Bymuseum*, *Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg*, *Købstadmuseet »Den gamle By« i Aarhus*, *Museerne i Holbæk, Kalundborg, Rønne (Bornholms Museum), Maribo, Odense (Fyens Stiftsmuseum), Bogense (Nordfjens Museumsforening), Svendborg, Faaborg, Nykøbing M., Aalborg, Hobro, Randers, Grenaa (Djursland), Aarhus, Vejle, Fredericia, Kolding, Ringkøbing og Ribe*, endelig *Stednavneudvalget og Dansk Folkemindesamling*.

Efter at have budt velkommen meddelte *Formanden*, at Fællesforeningen nu omfatter 113 Medlemmer, hvoraf 20 er Amtssamfund, 26 Arkiver (herunder Byraad), 57 Museer og Resten — 10 — Biblioteker, Foreninger og Institutioner af forskellig Art.

Derefter omtalte *Formanden* det *Studiekursus*, der havde fundet Sted umiddelbart forud for Museumsforeningens og Fællesforeningens Repræsentantmøder (det var i Anledning af dette, at Repræsentantmøderne undtagelsesvis var henlagt til Efteraaret i Stedet for til Forsommeren). *Formanden* drog en Sammenligning mellem dette Kursus og det, der blev afholdt i 1919: man havde denne Gang kunnet glæde sig ved en overvældende Tilslutning, 70 indtegnede Deltagere imod 38 i 1919. I 1919 havde Stednavnestudiet og Kildekritik været de væsentligste Punkter, denne Gang var det Arkæologien, der stod i første Række. Den store Tilslutning til dette Kursus kunde opmuntre til fremtidig Gentagelse med kortere Mellemlum.