

igennem op til at systematisk Forskning, og det kan næppe undgaa at sætte sig et vist Spor i deres fremtidige Livsgerning. Men der er Grund til at tro, at mere kan opnaas, hvis Institutet opretholdes i Fremtiden, Stofindsamlingerne vil vokse. Samarbejdet vil udvikles og der er Haab om, at Institutet efterhaanden i højere og højere Grad vil komme til at indtage en Plads som Central for den rene Forskning inden for de Omraader, som falder ind under dets Virksomhed.

Jørgen Pedersen.

OVERSIGT OVER PERSONHISTORISK LITTERATUR I 1929.

MEMOIRER.

Enken efter den i 1920 afdøde produktive Historiker, Dr. *Alexander Thorsøe* har udgivet dennes *Erindringer* (Aschehoug), til hvilke Professor Knud Fabricius har knyttet et Forord. Thorsøe hørte vel ikke til »de store«, men gennem et langt og arbejdsomt Liv har han frembragt historiske Arbejder, der har betydet en Del i oplysende historisk Retning. Hans noget tørre og lidt ensformige Fortællemaade præger ogsaa *Erindringerne*, der giver et godt Billede af den stille, beskedne Mand, som T. var. Store Begivenheder beretter han ikke om, men Bogen rummer ganske gode Karakteristiker som f. Eks. af Filosofen Hans Brøchner, der behandles ret indgaaende, Martensen-Larsen o. fl. af hans Ungdoms Universitetslærere. Ogsaa om T.'s Forhold til Andræ, Geheimelegationsraad Vedel, Prins Hans o. fl. fortæller Bogen.

Den gamle socialdemokratiske Politiker *A. C. Meyer* har i *En Agitators Erindringer* (Woel) fortalt let og fornøjeligt om sit brogede Liv fra Fødselen og til et Par Aar efter Aarhundredskiftet, om Lærearene paa Symaskinefabrikken, om sit journalistiske Arbejde og om sin politiske Virksomhed. Sang og Musik har spillet en stor Rolle i hans Liv, og man faar af Bogen det Indtryk, at han er gaaet gennem Livet med Sang paa Læben.

Bogen indeholder værdifulde Bidrag til det københavnske Socialdemokratis og dets Føreres Historie.

Jeppes Aakjær naaede førend sin Død at faa udgivet 2. og 3. Bind af sine Erindringer. De to Bind bærer Titlerne *Drengaar og Knøseaar. Kilderne springer og Bækken gaar* samt *Før det Dages. Minder fra Halvfemsene* (Gyldendal). Førstnævnte Bind omhandler Tiden fra Forf.s 13. til 22. Aar. Den gamle Sandhed bekræfter sig, at man altid naar højest i Skildringen af Barndomshjemmet og Barndomsaarene. Aakjær fortæller her om Lærer i Fly Niels Jakobsen, der fik betydelig Indflydelse paa ham, om Højskoleophold og Seminarietid, om de politisk bevægede Dage i Provisoricaarene og endelig om hans Arrestation efter Foredraget i Julen 1886. Tredie Bind omhandler Tiden som Friskolelærer i Elbæk og senere Lærervirksomhed, dels paa Hjørlande Højskole og dels i København. Særlig hefter man sig ved Forf.s Skildring af Soldaterlivet, som han maler i mørke Farver. Synderlig velegnet til at være Soldat har han nu neppe været, og der er sikkert ikke Tvivl om, at dette har sin Skyld i Misfornøjelsen med Tjenesten. Begge Bøgerne er, som Jeppes Aakjærs øvrige Forfatterskab, let læselige og fængslende, men ikke altid, paa Grund af meget haarde og i mange Tilfælde langt fra uhildede Domme over Personer af anden Tankegang og Livsopfattelse, lige tiltalende. Hverken 2. eller 3. Bind naar det første om Barndomstiden. — Visedigteren, Akademikeren og Bogtrykkeren *Axel Henriques* fortæller i *SOUNDNE DAGE* (Gyldendal) meget morsomt, i en Fortællekunst, der staar paa Højde med hans Versekunst, om en Del af sit Liv, om Barndomshjemmet, om Barndommens og Ungdommens København, Studenterlivet og Bogtrykkervirksomheden. Ind imellem giver han gode Bidrag til Portrætter af Mænd som Georg Brandes, N. Neergaard, Oscar Siesbye o. fl., alt fortalt paa en causerende og fornøjelig Maade. »Kaleidoskopiske Minder fra et langt Liv« kalder Forf. sin Bog og karakteriserer den hermed træffende.

*Holger Begtrup*s *Levned* fortalt af ham selv. I. *Slægt, Barndom og Ungdom. II. Askov og Frederiksborg.* (Gad). Den kendte Højskolemand har i Anledning af sit 70. Aar, som han siger i Forordet til 1. Bind, villet give et Billede af sin personlige Udvikling under Vekselvirkning med de Mennesker og de Sider af det aandelige Liv, som har haft kendeligst Indflydelse paa hans Sjæl i Aarenes Løb, og dette Formaal maa siges at være naaet. Gennem en meget smuk og varmhjertet Skildring af sin fædrene og mødrene Slægt, af Barndomshjemmet, af Skoleaarene i Birkerød, hvor Johan Mantzius fik stor Indflydelse paa ham, og i Me-

tropolitanskolen, samt Studenteraarene naar han frem til Opholdet paa Askov, hvor han traf sin senere Hustru. Bøgerne indeholder adskilligt, der vil have Interesse for en kommende Skilddrer af den danske Højskole, men ogsaa paa anden Vis har de to Bøger Interesse, nemlig gennem Omtalen af Personer som C. Hostrup, Chr. Berg, Højskoleforstander Schröder m. fl. I 2. Bind føres Fortællingen om Begtrup's Højskolevirksomhed videre gennem Askovtiden fra 1882 til 1895 og om Oprettelsen af og Virksomheden paa Frederiksborg Højskole. Ogsaa her findes gode Karakteristiker, bl. a. af Nutzhorn og Jakob Knudsen. — Den kendte Maler og Haandværkerlærer *Jens Møller Jensen* har i *Minder og Maal. 1869—1929* (Trykt som Manuskript) ved sin 60 Aars Fødselsdag set tilbage over sit Liv og set frem mod de endnu ikke naaede Maal. Han bruger stærke, men varme Ord, naar han taler om disse, som han stærkt fremholder for Læseren. Han er en Mand, der har følt og stadig føler Arbejdet som den største og varigste Lykke, et Menneske kan besidde, og som i Arbejdet har naaet meget. Han taler til Læseren med den modne og kloge Mands Autoritet. Han tror paa den Ungdom, der vokser op, og taler alvorlige, begejstrede og begejstrende Ord til den, om hvad der kan naas, naar Arbejdet bæres oppe af ærlig Stræben. Han slutter Bogen med disse Ord: Gør du din Arbejdsindsats. Dagen før der er Bud efter den, kommer Dagen, da der er Bud efter dig. Det er en ikke blot i det ydre Udstyr, men ogsaa i sit Indhold værdifuld og særpræget Bog. Skade kun, at den er trykt som Manuskript! Den har Bud til mange og burde have stor Udbredelse. — *H. J. Nielsen-Klodskov, Kærehave. Oplevelser. V.* (Hagerup) slutter sig til de foregaaende fire Bind, men er af en hel anden Art end disse, idet Forf. her omtaler og skarpt kritiserer Ledelsen af Kærehave Husmandsskole efter dens Overgang til Kærehave Skolekreds. Det lille Hefte er præget af Bitterhed. Personhistorie er Bogen egentlig ikke.

Afdøde Oberst *C. H. Rørdam* udgav før sin Død 1916 fire Bind Erindringer, og hans Datter har nu som femte Bind udgivet *Hof-dage hos Christian IX. Svundne Dage. V.* (Hagerup). Det er Dagbogsoptegnelser fra Aarene 1895—98, i hvilke Aar Forf. forrettede Adjutanttjeneste hos Kongen. En Beskæring havde været tilraadelig, idet mangt og meget af det her offentliggjorte er ganske overflødigt og ikke værd at ofre Tryk paa, men i alt dette er der dog hist og her gode Bidrag til Belysning af Kongen og Livet i dennes Kreds. — Overpostinspektør *Jacob Andersen*, der tidligere har udgivet to Bind Erindringer, har fortsat disse med et tredje *Omkring Genforeningen* (Schultz), hvori han fortæller

sine Minder fra de bevægede Aar omkring 1920. Bogen er noget bredere fortalt end de to forrige og ikke saa livlig som disse. De mange og lange Citater af Breve og Aviser virker noget for trættende. Bedst er Bogen, hvor Forf. selv fortæller. Hans, ofte bedske, Vid, der ytrede sig saa stærkt i de to første Bind, savnes heller ikke her, navnlig naar han kritiserer de Fejlgreb, der efter hans Mening er gjort ved Overtagelsen af det genvundne Land, navnlig Ophævelsen af det sønderjydske Ministerium. Bogen er et godt Bidrag til Overtagelsens Historie.

Fhv. Folketingsmand, Læge *Holger Rørdam* lægger i *En lang Omvej* (Schæffer, Kolding) sit brogede Liv frem for Læseverdenen i en meget fornøjelig Bog. Han begynder med Barneaarene i Præstegaarden i Sattrup i Sønderjylland og fortæller om Skolegangen i Roskilde og Odense, om Orlogstjeneste, Lægevirksomhed paa Lolland, politisk Virksomhed som Folketingsmand 1915—1918, om Ophold i Frankrig under Verdenskrigen, om Lægevirksomhed paa Udvandrer-skibe, indtil han — efter en lang Omvej — atter vender tilbage til Fødeegnen, hvor han nedsætter sig som praktiserende Læge i Hjordkær. Bogen er vel ikke betydelig og giver ikke større Bidrag til de enkelte Personers Karakteristik, men frisk og fornøjelig skreven, som den er, bærer den Vidnesbyrd om, at Forf. ikke paa den lange Omvej har tilsat sit gode, sunde Humør, og man befinder sig vel i hans Selskab.

I *Fra Gammel Mønt til den store Verden* (Jespersen & Pio) fortæller Fru *Charlotte Wiehe-Berény* om Tiden indtil Verdenskrigens Udbrud 1914, om Barndomsaarene og Forældrene, om Elevaarene paa den kgl. Balletskole, om Ægteskabet med Vilhelm Wiehe og senere med hendes anden Mand, Ungareren Berény, og om Kunstnerlivet herhjemme og ude i den store Verden. Der berettes livligt, ofte med gode Karakteriseringer af de nævnte, om de mange Personer, Forf. har mødt, Drachmann, Georg Brandes, Sarah Bernhard o. fl. a.

Den kendte Forsikringsmand *W. Witzke* har i en lille, meget nydeligt udstyret Bog *Forsikringsmand i 50 Aar. En Selvbiografi* givet en Udsigt over sit Liv som Forretningsmand. Bogen er et godt lille Bidrag til dansk Forsikringsvirksomheds Historie gennem det sidst forløbne halve Aarhundrede, men i mindre Grad en Selvbiografi, og man faar ikke gennem den noget egentligt personligt Indtryk af Forf.. — *Carl E. Simonsen, Af min egen Roman*. III. (Woel). Det er ikke en sammenhængende Levnedsbeskrivelse, Forf. giver, kun løse Billeder, Oplevelser og Erindringer, fortalt paa en fornøjelig, sommetider springsk Maade, langt fra kedelig, men uden egentlig Plan eller Maal. — *Astrid*

Stampe Feddersen, Minder. (Schönberg). Bogens betydeligste Afsnit fortæller om Forf.s Deltagelse i Kvindesagen, men dennes Historie er jo tidligere fortalt i Fru Gyrithe Lemches Bog »Dansk Kvindesamfund's Arbejde gennem 40 Aar«, og Fru Stampe Feddersens Bog giver intet særligt nyt. Om den øvrige Del af Bogen er ikke stort at sige. S. 19 udtaler hun, at hendes Hjerne er et »Pulterkammer«, og det samme gælder egentlig de første Kapitler af Bogen, om Barndom, Bedsteforældre og Moder. Noget egentligt Billede af det Milieu, hun er opvokset i, faar Læseren ikke, og de mange Smaatræk er nedskrevne ganske uden Plan eller Forsøg paa at knytte dem sammen til et Hele. — Enkefru *Charlotte Paulsen, f. Trampe*, har i *Virkelighedsbilleder fra 80erne og 90erne* (Athene) fortalt Barndoms minder fra sine Forældres Hjem (Toldkasserer Carl Trampe, død 1914) i Randers, Nykøbing Falster, Nakskov og Aarhus, om Herregaardsliv paa Tirsbæk og Rosenvold, om Hofballer i København, om sit kortvarige Ægteskab med Toldassistent August Paulsen, død 1905, og endelig om sit Liv efter hans Død. Bogen, der er ret livligt skrevet, er præget af Kultur, men uden større Betydning, hverken i Skildringer af Oplevelser eller Personer, K. G. Brøndsted, Herm. Bang, den Emil Poulsenske Familie, Palle Rosenkrantz m. fl.

SAMLINGER OG BIOGRAFIER.

Dansk farmaceutisk Stat. 1929. Udgivet af Dansk Farmaceutforening. Udarbejdet af *Aage Schæffer*. 5. Udgave. Det er Udgiveren af De danske Apotekers Historie, cand. pharm. Schæffer, der har paataget sig dette møjsommelige Arbejde, og Resultatet er blevet noget ud over det almindelige. Bogen bringer først en Fortegnelse over alle Apoteker i Danmark og paa Island, baade de eksisterende og de nedlagte, deres Oprettelsesdato og alle Indehavere gennem Tiderne. Dernæst følger Fortegnelser over samtlige Kandidater i Aarene 1850—1928, over samtlige farmaceutiske Eksaminater i samme Tidsrum og endelig Oplysninger om Myndigheder, Foreninger, Museer, Pengeinstituter, Legater og Stipendier. Bogen er ved denne Rigdom af Stof en meget værdifuld Haandbog ikke blot for Farmaceuter, men ogsaa for andre. For det store historiske og personhistoriske Materiales Paalidelighed borger Udarbejderens ansete Navn. — *Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere*. Udarbejdet af Sagfører *Volmer Lind*. (Berlingske Tidende). Naar Udgiveren i Forordet betegner Bogen som det første personhistoriske Værk om danske Sagførere, er dette kun delvist korrekt, idet Sagførere med latinsk juridisk

Eksamen jo er optagne i de ret talrige juridiske Stater. Dette er vel ogsaa Grunden til, at en Bog som den foreliggende først nu ser Lyset, medens et tilsvarende Værk som »Den danske Lægestand« allerede i adskillige Aar har foreligget i 10. Udgave, men Lægerne er da heller ikke i Besiddelse af Stater, der svarer til de juridiske. Den foreliggende Bog, der er smukt udstyret med godt udførte Billeder, bringer de biograferedes korte Data, meddelte af dem selv, og neppe korrigerede eller supplerede af Udgiveren. De tilfredsstiller vel de Fordringer, man kan stille til Viden om nulevende Personer, men vil neppe i alle Tilfælde m. H. t. Korrekthed kunne tilfredsstille kommende Tidens Personhistorikere. — *Dansk Grossererstat*. Udgivet af Dansk Personalhistorisk Bureau. 1929. 2. Udgave. Bogen bringer kortfattede Oplysninger om ca. 1150 Personer. Oplysninger, der, hvad personlige Forhold angaar, er om muligt endnu mere kortfattede end sædvanligt i lignende Værker. Derimod synes Oplysningerne om Uddannelse, Etablering, Tillidshverv o. l. gode og fyldige. — Pastor *Severinsen* har i »Aarbog for historisk Samfund for Odense og Assens Amter« skrevet om «Jens Beldenaks Præster og Reformationen» og herigennem givet gode Bidrag til Præsterækkerne i Odense for Reformationen. Kilden til de meddelte Oplysninger er nogle gamle Regnskabsbøger, der hidrører fra Skriveren paa Bispegaarden i Odense. Det er et ret enestaaende Bidrag til dansk Præstehistorie. — *Harald Nielsen, Mænd og deres Gerning*. (Aschehoug). Det er fire Afhandlinger om tre Politikere, D. G. Monrad, Chr. Berg og I. B. S. Estrup, samt en Industridrivende, Alexander Foss, som Forf. her har samlet. Afhandlingerne stammer fra Tiden 1911—25. Bedst og smukkest er Afhandlingen om Foss, hvem Forf. aabenbart har haft størst Sympati for. De tre øvrige Afhandlinger vil, selv om Læseren paa mange Punkter maa være uenig med Forf., have Værdi som et ærligt Forsøg paa en uhildet Bedømmelse af de tre Mænd. — *Gennem de jydskes Udmærker. En Bog om Mandsvilje og Kvindemod* af *Salomon Frifelt*. Udg. af Foreningen af jydskes Landboforeninger. (Aschehoug). Paa Bogens halvfemtehundrede Sider fortælles om Skæbner og Skikkelser fra Jyllands Hedeegne, om Smaakaarsfolk, der gennem et trælsomt Slid paa mager Jord naaede frem til at bygge Hjem paa opdyrkede Jorder, hvor forhen Lyngen groede og Sumpen bredte sig. Det er Beretninger om Folk, der gennem Arbejde naaede frem til den Anerkendelse, som Tildelingen af »Foreningen af jydskes Landboforeningers Sølvmedaille for veldrevne og lønnende Husmandsbrug« er, og de vidner højt om, hvad der kan naas, naar Mandsvilje og Kvindemod staar fremmest i Arbejdet.

Bogen er godt skrevet, og den har sin store Mission. — *Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede. En Samling Livsbilleder.* Udg. af *Holger Begtrup.* (Gad). Det er, som angivet i Titlen, et Samlingsbind, indeholdende i alt otte hinanden uafhængige Billeder. De behandlede otte grundtvigske Hjem er: Rigsdagsmand, Gaardejer Jens Jensens i Trunderup, Lærer Jørgen Fogs i Ankelbo, Valgmenighedspræsten Vilhelm Mallings, Skibsreder Skifter Andersens, Lærer P. Pedersens i Vedsted, Farver C. T. Eriksens i Aarhus og Silkeborg, Brygger Jens Westbergs i København og Lærerinde Anna Gads. Skildringen af Jørgen Fogs Hjem er bygget over en Selvbiografi, medens de øvrige skyldes paarørende og Venner. Bedst er Skildringen af Pastor Vilh. Malling. — *Liv og Levned.* Udg. af *Anders Uhrskov.* III. (Aschehoug). Uhrskov bringer i dette tredje Bind Erindringer af fire nordsjællandske Smaaamænd, Musiker Peder Olsen, Fisker Chr. Jul. Jensen, Parcellist Jens Chr. Andersen og Billedskærer Lars Nielsen. Der berettes naturligvis ikke om store Begivenheder, men Erindringerne er ikke uden Værdi som Bidrag til sjællandsk Almuelev i Tiden fra 1852, da Peder Olsen fødtes, og til op omkring Aarhundredskiftet. Bogen slutter sig godt til de to tidligere udgivne Bind. — I »Fra Himmerland og Kjær Herred« skriver Lærer *M. Møller* i Løgsted om *Degne i Kornum og Løgsted.* Den ældst kendte Fællesdegn kan tidsfæstes til o. 1723, men det er kun lidt, Forf. ved at fortælle om de ældste. Den mest interessante Skikkelse er den ensomme Særling Johannes Scharling, der fra 1837 til 51 var Lærer i Løgsted. — *Ejnar Poulsen* skriver i »Skivebogen« *Lidt Degnehistorie fra Oddense-Otting,* i væsentlig Grad, ligesom den førnævnte Afhandling, bygget paa Kirke- og Skiftebøger.

BIOGRAFIER AF ENKELTE PERSONER.

Frantz Dahl, Frederik VI. og Anders Sandøe Ørsted i 1826. (Gyldendal). Det er det i 1826 af Kongen truffne, man føler sig fristet til at sige brutale, Indgreb, hvorved Ørsted blev tvungen til at vælge mellem at opgive Generalprokurørembedet eller sin Forfattervirksomhed, efter at han havde udgivet sit kendte Skrift om Præsteløftet. Forf. optrykker denne Afhandling og dokumenterer Indgrebet gennem Sagens Akter, der viser, at det sikkert var Ørsteds Modstander, Kancellipræsident Kaas, der stod bag ved Kongens Handling. Bogen er et værdifuldt Bidrag til vor største Jurists Historie. — *Henri Nathansen, Georg Brandes.* (Nyt Nordisk). Et Portræt kalder Forf. sin Bog og siger i Forordet: Jeg vil søge at oprisde et Billede af hans Væsen, hvori baade Lys og Skygge samler sig i et Brændpunkt, der fastholder de evig skif-

tende Træk af et Ansigt. Han har villet søge at skildre Mennesket Georg B., men ikke filsigtet nogen litterær eller litteraturhistorisk Afhandling over hans Værker. Det er lykkedes Forf. at naa sit Maal, saa at det Billede, han gennem sin Skildring faar frem, træder smukt og levende frem for Læseren. Om enkelte Ting, saaledes Omtalen af Broderen, Edvard Brandes, der karakteriseres unødigt haardt, kan man være uenig med Forf..

J. V. Christensen, Den første Bonde i Kongens Raad. (Ringsted Folketidendes Bogtrykkeri). Ole Hansen, der i 1901 indtraadte i Ministeriet Deuntzer som Landbrugsminister, fik kun skrevet et Par Sider af sine Erindringer samt Forordet hertil. Redaktør Christensen fortæller i den lille Bog om O. H.s Deltagelse i det offentlige Liv, om hans Virksomhed, først indenfor Sogneraadet, hvis Holdning overfor »Mundkurv-Cirkulæret« bragte de fem af Raadets Medlemmer i Arrest, fra hvilket Ophold Bogen bringer O. H.s Dagbog, derefter om den politiske Virksomhed, der førte til Ministertaburetten og Direktørstolen i Nationalbanken, om Albertikatastrofen, der for en Tid slog O. H. helt ud af det politiske Liv, og endelig om Oprejsningen, der førte til Landstingets Formandsæde. Bogen er godt fortalt, baaret af en varm Sympati for den jævne, bramfri, dygtige danske Bonde. — *Johannes Lehmann, Niels Neergaard. En dansk Politiker.* (Jespersen & Pio). Indholdet staar ikke helt paa Højde med Bogens smukke Udstyr, idet den ikke giver nogen fuldgyldig Bedømmelse af N. N. hverken som Politiker, Historiker eller Menneske. Lange, ofte alt for lange Citater af Taler, trætter Læseren, og Sproget er ofte mindre heldigt. Det bedste i Bogen er en Oversigt over N.s politiske Virksomhed. — *Robert Wiinblad, Redaktør E. Wiinblad. Træk af hans Liv.* (Gyldendal). Social-Demokratens tidligere Redaktør fyldte i Forsommeren 1929 70 Aar, og hans Søn har i den Anledning udgivet nærværende Skrift, der paa mange Maader giver et godt Billede af den gamle Politiker. Naturligvis har Forf. vanskeligt ved at se kritisk paa Emnet, og dette er tilmed behandlet i lovlig høj Grad journalistisk, men han har samlet en Mængde spredte Træk, saavel af Manden som af Tiden, der tjener til begges Belysning og vil være af Værdi for en mere kritisk Biograf. — *Rasmus Nielsen, Landstingsmand Niels Rasmussen.* (Fyns Boghandel, Odense). Bonden Niels Rasmussen, Gaardejer i Lisbjerg ved Aarhus, var Landstingsmand 1863—82. Forf. fortæller om hans Liv og Virksomhed og faar omkring sit egentlige Emne Lejlighed til at bringe adskilligt frem til Belysning af Forholdene paa Aarhus- og Randersegnen, om Præster og om Højskoleforhold, navnlig naturligvis Testrup. Bogen er let læst og ingenlunde uden Værdi som Oplysningsstof. — *Frode Aagaard,*

C. Berg. En dansk Politikers Levnetsløb. (Gyldendal). Bogen, der er udgivet i Anledning af Bergs 100 Aars Fødselsdag, skildrer i højere Grad Politikerens end Mennesket. Til Fremstillingen er i særlig Grad benyttet de trykte Kilder som Avisartikler og Rigsdagstidende, men ogsaa Bergs efterladte Optegnelser er anvendt. Billedet af Berg er godt tegnet, og Fremstillingen er sympatisk. Alt i alt er Bogen et godt og let tilgængeligt Bidrag til vor politiske Historie i Provisorieaarene.

Hundredeaaret for C. F. Tietgens Fødsel har fremkaldt ikke mindre end fire biografiske Værker om den store Handelsfyrste. Bøgerne er følgende: *Marius Vibæk, Den unge Tietgen* (Schönberg), *Johannes Lehmann, C. F. Tietgen, Hans Liv og Virke* (Jespersen & Pio), *Jacob Marstrand, C. F. Tietgen* (Gyldendal) og *Jul. Schovelin, Tidens Hjul og Tietgen* (Gyldendal). Vibæks Bog, der betegnes som første Del, slutter med Aaret 1857, det Aar, da Schovelins Skildring tager fat, medens de to andre Bøger behandler hans Liv fra Fødsel til Død. I Vibæks Bog mærker man Købmandslæreren, der først og fremmest lægger Vægten paa det købmandsmæssige og søger at give Billedet i erhvervshistorisk Belysning. Schovelin skildrer Tietgen som den store Organisator og belyser ham alsidigt i Forholdet til de store Foretagender, som han dels startede, dels reorganiserede, Privatbanken, Store Nordiske, Det forenede, for blot at nævne nogle. Lehmanns og Marstrands Bøger er noget mere anlagt for det store Publikum og vil for dette være ulige interessantere Læsning end de to første. Lehmanns Skildring er noget bred i Fremstillingen, men ingenlunde trættende. Mest sympatisk er Marstrands, der kommer Mennesket Tietgen paa nærmere Hold, baaret, som Skildringen er, af stærk Samfølelse paa det religiøse Omraade, men alligevel ret uhildet. Hver for sig har de fire Bøger deres Berettigelse, og det er meget interessant at se den samme betydelige Person belyst fra saa mange forskellige Sider. — *Laura Glückstadt, Emil Glückstadt. En Redegørelse.* (Koppel). Emil Glückstadts Enke har i denne Bog søgt at rense sin Mands Minde. Hun gør Rede for Glückstadts Virksomhed i Tiden indtil Sammenbruddet 1922 og bygger sin Fremstilling af dette paa Forhørene og Domsforhandlingerne, paa Bankkomitéens Betænkning af 1924 o. a. m., men gør særlig Brug af det Defensorat, som Overretssagfører C. F. Brorson havde udarbejdet. Bogen, der retter et stærkt Angreb paa den daværende Rigsadvokat og paa Undersøgelingsmyndighederne, er en trofast Hustrus velmente Forsøg paa at rense sin Mands Minde og fortjener alene af den Grund Sympati. Noget andet er, at Forsøget neppe vil lykkes. —

Vilhelm Madsen, Adam Oehlenschläger. Nordens Digterkonge.

(Athene). I den foreliggende Bog har Forf. taget sig for at søge »tegnet et sandt og levende Billede« af O., idet han reducerer Kr. Arentzens Jubilæumsbog 1879 til at være forældet og fuld af doktrinære Fordomme, og Vilh. Andersens store Værk om Digteren faar en næsten endnu haardere Medfart, idet det betegnes som ikke værende nogen Biografi og hverken litteraturhistorisk eller æstetisk-kritisk. Det maa da antages, at Forf. i sin Bog har søgt at skabe et Værk, der ikke lider af disse Mangler. Dette er ikke lykkedes ham, men Bogen er, selv om den ikke naar det høje Maal, langt fra uden Værdi, og han opnaar gennem den biografiske Skildring at tegne et, sikkert i det væsentlige, godt Billede af O., et Billede, der sikkert hos mange Læsere vil vække den Interesse, som Forf. mener savnes. Om denne Mangel paa Interesse er saa stor, som han mener, kan der tvistes om. — *Frithiof Brandt, Den unge Søren Kierkegaard.* (Levin & Munksgaard). »En Række nye Bidrag« kalder Forf. denne meget interessante Forøgelse af den store Litteratur om Søren K., og Forfatterens Syn paa den store Filosof er ikke mindre nyt. Dette vil forstaaes alene deraf, at Forf. skildrer Kierkegaard som selskabelig anlagt og langt fra at være den menneskesky Æneboer, saaledes som den almindelige Opfattelse er. Bogen vil sikkert blive stærkt omdebatteret, og det er vist meget tvivlsomt, om Forf.s Syn paa K. i nogen højere Grad vil ændre det hidtil anlagte. — *Tom Kristensen, Sophus Claussen.* (Gyldendal). I den lille Bog, kun 28 Sider, behandler Forf. sit Æmne uden at naa at give et udtømmende Billede af S. C.s ejendommelige og særprægede Forfatterskab. Flere træffende Bemærkninger, der vil have Værdi for kommende Biografer af S. C., faar han dog Lejlighed til at gøre. — I »Svendborg Amt« har *Ejnar Skovrup* skrevet om Forfatteren *Peder R. Møller, 1848—1926*, idet han, uden at inklade sig paa nogen litterær Bedømmelse af hans Værker, behandler hans Betydning for Hjemegnen, som Deltager i Højskolelivet, som Leder af Sangforening og fortæller om Kredsen om Møller. Den lille Afhandling er ikke uden Værdi som Bidrag til Kendskabet til Peder R. Møller og hans Slægtled af Bondeforfattere. — *Cai M. Woel, Evald Tang Kristensen, En Vandrer i Danmark.* (Woel). En lille Bog, der i væsentlig Grad er bygget paa Evald Tang Kristensens Erindringer samt Forf.s egne Indtryk af den gamle Folkemindesamler, hvem Forf. er en stor Beundrer af. I Forordet siger Forf., at Bogen mere maa anses for at være en Oversigt end en egentlig Bog om E. T. K., om hvem det udtømmende Arbejde endnu savnes. Den i Bogen givne Bibliografi er værdifuld.

Jens Pedersen, Maleren P. A. Schou. (Levin & Munksgaard). Det er Maleren Wilhelm Neiiendam, der har besørget Udgivelsen

af denne Bog, til hvilken Manuskriptet har henligget siden Forf.s Død 1921, og Udg. har forsynet Bogen med et Forord. Bogen er en Livsskildring af den særprægede Kunstner og virker som en smuk og god Indledning til hans Kunst. En kortfattet Karakteristik af denne giver Bogen, men ikke nogen kritisk Vurdering. — *Helga Stemann, f. Meldahl, F. Meldahl og hans Venner*. III. 1858—1874. (Hagerup). Det foreliggende Bind er ulige interessantere end de to tidligere udkomne, alene af den Grund, at det omhandler Meldahls betydningsfuldste Manddomsgerning, Perioden, da han skabte en stor Del af sine bedste Værker, og hans Virksomhed indenfor Akademiet, hvor hans Evner som Administrator ret kom til Udfoldelse. Ligesom i de to første Bind bygger Forf. paa Breve og efterladte Optegnelser og indlader sig heller ikke her paa nogen kritisk Vurdering af M.. Denne er ikke givet endnu fra kyndig og autoritativ Side, men naar denne en Gang skal fældes, vil der i Fru Stemanns Bøger foreligge et fortrinligt Materiale til dette Brug, og i denne Belysning maa Bøgenes Betydning ses. — *Laurits Tuxen. 63 Gengivelser med en biografisk Indledning af V. Jastrau*. (Gad). Jastraus Indledning omfatter kun en enkelt Side og tilsigter ikke andet og mere end at give nogle af de vigtigste Data i Tuxens Liv. — I »Skivebogen« fortæller *A. D. Dalsgård* dels Overleveringer, dels personlige Minder om Maleren *Chr. Dalsgaard*, de første fra dennes Barndomshjem paa Krabbesholm, de sidste fra hans Alderdom i Sorø. — *Edv. Lehmann, Grundtvig*. (Jespersen & Pio). Bogen, der er et smukt Vidnesbyrd om sin Forf.s udmærkede Fortællekunst, betyder en smuk Forøgelse af den i Forvejen meget store Litteratur om Grundtvig. Bogen egner sig, uden at være egentlig populær, udmærket godt til Læsning for Menigmand. — *Villads Christensen, Vilhelm Beck og hans Værk*. (Lohse). Bogen, der er udgivet i Anledning af Becks 100 Aars Fødselsdag i 1928, er ikke alene et godt Bidrag til Indre Missions Historie, men samtidig et betydeligt biografisk Arbejde om Indre Missions Fører gennem mange Aar. Forf. følger Beck fra Vuggen til Graven, skildrer hans personlige Udvikling, Vækkelsen i 1859 og det betydningsfulde Venskab med Johs. Clausen, Stiftelsen af Kirkelig Forening for Indre Mission og endelig Retningens stærke Vækst. Gennem den jævnt fremadskridende Skildring, den gode Opbygning af Bogen uden Sidespring, faar Læseren et godt og klart Billede af B.s frodige, stærke Personlighed. Bogen er meget let læst. — *Johan Malmstrøm, Olfert Ricard, Minder og Oplevelser*. (Frimodt). Forf. har gennem mere end tyve Aar gjort Optegnelser om Ricard, stenograferet mange af hans Taler og samlet mange af hans Artikler, og paa dette Grundlag er den foreliggende Bog

skrevet. Bogen bringer en stenografisk Gengivelse af R.s Tale paa hans 50 Aars Fødselsdag, en Tale, som R. selv betegnede som sit Levnedsløb, og der er i det hele taget saa meget Stof af R. selv i Bogen, at denne mere er af Ricard end om ham. Bogen er et meget smukt Minde om R., Ungdomsførelsen, Forfatteren, Mennesket, men den er ikke, hvilket heller ikke er tilsigtet, Bogen om Ricard. — *Sigurd Madsen, Mads Samuel Jørgensen. Et Levnedsbillede fra K. F. U. M.s Ungdomstid.* (De unges Forlag). Jørgensen, der døde 1901, kun 26 Aar gammel, var sit sidste Aar Sekretær for K. F. U. M.. Det korte Tidsrum, det blev ham forundt at virke i, har naturligvis ikke sat stærke, blivende Spor, og den lille Bog er da ogsaa nærmest tænkt som et Mindeskrift for J., bygget paa Breve fra denne, Meddelelser fra nærstaaende og Forf.s egne Erindringer. Bogen er kønt fortalt, men i ingen Henseende af Betydning udover det, at den skildrer et godt Menneske. — *Villads Christensen, Pastor Jeansson.* (Menighedens Mænd. IV). (Lohse). Pastor Christensen, der efterhaanden har udgivet adskillige Biografier af Kirkens Mænd, saaledes den lige omtalte Bog om Vilh. Beck, har i denne lille Bog fortalt om Johan Philip Jeansson, 1835—78, først Præst i Græsted, derefter Rejsepræst for Indre Mission, saa Præst i Vendsyssel og tilsidst i Førslev. Jeansson stod Beck meget nær og deltog i dennes Arbejde. Bogen er ikke alene en Biografi af J., men, og det betyder maaske mere, ogsaa et godt Bidrag til Indre Missions Historie. Noget af det værdifuldeste, Bogen indeholder, er saaledes Indledningskapitlet »Indgang«, der i Korthed giver en Udsigt over de forskellige Vækkelser i 50—60erne. — *Eduard Nielsen, Vejen,* har i *Mindeblade om Pastor J. Richter* samlet nogle Minder om den ogsaa indenfor Dansk historisk Fællesforening kendte og meget afholdte gamle Præst. Det er dels et Udklip af »Aarhus Amtstidende«, hvor R.s Svoger, cand. polit. Viggo Schjørring, har fortalt om R., dels en Nekrolog af Poul Bjerger i »Folkebladet« og endelig Uddrag af Taler ved Jordefærden og Afsløringen af en Mindesten over R.. Et kønt lille Blad i Mindekransen over den gamle Præst, fordringsløst og uden at tilsigte mere. — I »Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift« har *Carl Westergaard* skrevet en ret udførlig Biografi om *Stiftsprovst Ole Andersen Secher*, f. 1775, var fra 1798 til sin Død 1820 Sognepræst til Søften og Folby, hvor han, ikke mindst paa Skolevæsenets Omraade, gjorde sig meget fortjent. Forf. har til Udarbejdelsen benyttet S.s egne Optegnelser, der dels er trykt i V. A. Sechers Meddelelser om Slægten Secher, dels i en bevaret Embedsbog. — I samme Aar bog skriver *Hans Kau* om *Peder Borgsmed*. *Den første evangeliske*

Prædikant i Horsens. Forf. beskæftiger sig navnlig med B.s omfattende Forfattervirksomhed. Til Udarbejdelsen har han bl. a. benyttet Afhandlingen i Danske Magazin I. 157 f., til hvilken han knytter en værdifuld Kritik og bringer gode Supplementer. — Kredslæge *Peter Trautner* har i »Fynsk Hjemstavn« skrevet om Præsten *Peder Jakob Jørgensen Aaby* i Særslev, væsentligst kun et Referat af den nu kun meget lidt kendte »literis mando« fra 1859 og det i Vedel Simonsens nu ogsaa kun lidet kendte Bøger om Rugaard og Elvedgaard. Aaby var født 1716 og fra 1743 til 1804 Sognepræst i Særslev. Han var, hvilket tilfulde fremgaar af Skildringen, med et meget mildt Ord en besynderlig Præst. —

Poul Hansen er i 2. Del af *Højskoleforstander Ernst Trier* (August Bang) naaet frem til Tiden o. 1864, altsaa kun seks Aar videre frem end i første Del. Skal Resten af Triers Liv behandles i samme Tempo, bliver der aabenbart Stof til adskillige Bind endnu. Der er endnu 29 Aar af hans Liv at behandle, og disse er neppe mindre indholdsrige end de første 27. Ogsaa til 2. Del har Forf. haft et meget righoldigt Brevstof at øse af, og de mange Citater af Brevene giver et fortrinligt Indblik i Triers aandelige Liv uden at virke trættende. Ikke mindst interessant er Afsnittet om Triers Oplevelser som Feltdegn i 64. 2. Del har ikke skuffet de Forventninger, der vakttes ved 1. Del. — I »Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt« har Kommunelærer *Niels Steinfeldt* under Titlen *Brudt Ægteskabslofte* fortalt om Degnen *Peder Fischer Bruun* i Sørbymagle, der 1764, efter at være dømt fra Ære og Embede, flygtede fra Hjemmet.

F. Ahlefeldt Laurvig, Generalen. III. *Privatmanden.* (Tryde). I dette Bind behandles Generalens daglige Liv paa Tranevær og i Slesvig; der fortælles om hans Jægerinteresser, om Teaterlidenskaben og endelig om hans to ulykkelige Ægteskaber og om Datteren Elise. Den mest interessante Oplysning, som Bogen bringer, er maaske Paavisningen af, at Christian VIII ikke, som tidligere paastaet, var Fader til Elises Barn, men at Paterniteten kan tillægges en Løjtnant Gerstenberg. Bindet staar i det hele paa Højde med de tidligere udkomne. Det er ikke, som ventet, lykkedes Forf. at bringe Skildringen af Generalens bevægede Liv til Ende med dette Bind, og der kan saaledes ventes endnu et, der tillige vil bringe et Navneregister til det store og monumentale Værk. — I »Fra Holbæk Amt« fortæller Pastor *G. Tram* under Titlen *Et Blad af Ubby Præstegaards Saga* om Sejrherren fra Fredericia, General *F. R. H. Bülow*s Ophold i Ubby fra 1813 til 1827. Bülow ægtede førstnævnte Aar en Datter af Ubbypræsten *Henriette Bertine Dame*, og Parret fik under Opholdet i Ubby fire Børn døbt der. Paa en

nu forsvunden Rude i Præstegaarden fandtes denne Indskrift »Quell' amour dans tes bras. F. R. Bülow«. — *Otto L. Sørensen* fortæller i »Skivebogen« om Generalmajor *Chr. Fursmann*, der var født i Skive 1660. F., der havde tjent sig op i de danske Hjelpetropper, der 1692 sendtes til Ungarn, kommanderede 1711 foran Wismar et Regiment jyske Dragoner og udmærkede sig her under en Overrumpling. Han døde allerede Aaret efter og blev begravet i Vejle Kirke. Fremstillingen er bygget paa trykte Kilder.

I samme Aarbog beretter *Jens Clausen* om *En skrap Foged*, nemlig Carl Tobias Horn, der 1839 blev Byfoged i Skive og Herredsfoged i Salling. Han beklædte Embederne til 1846, da han fortrak til Svendborg, efter at have gjort sig grundig forhad i den vestjyske By.

Otto Lawaetz 1829—16. Oktober—1929. Hans Liv og Ger- ning tilligemed Blade af Slægten Lawaetz's Historie. (Det grafiske Institut). Det er en Biografi af den kendte Landmand og Mejerimand til Refsnæsgaard og Kalundborg Lade- gaard O. L., udsendt i Anledning af hans 100 Aars Fødselsdag og samlet af Sønnen, Dr. theol. *H. Lawaetz*, men Bogen er des- uden en Familiehistorie og bringer genealogiske Tabeller over Slægten. Denne nedstammer fra Proviantkommisær i Rendsborg. Justitsraad Heinrich Frantz L., død 1762. Bogens første 48 Sider bringer udførlige og godt fortalte Biografier af Slægtens mere fremtrædende Mænd, deriblandt af den kendte Finansmand, Kon- ferensraad Joh. Dan. L., død 1825 i Altona. Dernæst følger Bio- grafien af Otto L., baaret af varme, kærlige Følelser og gørende Rede for hans Betydning for dansk Landbrug, og endelig bringer Bogen de nævnte gode Oversigtstavler over Slægten. Der er gode Portrætter, men Navneregister til Biografierne savnes.

»Vejle Amts Aarbøger« bringer kortfattede, men varmtføjte Mindeord om *Evald Tang Kristensen* og Friskolelærer *Poul Lind- holm*, Aagaard.

Kaptajn *H. E. E. Koch* har i »Aarbøger udgivne af Histo- risk Samfund for Aarhus Stift« skrevet om *Peter Heinrich Wilckens*, f. 1780 i Kiel, død 1867 i Trige. W. havde tjent under Napoleon, deltaget, som der staar paa hans Gravsten paa Trige Kirkegaard, i 15 Felttog og 7 Slag, og var i Tjeningen avanceret til Kaptajn i den franske Hær, ligesom han paa Valpladsen var blevet dekoreret med Æreslegionen. 1859 modtog han St. Helena Medaillen. Indtil de sidste Aar, da der forskaffedes ham nogen Understøttelse, tjente han Føden som Arbejdsmand hos Bønderne og ved at besøge Byerinder for Beboerne. Trods de ringe Kaar.

han levede i, optraadte han altid med Værdighed, blandet med Sagtmodighed.

GENEALOGIER.

Edv. Mackeprang og Emil Mackeprang, Stamtavle over den danske Familie Mackeprang indtil Slutningen af Aaret 1929. Slægtens første Mand i Danmark var Bartskeer i Rødby Jørgen Johan M. (ca. 1670—1718), der formenes at stamme fra Femern. Arbejdet opfylder alle berettigede Fordringer, kun savnes et Navneregister meget. — *Bjarne Teilmann, Stamtavle over Slægten Teilman(n) i Danmark og Norge.* Arbejdet er bygget over den i 1844 udgivne »Stamtavle over Familien Teilmann«, der jo unægtelig nu efter snart hundrede Aars Forløb trængte til en Afløser. Som Slægtens Stamfader angives en Christen Teglmester (Teglmænd) o. Begyndelsen af det 17. Aarh. i Ribe, men Genealogiens ældste Led er noget tynde, idet der mangler mindst et, maaske to, mellem Stamfaderen og de to o. 1640 fødte Brødre, fra hvilke Slægten stammer. Arbejdet, der er nydeligt udført i typografisk Henseende og smukt udstyret med Portræter, Vaaben- og andre Billeder, lider af de sædvanlige Mangler, der præger de fleste Amatørarbejder, Mangel paa Stedfæstelser, og er derfor ret værdiløst for Faggenealoger. — *Postmester von Eyben* har ved Udgivelsen af *Stamtavle over Slægten Stockfleth, som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth*, afhjulpet et Savn, idet en Stamtavle over denne Slægt længe har været tiltrængt. Familiens Medlemmer, saavel af de adlede som af de i borgerlig Stand levende Grene, har ofte spillet en fremtrædende Rolle saavel i Danmark som i Norge. Forf. har bestræbt sig for at frembringe et fyldestgørende Arbejde, og det er lykkedes ret vel. Ganske vist er der ikke faa Huller, som det maa haabes, at Tiden efterhaanden vil kunne udfylde, men hvad der er tilvejebragt, er godt og solidt underbygget, og Formen for Arbejdet opfylder de genealogiske Fordringer. Dog mangler en Indholdsfortegnelse beklageligvis. — *S. Otto Brenner, Slægten Laub. Lielæge Dr. med. Hieronymus Laubs Forfædre og Efterkommere.* Slægten, der føres tilbage til Gæstgiver Hans Laub i Augsburg, død 1557, indkom hertil Landet med Hieronymus L., der bosatte sig her 1711, blev kgl. Livmedikus og Stamfader til den danske Slægt, der har fostret mange gode Mænd. Bogen er smukt udstyret og i det hele et godt Arbejde. — *C. Krarup, Stamtavle over Familien Hald.* (Haase). Det er Hundrups Stamtavle fra 1875, der danner Grundlaget for dette Arbejde, der er ført op til Nutiden. Det er en ren Genealogi, idet der kun hist og her er gjort Tilløb til at

give fyldigere biografiske Oplysninger. I langt de fleste Tilfælde savnes Stedbestemmelser. Der er et godt Register. — *Stamregister over Familien Helms*. Fjerde Udgave ved Adjunkt *Hans Jørgen Helms*. Første Udg. udkom allerede 1858, anden og tredje hhv. 1892 og 1911. Nærværende Udg. er ikke blot foranlediget af Trangen indenfor Familien til en Stamtavle, der er ført op til Nutiden, men ogsaa af Ønsket om paa denne Maade at mindes 350 Aaret for Stamfaderens Fødsel. Der er sat et betydeligt Arbejde ind paa Udredelsen af den hidtil ukendte svenske Gren af Familien, der nedstammer fra den ældste af Stamfaderens seks Sønnesønner, Adam Helms, død 1714 som Købmand i Visby, og dette Arbejde er lykkedes. Et tilsvarende Arbejde paa Opklaringen af en tysk Gren er derimod ikke lykkedes, men der er herved tilvejebragt et saa stort Materiale, at det synes sandsynligt, at videre Forskninger vil kunne føre til Maalet. Stamtavlen medtager udgiftede Kvinders Børn, der dog, genealogisk set, ikke hører til Familien. Desværre mangler Arbejdet Stedbestemmelser. Der er seks Oversigtstavler og et Register, desværre kun over indgiftede. — *Slægten Fasting i Danmark*. Ved Assistent *S. O. Fasting*. Forf., der tidligere har udgivet »Læge Frans Casper Djørupps Slægt« og »Slægten Wilhjem«, er kendt som en forsøgt Genealog, og det foreliggende Arbejde bærer Vidnesbyrd om hans Evner til at udarbejde et fyldestgørende genealogisk Arbejde. Hver enkelt Dato er belagt med Stedbestemmelse, der er et udmærket Navneregister og en Redegørelse for Personer af Navnet, der ikke kan tilknyttes Familien. Desværre har Forf. p. Gr. af en tiltagende Øjensvaghed maattet lade Arbejdet med en Udredning af Familien i Norge ligge, til Trods for at han ligger inde med et meget betydeligt Materiale hertil. — *Helga Elfrida Henriksen*. *Stamtable over Slægten Morell i Danmark* omhandler Slægten efter den i Languedoc fødte Huguenot Jean Morell, der indvandrede o. 1704 og blev Vintapper i København. Der er sat et godt Arbejde ind paa Bogen, og Stamtavlen synes at være komplet. En Fejl eller Mangel er det, at der ikke er gjort Rede for Personer af Navnet Morell, der ikke har kunnet knyttes til Slægten. Saaledes vil man forgæves søge den mest kendte Bærer af Navnet, Madam Gjelstrup, der som Cathrine Amalie Morell debuterede paa den danske Skueplads 1793 og kom til at høre til dennes bedste Kræfter. — *Slægten Johansen fra Tandslet*. *Bidrag til en Slægtshistorie* ved *Harald Fuglsang*. (Niels P. Thomsens Bogtrykkeri, Holstebro), omhandler en Bondeslægt, der kan føres tilbage til den første Halvdel af det 18. Aarh.. Tre ret store Skifteuddrag, der har større Interesse for Slægten end for Offentlig-

heden, optager megen Plads i den lille Bog. Der er lagt et godt Arbejde i Udredningen, og Bogen er et godt Bevis paa, hvad der kan naas selv i Arbejdet med en saa lidet fremtrædende Slægt. — *Danske Slægter Fabricius. V. Slægten Fabricius fra Middelfart. VI. Hofjuvelerlægten Fabritius.* (Gad). Den sidstnævnte af de to Slægter er ulige interessantere end den første, og der synes, efter den ret omfattende Kildefortegnelse at domme, at være ofret meget Arbejde paa Stamtavlen, der gør et vederhæftigt og udtømmende Indtryk. Alligevel opfordrer et nøjere Gennemsyn til Kritik. Hvorfor sige, at Slægten stammer fra Slingerup, naar Stamfaderen var Smed i København? Hvorfor kalde Slægten Hofjuvelerlægten, naar den kun tæller tre Hofjuvelerer, men fem Guldsmede? En konsekvent Benyttelse af Kirkebøgernes vekslende Stavemaader af Navnet har frembragt en næsten haabløs Forvirring. Og, hvad der er det værste, Bogen er vrimglende fuld af Trykfejl og Inkonsekvenser. Thingvald i St. for Thingvold, Fallo i St. for Follo, Forsejling i St. for Forsegling, Kapulation i St. for Kopulation o. s. fr. Det er Synd, at et saa haabløst Sju-skeri skal skæmme et iøvrigt pænt Arbejde. — I »Veje Amts Aarbøger« har Stiftsprovst *P. Barsøe* meddelt *Blade af en gammel Lærerslægts Historie*, der, hvad det genealogiske angaar, slutter sig til den i 1900 af Frk. Cathrine Petersen udgivne »Nogle Meddelelser om Lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe«, fra hvilken man genkendende hilser forskellige Fejl. Det foreliggende Arbejde tilsigter neppe andet end at fortælle lidt om Forf.s Forfædre og er meget fordringsløst, ligesom det intet nyt bringer. — *Anders Colding's Slægt fra Skræve* foreligger i 3. Udg. ved Sognepræst *Johannes Wolf*, der har indskrænket sig til at føre Linierne ned til Nutiden, men ikke i større Grad har forsøgt at supplere de ældre Udgavers ofte noget mangelfulde Angivelser. Ogsaa her savnes Stedangivelser. — *Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred.* Udgivet af *Lars Andersen.* (Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding). Det er et genealogisk Arbejde om Bondeslægter, men ind i Fortællingen er spredt mange gode og oplysende Træk af Folkelivet i Ods Herred. De genealogiske Data er tilvejebragt ved Arkivundersøgelser, og Resultaterne, der er naaede ad denne Vej, er fuldstændige og tilfredsstillende. — *Danmarks Adels Aarboeg* for 1929 bringer fuldstændige Stamtavler over Slægterne *Abildgaard, Ahlefeldt, Danneskiold-Samsøe, Falkenskiold, Rømeling, Schulin, Stiernholm, Wonsfleth* og *Zeuthen.* Stamtavlerne er udarbejdede af Dr. Louis Bobé og i enhver Henseende mønstergyldige. Navnlig Familien Ahlefeldt er et imponerende Arbejde.

H. Hjorth-Nielsen.