

IN MEMORIAM.

GENERALLØJTNANT TUXEN.

3. Marts 1853 — 6. Januar 1929.

I Generalløjtnant *August Tuxen*, som døde d. 6. Jan. 1929, har Dansk Historisk Fællesforening mistet en af sine gode Venner og trofaste Støtter. Ved Siden af Opfyldelsen af sine militære Pligter fandt Tuxen hele Livet igennem Tid til at pleje den historiske Interesse, som var grundlagt ved Barndomsindtrykkene paa Als, hvor han som 11aarig Dreng havde oplevet Krigen 1864, og allerede som ung Kaptajn i Helsingør begyndte han de historiske Studier, som han med stadig videre Horisont og dybere Indtrængen fortsatte gennem et halvhundrede Aar til sin Død. Selv om denne Virksomhed, der væsentlig faldt paa Militær- og Personalhistoriens Omraade, ligger i Periferien af vor Forenings Virkeomraade, blev August Tuxen dog faa Aar efter Fællesforeningens Stiftelse en ivrig og kærkommen Gæst i samme, hvor han mødte som Repræsentant for Generalstaben. Dette var med god Grund. Ikke blot forstod Tuxen at tilføre Drøftelserne paa Repræsentantmøderne et Fond af nyttig Viden og selvstændige Synspunkter, der krydrede ved hans bekendte ætsende Vid, saa at hans Indlæg er blevet uforglemmelige for Deltagerne. Men fik man gennem denne alvorligere Del af Virksomheden navnlig Indtrykket af en Mand med megen common sense og med Evne til at skære igennem al dunkel Tale, saa havde Generalløjtnant Tuxen ogsaa et andet Ansigt, som han viste i den selskabelige Del af Møderne, hvor hans spirituelle og vel turnerede Taler, der ligesom Diskussionsindlæggene tilsattes med en passende Portion attisk Salt, var sikre Træffere, der altid i Eksplosionsøjeblikket fremkaldte en Storm af Latter og Bifald, ogsaa hos dem, der følte sig ramte. Generalløjtnant Aug. Tuxen har paa forskellige Omraader ydet saa meget til vor Forening, der med Højagtelse og Kærlighed saa hen til sit ældste Medlem, at Mindet om ham vil blive bevaret her i Taknemlighed.

Knud Fabricius.