

# BEHOV FOR FORNYET REFLEKSION OM BIBELSYN

Bibelsynet har været til debat i al den tid, som Menighedsfakultetet har eksisteret. Ved Menighedsfakultetets opståen i 1967 spillede drøftelserne af bibelsyn en vital rolle; det gav sig udslag i en detaljeret udformning af en bibelsynsparagraf i Menighedsfakultetets vedtægter. Den såkaldte "tommelfingerregel" vandt hævde, ifølge hvilken en med et såkaldt ortodokst bibelsyn kunne arbejde sammen med en med et såkaldt konservativt bibelsyn, og tilsvarende var en med et konservativt bibelsyn forpligtet på et anerkendende samarbejde med en med et ortodokst bibelsyn. Dermed blev den kritiske samtale mellem de to bibelsyn ikke lagt på is, men samtalen blev holdt i gang i en indbyrdes respekt og tillid. Desværre var der ikke i Menighedsfakultetets første år enighed om denne tommelfingerregel. Veje skiltes, og personer, som ellers havde stået sammen, gik hver til sit i en smertefuld proces.

Det er vor opfattelse, at der i dag er behov for fornyede refleksioner om netop bibelsynet. I hver eneste generation må der være en drøftelse af synet på de bibelske skrifter. Den enkelte må for sit eget vedkommende arbejde sig igennem den komplekse problemstilling og ikke blot overtage andres opfattelser.

I bibelforskningen gør nye metoder sig gældende i dag. Vægten er i vid udstrækning flyttet fra de diakrone til de synkrone metoder. I den diakrone tilgang til Bibelen undersøger forskeren tekstens tilblivelseshistorie og omfanget af de redaktionelle lag. De synkrone metoder anvendes derimod på bibeltekstens givne, kanoniske form og undersøger dens kommunikative sigte og budskab.

Dertil kommer nye landvindinger inden for sprogfilosofien, som gør, at tidligere bibelsynsformuleringer måske skal præciseres eller må udtrykkes anderledes i dag. Ny viden om bibelhåndskrifter og det tekstkritiske arbejde med at finde frem til den bedste tekst rejser også sine spørgsmål til bibeltekstens autoritet.

Det er ikke givet, at vi i dag blot skal gentage hævdundne positioner. Billedet er måske mere nuanceret, og fronterne er ikke nødvendigvis de samme steder som tidligere. Vi behøver en fornyet refleksion om eksempelvis spørgsmålet om Bibelens ufejlbarlighed. På den baggrund finder vi det betimeligt at sætte fornyet fokus på bibelsyn i nærværende udgivelse.

God fornøjelse med læsningen!

Carsten Vang og Peter V. Legarth