



**Guds folks mission: En bibelteologi for kirkens mission**  
**Christopher J.H. Wright**  
**Lohse 2013**  
**346 sider**

Anmeldt af **Andreas Østerlund Nielsen**

Holistisk mission begrundes i evangelikal sammenhæng med henvisning til hele Bibelen som en samlet historie om Guds mission. Det sker dog desværre ofte med løsrevne citater eller i generaliserede vendinger. Læseren efterlades derfor i tvivl om, hvor solidt det bibelske grundlag for holistisk mission, mon egentlig er. Det råder Christopher J. H. Wright imidlertid bod på med sin bog *The Mission of the People of God*, som nu er udkommet i en vellykket dansk oversættelse.

Wrights ambition er intet mindre end at besvare spørgsmålet, ”hvad har Bibelen som helhed i begge testamenter at sige om, hvorfor Guds folk er til, og hvad er det meningen, de skal være og gøre i verden? Hvad er Guds folks mission?” (13-14). Og det utvetydige svar er, at Guds folk – det vil nu sige kirken – skal udleve og bringe et helt evangelium, der omfatter hele mennesket og hele skaberværket, til hele verden. Wright bygger således i denne bog oven på sit magnum opus *The Mission of God*. Her præsenterede Wright en ”missional hermeneutik” ud fra følgende grundantagelse:

”The whole Bible renders to us the story of God’s mission through God’s people in their engagement with God’s world for the sake of the whole of God’s creation’ (*The Mission of God*, 51).

Wright søger at besvare spørgsmålet om Guds folks mission på en måde, som når ud over den traditionelle polarisering og prioritering mellem socialt engagement og forkyndelse af evangeliet. Wright, som selv særligt har forsket i Det Gamle Testamente, mener, at hvis Det Gamle Testamente også inddrages i forståelsen af evangeliet, vil det korrigerende tendensen til at reducere evangeliet til en løsning på menneskers individuelle problem med synd. Evangeliet handler derimod i første instans om Guds universelle herredømme i Kristus, som til sidst vil fjerne al ondskab fra Guds skaberværk. (Dermed står Wright på linje med professorer i Det Nye Testamente, N.T. Wright og Scot McKnight. Se Asger Højlands anmeldelse i forrige nummer af indeværende tidsskrift).

Kristendommens karakter som missionsbevægelse var, ifølge Wright, fra begyn-

delsen bestemt ikke blot af missionsbefalingen men af hele Guds historie med sit folk. Mission omfatter således i lyset af skabelsesberetningen omsorg for skaberværket. Mission indebærer, som Abraham, at være en velsignelse for alle folkeslagene ved at stole på og adlyde Gud. Guds folk i mission er et folk, der vandrer på Guds vej; mission er altså basalt knyttet til etik. Som ved udfrielsen af Egypten er Guds frelse altid en altomfattende ("holistisk") befrielse fra alt, hvad der står imod og undertrykker. Og så fremdeles.

Mission er dermed knyttet til at *leve* på en bestemt måde ved at være det folk, som Guds folk er skabt til at være, og ved at gøre det, Guds folk er kaldet til at gøre. Som det gøres klart i Femte Mosebog (og i Apostlenes Gerninger): Guds forudgående handlinger kalder på ubetinget lydighed. Bibelsk mission og bibelsk etik er derfor uadskillelige. Uden at *leve* som Guds folk giver det ikke mening at ville *proklamere* evangeliet om, at Gud ønsker at gøre mennesker til sit folk. Men hvad så med proklamationen, den mundtlige forkyndelse af evangeliet – evangelisation. Hvilken plads har den? Kristne skal, ifølge Wright, også være parat til at afgive vidneforklaring om den levende Gud og til at proklamere evangeliet om Kristus. Der skal ord på, og der skal vidnes. Det der skal vidnes om, er en genløsning, som omfatter hele skabervær-

ket, og det som skal forkyndes, er en frelse, som omfatter hele mennesket.

Wright har med denne bog præsenteret et grundigt bibel-teologisk forsvar for holistisk mission, rettet mod den bredere evangelikalisme. Han skræver derfor vidt, og man kan spørge om bukserne holder, når han på samme tid vil understrege frelsens universelle karakter og evangelisations "centralitet" (321). Forsøget kan dog næppe gøres bedre, end Wright har gjort det! Wright fremhæver i bogen Guds herredømme og den kristnes lydighed. Dette sker altid med en understregning af Guds forudgående virke. Fra et luthersk, korts-teologisk perspektiv vil Wrights fremstilling dog kunne beriges med et stærkere blik for, hvordan Gud gør mennesker og verden mere hel gennem afmagt og tilgivelse.

*Guds folks mission* er en fremragende bog. Den er både velargumenteret og vel-skrevet. Det er bibelteologi, når det er bedst. Forlagsgruppen Lohse skal have tak for at have foretaget den satsning, det er at oversætte og udgive en teologisk bog af det omfang. Bogen kræver imidlertid ikke teologiske forkundskaber, og den er velopbygget med pædagogiske overskrifter, resuméer og spørgsmål til drøftelse. Bogen egner sig derfor fortrinligt til brug i studiekredse så vel som præstegrupper eller som udgangspunkt for et "missionalt" bibelmaraton.

*Dele af denne anmeldelse har tidligere været trykt i Israelsmissionens Avis, april 2013. Gengivet her med tilladelse.*