

INTRODUKTION

Kære læsere. Velkommen til dette tredje nummer af DTTK 2021, som byder på to forskningsartikler og fire perspektivartikler.

Det er i den brede offentlighed ikke gået helt upåagtet hen, at det i år er 300 år siden, Hans Egede begyndte sin missionsvirksomhed i Grønland. Men hvad lå der bag Egedes grønlandske engagement? Hvorledes så hans teologi ud? Dette giver Kurt E. Larsen i artiklen »Hans Egede og dåben« et væsentligt indblik. Artiklen beskriver Egedes oprindeligt meget restriktive dåbspraksis og påviser, at der sker visse forskydninger både i Egedes dåbspraksis og i hans dåbsteologi. Det overvejes også, i hvilken grad disse forskydninger kan have sammenhæng med den nye pietistiske linje ved hoffet i København og Speners katekismusforklaring.

I artiklen »Hvad er menighedsbaseret teologi? En undersøgelse af forholdet mellem teologi og kirke hos Regin Prenter og James Wm. McClendon« modstiller Bent Bjerring-Nielsen og Henrik Holmgaard to tilsyneladende nærtbeslægtede teologiske positioner: »teologi for kirkens skyld« og »menighedsbaseret teologi«. Forfatterne argumenterer i den forbindelse for, at udviklingen af en egentlig menighedsbaseret teologi i overensstemmelse med McClendons forståelse, alt i alt udgør det bedste del svar på teologiens grundlagsproblemer.

Afdelingen med perspektivartikler indledes med artiklen »Fra Logos til treenighed – fra stoisk filosofi gennem Johannesprologen til Tertullians treenighedslære« af Thomas N. Steiner. Steiner argumenterer her for, at en fokusering på den græsk-filosofiske baggrund både kaster et vigtigt lys over Johannesprologens forståelse af logos og bidrager til forståelsen af Tertullians treenighedslære. Ikke desto mindre er den treenige gudsforståelse ifølge Steiner anderledes end de filosofiske alternativer.

Blodet er, som vi alle ved, af vital betydning for både mennesker og dyr. Alligevel kan man som såkaldt moderne menneske godt undre sig over den betydning blod tilskrives i Det Gamle Testaments ritualer. Denne undren forsøger Anja Smedstrup Christensen at komme i

møde med artiklen »Hvad skal alt det blod gøre godt for? Om blod og blodritualer i Gammel Testamente.«

Hvorfor valgte Jesus lige netop et æsel som ridedyr i forbindelse med indtoget i Jerusalem (Math 21,4-5)? Jo, selvfølgelig for at Zakarias-profetien skulle opfyldes. Men alligevel: Hvorfor netop et æsel? Hvad symboliserer æslet i Mellemøsten på bibelsk tid? Dette løfter Jens Bruun Kofoed sløret for i artiklen »Det kongelige æsel i Zak 9«. Og så fortsættes rækken af præsentationer af aktuelle teologiske forfatterskaber med Asger Chr. Højlunds artikel »En ny dogmatik? Præsentation af Kevin J. Vanhoozer«. Højlund fokuserer her på de tre bøger, der indtil videre udgør grundpillerne i forfatterskabet: *Is There a Meaning in this Text?*, *The Drama of Doctrine* og *Remythologizing Theology*, og har både sans for dybden i Vanhoozers tænkning og kritiske bemærkninger til hans pædagogiske stil. Og, som artiklens titel antyder, har Højlund en stærk fornemmelse af, at de nævnte tre bøger i virkeligheden udgør led i en ny dogmatik.

Og sædvanen tro afsluttes nummeret med en række boganmeldelser.

God læselyst!

Kurt Christensen, ansv. redaktør