

INTERNATIONALE STUDERENDE

Sekretær for International Student Ministry, Kristeligt Forbund for Studerende,
 cand.mag. Lisa Rom Boye

En udfordring der ikke kan ignoreres

I maj 2020 skrev Københavns Universitet om en ny undersøgelse blandt internationale studerende under corona-lockdown i foråret 2020. Tre ud af fire havde været ramt af angst, og mange kæmpede med isolation og ensomhed. Det var der helt sikkert også mange danske studerende, der gjorde, men allerede tilbage i 2018 kan man finde artikler med overskriften »Why moving to Denmark can cause feelings of loneliness«.¹

Danmark er kendt verden over for at være dårlig til at tage imod internationale. Vi er ikke gode til at invitere Internationale ind i vores hjem. Måske orker vi ikke at tale engelsk hele tiden, og vi har etablerede venskaber, pressede kalendere og tanken om at skulle være gæstfri overfor en, der bare skal være her i et halvt, eller maksimalt 2-3 år, kan få os til at droppe ideen.

Cirka ti procent af de studerende i Danmark er Internationale. De kommer fra hele verden. Nogle er Erasmus-studerende, et EU-finansieret udvekslingspro-

jekt, hvor studerende ofte er her et halvt år. Nogle kommer efter et specifikt studie, nogle kommer for festkulturen, en liberal alkoholpolitik og et halvt års fester.

Andre internationale studerende kommer for at skrive en ph.d., tage en master, der kun findes her, eller fordi de ikke kunne komme ind på et engelsk eller amerikansk universitet, og der er gode muligheder for at tale engelsk her. Dem, der kommer langvejsfra, er her naturligt nok ofte i længere tid.

Fælles for de fleste er, at de ikke helt kan gennemskue kirkens rolle i Danmark. En studerende fortalte mig, at hun havde studset over en boks, hvor hun skulle krydse af, om hun ville være medlem af den danske folkekirke og betale kirkeskat, mens hun var her. Hvis nogen har hørt om kirken, er det en fortælling om, at mange er medlemmer, men ingen kommer der, og den betyder ikke noget særligt.

De kristne studerende søger ofte efter internationale menigheder eller migrantmenigheder, hvor de kan høre prædikener på deres eget sprog efter en lang uge i fremmed land.

I Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) har vi gennem årene glad og gerne budt velkommen til studerende, der har fundet frem til os gennem vores netværk i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Vi oversætter møder til engelsk, laver internationale bibelgrupper og glæder os over de erfaringer, de bringer med til vores land. Men hvad med alle dem, der ikke opsøger os? Dem, der ikke opdager at kirken også er en del af Danmark, og at den også er for dem?

Gennem IFES ved vi desuden, at vi har søsterorganisationer i lande, hvor det er forbudt at evangelisere, og hvor konvertering er forbundet med forfølgelse. Deres håb er, at unge i deres land tager til udlandet for at studere, da den bedste chance for, at de kommer til tro, er, at de møder kristne i de lande. Det stiller os overfor en utrolig vigtig opgave, for vi har alle muligheder for at række ud.

KFS valgte at tage denne opgave op og intensivere indsatsen overfor internationale studerende, og jeg var så velsignet heldig at få lov til at være den, der skulle løfte opgaven. Det er pionerarbejde, hvor man skal være god til at få øje på succes-historier, og hvor tålmodighed er en dyd.

Jeg blev ansat et par måneder før coronaen slog til, og det har været et spændende og frustrerende år. Alt blev lukket ned, sociale bobler blev lavet, det var få arrangementer, der kunne afvikles og med god afstand, få deltagere og ofte aflyst af symptomer, der nødvendiggjorde isolation. Hvis det før var svært for internationale at møde nye mennesker i Danmark, så gør en lockdown det bestemt ikke nemmere.

Meet'n'read

Efter forårets lockdown åbnede vi igen op for internationale middage, og de fungerede egentlig okay, men opbudet var ikke overvældende, kontinuiteten lille og det var udfordrende at få danske studerende engageret. Sidst på efteråret sadlede vi derfor om og kom på et nyt koncept, som jeg har kaldt "Meet'n'read". Et simpelt koncept, der let kan kopieres, og som ikke kræver ekstra tid og ekstra aftener for de studerende, men bakker op om det, de allerede gør.

I samarbejde med Kingos Kirke indretter vi en menighedssal til en læsesal for en dag. Der er stille og fokuseret i rummet i løbet af dagen, kaffe på kanden, og så serverer vi frokost midt på dagen, hvor der er mulighed for at snakke, møde nye mennesker og få sine sociale behov opfyldt. Efter frokost er der igen stille indtil arbejdsdagen er gået, og de studerende tager hjem og holder fri efter en produktiv og social dag.

Meet'n'read opfylder mindst to behov, som almindelige læsesale også gør: De studerende kommer hjemmefra og har dermed også mulighed for at komme hjem igen og holde bedre fri, og så er de i et fokuseret miljø uden mulighed for de overspringshandlinger, der er derhjemme.

Men læsesalene kan ikke tilbyde muligheden for at møde nye mennesker. Vi reklamerer for arrangementet i forskellige online-fora for internationale studerende på sociale medier, plakater på universiteterne og på kirkens platforme, og derudover inviterer vi også de danske studerende, vi allerede er i kontakt med igennem KFS. På den måde bliver dagene

et sted, hvor danske og internationale studerende kan møde hinanden, og hvor jeg, som ansat, har mulighed for at komme i kontakt med internationale studerende, jeg ellers ikke ville komme i kontakt med, og hvor kirken kan slå dørene op for studerende, der bor i lokalområdet. Konceptet er stadig nyt og kan udvikles i flere retninger: Vi arbejder frem mod at indføre frivillig morgenbøn som opstart og åben kirke, hvor man kan tænde et lys eller bare sidde lidt stille. Man kunne også have et lille oplæg eller et samtale-tema til frokosten eller få de studerende til at skiftes til at fortælle om en ting ved deres studie, der fascinerer dem.

International bibelgruppe

Jeg har gennem konceptets korte løbetid fået kontakt med flere internationale studerende, der efterfølgende er kommet med i vores internationale bibelstudiegruppe. Studerende, som jeg er ret sikker på, jeg ikke var kommet i kontakt med, hvis jeg i stedet havde reklameret i samme fora med tilbud om bibelstudie.

Vi har startet en bibelstudiegruppe med et par danske studerende og internationale studerende fra øst, vest og syd. Det fascinerer mig gang på gang at åbne en bibel sammen med folk fra forskellige kulturer. Da vi læste om den barmhjertige samaritaner, førte det eksempelvis til en samtale om konkrete oplevelser med, hvordan forholdet mellem jøderne og samaritanerne havde visse lighedstræk med forholdet mellem kinesere og folk fra Hong Kong.

Både engelsk- og bibelkundskaberne kan variere meget fra person til person.

Jeg prøver at finde en tekst på hverdagsengelsk og printe den ud, så vi alle har den samme udgave, der så læses højt af en med et godt engelsk. Det er altid godt at være nysgerrig på, hvordan de studerende normalt plejer at læse i bibelen, og hvor komfortable de er med at bede. Og at give folk mulighed for at bede på sit eget sprog kan skabe en trykthed.

Gæstfrihed

Gæstfrihed har, godt inspireret af min egen dygtige præst Niels Nymann Eriksens bog, været et centralt tema for min tilgang til arbejdet med internationale studerende. Niels Nymann Eriksen udfolder i bogen *Gæstfrihed* (Eriksen, 2018), hvad Guds gæstfrihed betyder for vores møde med den fremmede, blandt andet igennem Rublevs treenighedsikon. I ikonen sidder treenigheden til bords hos Abraham i Mamre med en tom stol om bordet pegende ud mod beskueren. En stol, der står klar, og en plads, der kan indtages, uden at man føler, at man er i vejen eller til besvær. Som når jøderne dækker op til Elias. Det kan være svært at lade en stol stå tom i forventning, for vi ved ikke, hvem der sætter sig, og hvordan den fremmede ændrer det planlagte. Mødet med den internationale gæst er også mødet med en anderledes kultur, en anderledes logik og en mulighed for at blive velsignet med en ny oplevelse. Som når mine forældre inviterer deres kurdiske venner på middag, og gæsterne ringer og siger, at de gerne må have grillen tændt, og så kommer de med maden. Det var ikke planlagt, og egne indkøb og planer må i fryseren, men det var en velsignelse. Hvordan kan vi placere

en tom stol i forventning til noget uventet og som en afspejling af den gæstfrie, tre-enige Gud?

Når jeg forbereder internationale midt-dage og Meet'n'read, forsøger jeg at vise gæstfrihed ved at gøre mig umage – også med æstetikken. Jeg køber blomster til bordene eller finder noget i skoven. Jeg tænder levende lys og sørger for, at der er stole nok. Jeg ender som regel med at lave alt for meget mad, så jeg er sikker på, at der er nok, og laver mad, der nemt kan strækkes til flere. Det nemmeste er at lave vegetarisk mad, for så er man nogenlunde sikker på, at alle kulturer kan spise med uden at bringes i forlegenhed. Og hvis der ikke kommer så mange, så har jeg fryseposer klar, så jeg kan give de studerende den ekstra mad med hjem. Jeg gør mig umage med at huske navne, og jeg har lavet små stykker papir til bordene med spørgsmål til samtale. Det kan være eksistentielle spørgsmål, spørgsmål, der handler om tro, eller spørgsmål, der giver mulighed for at fortælle om ens kultur – yndlingsret, familieforhold, højtider o.a.

Gæstfrihed handler også om at hjælpe med praktiske ting. Jeg har valgt ikke at sætte mig ind i SU-regler, for der kan man næsten kun sige noget forkert, men jeg ved, hvem jeg kan henvise til. Boligproblemer er også en stor ting, og der kan man nærmest kun tilbyde et øre, der vil lytte til frustrationer over det københavnske boligmarked, men nogle gange kender man jo nogen, der kender nogen.

KFS og kirken i nyt parløb

En klassisk udfordring, når man som organisation identificerer et behov og

ønsker at ansætte en ekstra medarbejder, er naturligvis finansieringen. Til min stilning er vi på vej ind i et spændende samarbejde mellem lokale folkekirker i København og KFS med stor støtte og iderigdom fra Søren Dalsgaard og Folkekirkens Migrantsamarbejde. Mens denne artikel skrives, ligger en ansøgning hos kirkeminstreteriet om et sognesamarbejde, hvor flere sogne indgår i et samarbejde omkring internationale studerende med KFS som samarbejdspartner. Det er en mulighed i lovgivningen, der giver sogne mulighed for at indgå samarbejde på tværs af sogne om et projekt, der er for småt til at kunne løftes lokalt og for stort til at ignorere, og som giver mulighed for at bruge penge på tværs af sognegrænser.

Der trædes ny jord fra alle sider, og jeg har været glad for at opleve opbakning, medleven, generøsitet og forbøn fra kirkerne. Det føles ikke kun som en smart finansieringsmodel, men et fælles projekt, der kan blive til gavn for alle parter. I KFS har vi erfaring, netværk og viden til at række ud til de internationale studerende, som bor i sognene og er en del af dem, kirken er sat til at være kirke for. Kirkerne har til gengæld lokaler, lokal forankring og – det skal stadig testes, når verden engang åbner igen – en større legitimitet overfor universiteterne, der ofte er ganske religionsforskrækkede. Det tekniske i samarbejdet er ikke på mit bord, men jeg er spændt på at se, om det kan skabe præcedens for en ny form for samarbejde mellem folkekirker og KFS.

En anden ting, som kirkerne også har, er familier. En stor del af min vision for arbejdet med internationale studerende er

også, at få familier i samarbejdskirkerne til at se værdien i at åbne op for den fremmede. Jeg har allerede en flok værtsfamilier, der har sagt ja til at være værtsfamilie for en international studerende og fungere som lokal familie, mens de er i landet. Invitere dem på middage, udflugter og hvad familien ellers finder på. Erfaringen fra min egen opvækst har været, at det, at invitere folk fra den store verden ind i stuen, åbner ens verden og gør den større, og viser hele familien, børn og voksne, at kirken ikke bare er den lokale kirke, men Guds store, globale kirke, som vi får lov til at være en del af. Den vision vil jeg gerne være med til at bære ud i kirkerne.

Potentialet

Selvom jeg har været ansat i over et år nu, så har jeg været hjemsendt med coronalønkomensation af to omgange og resten af tiden arbejdet under forsamlingsforbud og med store mængder håndsprit og aflysninger. Jeg kan dog se et stort potentiale for arbejdet i flere retninger.

Jeg vil gerne have flere danske studerende engageret i arbejdet. Vise dem, at verden er stor, og at Guds kirke er global. At der er studerende på deres kollegier og til deres forelæsninger, som har brug for at blive set og inviteret, og som de kan lære en masse af.

Et potentiale er også at få involveret de kristne, internationale studerende i at række ud til andre internationale studerende. Internationale studerende bor ofte sammen, er på samme stamhold eller på samme sprogskole. Jeg har planer med nogle piger fra Hong Kong om at lave en

kinesisk aften, med kinesisk mad, når vi engang kan lave mad igen.

Vi har i KFS, udover sognesamarbejdet, indgået et partnerskab med Areopagos om at række ud til kinesiske studerende, noget der er tæt ved mit hjerte efter en tur med Areopagos til Kina og Hong Kong kort før min ansættelse.

Det store håb i mit arbejde er naturligvis, at internationale studerende, der ikke kender Jesus, må komme til tro. Vi har i KFS gode bibelstudiematerialer, kaldet *Uncover*, der findes på mange sprog.² Og i forventning til at det må ske, er det godt at læse op på materialer fra det internationale ISM-netværk i IFES (International Student Ministry) om »reverse culture chok« – hvad vil det sige at tage en ny tro med hjem? Vi oplever det i KFS den modsatte vej, med studerende, der er blevet kristne i USA og har svært ved at tale om Gud på dansk, eller svært ved at finde en kirke, de føler sig hjemme i. Hvordan forbereder man studerende på at rejse hjem? I England findes der en årlig konference, hvor kinesere, der er kommet til tro uden for Kina, forberedes på at rejse hjem, og hvordan de kan være disciple i Kina. Høsten er stor!

Hvad kan du gøre?

Hvis du og din kirke gerne vil i kontakt med internationale studerende, er der flere steder at starte. For det første er det godt at kunne tilbyde oversættelse til gudstjenester, uden at det for de internationale virker som en stor gene. Måske kan I lave en lille folder, der forklarer liturgien, rummet, præstekjolen, hvordan

man går til nadver og hvornår man skal rejse sig op.

Man kan også kontakte det lokale studiested og spørge, om der er nogle internationale studerende, og om der er noget man kan gøre for dem. Mange Erasmus-studerende lander i København og Aarhus, men der er mange professionsuddannelser rundt i hele landet, der i stigende grad tilrettelægger uddannelser til internationale studerende. Jeg får mails fra studerende, der skal flytte til Aabenraa og Vordingborg, og jeg ved, at kirker i for eksempel Esbjerg og Kolding allerede er godt etablerede i at række ud til internationale studerende.

Der findes mange Facebookgrupper for internationale studerende, så du kan finde en gruppe for dit område og invitere dem i kirke eller på en middag.

Grib fat i alle højtider som en anledning til at fortælle om kulturen i Danmark og kirkens rolle i historien og samfundet. Jeg har lavet fastelavnssbolle-workshop, man kan også invitere til at puste æg til påske, invitere til Sankt Hans eller fortælle om kirkens allehelgen i kontrast til den amerikanske halloween.

Og så er der andre »højtider«, der også kan give anledning til at invitere og skabe relationer. Valgften, Melodigrandprix, en tur i efterårsskoven med kastanjedyrproduktion. Flette julestjerner til jul, smørrebrødsshop eller servere rød grød med fløde. Det starter med relationer.

Og jeg kommer naturligvis gerne forbi, hvis du gerne vil tale om, hvad du kan gøre for internationale studerende, der hvor du bor.

Noter

- 1 Se f.eks. <https://www.thelocal.dk/20180419/why-moving-to-denmark-can-cause-feelings-of-loneliness-and-what-you-can-do-to-feel-better> (set d. 19. januar 2021).
- 2 Se nærmere på <https://kfs.dk/ressource/uncover/> (set 19. januar 2021).

Litteratur

Anvendt litteratur

Eriksen, Niels Nymann. 2018. *Gæstfrihed*. Akademisk Forlag.

Ideer til videre læsning

Chinn, Lisa Espineli. 2016. *Think Home – A Guide for International Students preparing to return home*. IFES Europe og SMD.

Fernando, Ajith. 2019. *Discipling in a Multicultural World*. Crossway

Weston, Catherine. 2020. *International Students and the Local Church: A Handbook*. Friends International

Hjemmesider til inspiration

<http://lausanne.org/networks/issues/international-students> (set 19. januar 2021)

<http://lookatthefields.org> (set 19. januar 2021)

Forfatter

Lisa Rom Boye
lisa@kfs.dk