

INTRODUKTION

Vi kan med dette nummer igen byde velkommen til en række centrale og spændende artikler, der tematisk set spænder vidt, idet der både fokuseres på kristendommens ubestridte centrum, Jesu korsdød, den lutherske kirkes historie og den nutidige kirkevirkelighed nationalt og internationalt.

Der begyndes med gudstjenesten. Gudstjenesten står centralt i den kristne menigheds liv. Den er blandt andet blevet beskrevet som en »kraftstation« og en »brønd for åndeligt påfyld«. I Robert Lilleaasens artikel »Gudstjenesten i et dannelsesperspektiv« undersøges dette aspekt, altså gudstjenesten som en arena for udrustning og forberedelse til livet udenfor det kristne fællesskab og hvad dannelsesperspektivet kan bidrage med i relation til nærliggende begreber som socialisering, opdragelse, undervisning og læring.

I den anden artikel fokuseres der på forståelsen af Jesu korsdød. I Matt 20,28 læser vi, at »Menneskesønnen ... er kommet for ... at tjene og give sit liv som løsesum for mange«. I artiklen »Frelsens økonomi i Matthæusevangeliet – En fortolkning af Matt 20,28« argumenterer Christian Schöler Holmgaard for, at denne tekst står som et klimaks for en række tekster i Matthæusevangeliet, som tegner et billede af mennesker, der er ude af stand til at frelse sig selv, da de har en ubetalelig gæld til Gud. Men at det, der er umuligt for mennesker, dog er muligt for Guds søn, der i kraft af sin status kan give sit liv som løsesum for mange.

Med den tredje artikel vendes blikket mod den lutherske kirkes historie. I beskrivelser af den lutherske teologi i ortodoksien møder man hyppigt den opfattelse, at man der fokuserede på den rene lære på bekostning af troens liv. I artiklen »Teologi, videnskab og troens liv hos Jesper Rasmus-

sen Brochmand« argumenterer Jonas Kjøller Rasmussen ikke desto mindre for, at man hos en fremtrædende dansk repræsentant, Jesper Rasmussen Brochmand, møder en forståelse af teologien, som via den tredobbelte forståelse af teologien som scientia, sapientia og prudentia formår at rumme både en teoretisk og en praktisk dimension.

Derpå følger afdelingen for perspektivartikler, der først rummer to artikler med fokus på folkekirkelige temaer. Hans Vium Mikkelsen redegør i den første artikel for sin forståelse af »Den gode præst – set i et teologisk og uddannelsesmæssigt perspektiv«. Derpå følger Mette Christoffersen Gautier og Christine Toft Kristensens vægtige overvejelser om emnet »Babysalmesang – en aktivitet i kirken eller en kirkelig aktivitet?«

I den tredje perspektivartikel, Bodil Skjøtts »Diversitet og enhed i kirken i dag«, udvides perspektivet til den verdensomspændende kirke. Med inddragelse af centrale missions-teologiske værker, ikke mindst Lamin Sanneh, argumenterer Bodil Skjøtt for, at den ene tekst, evangeliet, nødvendigvis må få forskellige udtryk afhængig af de kontekster, som budskabet forkyndes i. Afslutningsvis finder vi en række bogameldelser.

God læselyst!

Kurt Christensen, ansv. red.