

Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen og Ingrid Eskilt (red.)

Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 s. NOK 449.

Ifølge Eberhard Jüngel burde mission være lige så naturligt for en kristen kirke, som åndedrættet er for mennesker. Denne opfattelse deles af forfatterne til en ny, norsk lærebog i missionsteologi. De lægger sig i forlængelse af missionsteologen Olav Guttorm Myklebusts lærebog fra 1976 *Misjonskunnskap: En innføring* og bogen *Missiologi i dag* redigeret af bl.a. Jan-Martin Berentsen fra 1994.

Missiologi. En innføring er inddelt i en række sektioner, hvor begrebet om mission udfoldes i relation til teologiens fag: eksegese, missionshistorie og dogmatik med inddragelse af aktuelle ændringer i global kristendom og aktuelle temaer inden for moderne missiologi som fx international diakoni, religionsteologi, sækularitet, forholdet til muslimer og jøder samt forfulgte kristne i verden.

Den sidste sektion om aktuelle missionsteologiske temaer indeholder mange interessante analyser. Dog savner denne anmelder en refleksion over den kritik, som især palæstinensiske teologer har rettet mod samtalen mellem jøder og kristne efter Holocaust for at være for ukritisk i forhold til den aktuelle situation på Vestbredden og den israelske besættelse.

Mangfoldigheden af emner og synsvinkler blandt bogens 25 forfattere viser, at der også inden for missionsteologien er sket en massiv udvidelse af fagets temaer og en tilsvarende specialisering i dets delområder. Det er ikke længere muligt for en enkelt missionsteologisk forsker at kunne dække hele fagområdet, når hertil kommer at det også er nødvendigt at have et indgående samtidsteologisk blik på de mange aktuelle forskydninger i global kristendom.

Teologisk er bogen båret af en eksklusivistisk religionsteologi. Forkyndelsen af evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus forudsætter ifølge Tormod Engelsvikens programatiske artikel om missionsteologi og missional teologi, at der findes en fortabelse, og at frelsen modtages kun af nåde ved tro (s. 89). Det bliver forkyndelsens opgave at stille mennesker over for et valg mellem frelse og fortabelse og derved kalde til omvendelse og forsoning med Gud. Evangeliet må forkyndes i hele verden for alle mennesker for at de kan komme til tro og blive frelst. Andre religioner og livssyn er nok interessante, men de leder ikke til frelse.

Dette eksklusivistiske og pietistiske missionssyn understreges af illustrationen på forsiden. Den portrætterer Jesus som en sand skandinaver, der med løftede arme belærer den underdanige og frygtsomme menighed med sin bjergprædiken. Redaktørerne begrundet valget med, at illustrationen passer godt, fordi oplæring i kristen tro er en central del af missionsbefalingen og sætter den ind i en skandinavisk sammenhæng. Dermed understreges en

vigtig pointe i bogen, at mission og kontekst hører sammen, selvom det kunne have været spændende at få en indgående teologisk analyse af de hermeneutiske problemer i forbindelse med at oversætte evangeliet ind i en aktuel skandinavisk kontekst.

Missionsteologien er i rivende udvikling, fordi mission ikke længere kun handler om at sende missionærer fra Nord til Syd. Mission er et globalt fænomen, der bæres frem af mennesker, der rejser over hele verden og dermed bringer deres tro og kultur med sig. Til at forstå og deltage i denne globale missionsproces er *Missiologi. Enn indføring* et vigtigt bidrag til missionsteologien i Skandinavien.

Peter Lodberg