

## Collegium Biblicum 75 år

Dette temanummer markerer 75-års jubilæet for *Collegium Biblicum: Dansk eksegetisk selskab*. Selskabet blev stiftet i august 1947 og fejrede den 30.-31. maj 2022 sine første 75 år. Årsmødet blev afholdt på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, og temaet var bibelvidenskabens historie, tendenser i forskningen lige nu og perspektiver på eksegesens udvikling fremover. Temanummeret indeholder de fire hovedforedrag, der alle beskæftiger sig med øjnefaldende ændringer inden for eksegesens respektive felter, og et rids af selskabets historie.

Anne Katrine de Hemmer Gudme giver et skarpt øjebliksbillede af den gammeltestamentlige forskning i 2020'erne. Med et voksende krav om kontekstualisering og en fornyet interesse i krop, sanser og materialitet fremstår GT-eksegesen i disse år som en *kontaktsport*, der ikke er bange for at udfordre og tørne samme med bibelteksterne. Gudme redegør først for GT-forskningen i det 20. århundrede og tendenser i humanistisk forskning i det 21. århundrede. Derefter giver hun et modigt bud på temaer, som forskere vil koncentrere sig om i de kommende år: kroppen, klima, verden og eksegesens grænser.

Jesper Høgenhaven markerer et andet 75-års jubilæum, nemlig de epokegørende håndskriftfund ved Det Døde Hav i 1947. I sin artikel tegner han nogle hovedlinjer i danske bidrag til udforskningen af Dødehavsrullerne. Allerede før fundene blev relaterede emner som essæernes historie og Damaskusskriftet behandlet, og i årtierne efter Anden Verdenskrig bidrog danske forskere til at udbrede kendskabet til rullerne og til at forstå deres plads i den antikke jødedom. 1990'erne indvarslede en fornyet interesse, der siden har ført til en fascinerede bredde i forskningsemner og metoder.

Kasper Bro Larsen behandler genrespørgsmål og teologi i de nyttestamentlige evangelier. Artiklen, der også dannede grundlag for forfatterens tiltrædelsesforelæsning som professor i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet, undersøger Jesu debuter i evangelierne med inddragelse af antikke græsk-romerske biografier. Debuten i denne litteratur beskriver ikke blot den skildredes første offentlige optræden, men er ofte programmatisk for hele dennes virke. Bro Larsen viser, hvordan evangeliernes forskellige Jesus-debuter er nøgler til at forstå de enkelte evangelieforfatters kristologi. Debutsenerne udgør derved et glimrende vindue til den tidlige Kristusbevægelses litterære og teologiske pluralisme.

Thomas Hoffmann beskriver forholdet mellem Bibel og Koran i senantikken og frem til i dag. En hovedpointe er, at de to skriftsamlinger altid er indgået i et indbyrdes forhold. Koranen voksede

historisk ud af et miljø præget af Bibelens fortællinger og forstår sig selv i forlængelse af dette univers. I Danmark har kristne teologer siden reformationen benyttet Koranen som en kilde til sproglige og tidshistoriske spørgsmål, men i løbet af det 20. århundrede udskilte koranstudier sig som et selvstændigt forskningsfelt. Forbindelserne til bibelvidenskaben er dog aldrig blevet kappet og er i nyeste tid blevet styrket ved satsningen på koran- og islamstudier ved Det Teologiske Fakultet i København.

Frederik Poulsen giver til slut et rids af Collegium Biblicums historie. De drypvise glimt af selskabets liv, som det tilgængelige kilde-materiale giver, antyder nogle interessante ændringer i bibelvidenskabens emne, metode og forhold ved universiteterne.

Collegium Biblicums styrelse vil gerne takke redaktørerne af *Dansk Teologisk Tidsskrift* for at ville udgive dette festskrift for bibelforskningen i Danmark.

*Frederik Poulsen*