



**BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur**

Nr. 66 2022 • Årgang 38 • ISSN online 2446-0648 • [www.buks.dk](http://www.buks.dk)

Klaus Thestrup

**Legelyst – lille digtsuite om leg**



## Barn

*Fingrene søger  
Hvad skal man her?*

*Hun trykker  
Hvad sker der så?*

*Hun bestemmer  
Et billede bliver til*

## Flammedreng

*Jeg træder ind i historien  
Med øjne åbne af ild*

*Det vrimler med rumskibe  
Og endnu ukendte planeter*

*Her sker alt i hvert billede  
Hver streg danser på papiret*

*Jeg står midt i historien  
Det er mig, der fortæller*

*Gnistrende byer opstår  
På hvide sletter under solen*

*Livet er dybt med sværd  
Alt kan bygges og dø*

*Jeg går ud af historien  
En flammedreng på 9*

## Legens kompas

*Legen er let  
Aflydende glas  
Formbar chokolade*

*Legen er klar  
En krop i spring  
Et åndedræt af sved*

*Legen er skøn  
Latter foran skærmen  
Alvor i dukkekrogen*

*Legen er her  
Et insisterende øjeblik  
Uden tøven*

## Dengang

*Min leg var en blå steppe  
På indersiden af min stjerneskal*

*Min leg var rå science fiction  
Svimlende rumskibe mod tomme dyb*

*Min leg var små soldater i kamp  
Omaha Beach på parketgulvet*

*Min leg var inde i fjernsynet  
Ved siden af mine beskidte helte*

Vosnæs  
 Langt væk  
 I små sten

En planke  
 Var et slagskib

Min strandkant  
 Tæt på invasion

Lyden af vand  
 Lugten af tang

Jeg blev rød  
 På ryggen

Mens krigen  
 Sprængte alt

Kun is  
 Fik mig op

Rollespil  
 Jeg løber med reglerne  
 Svedig, hurtig, gispende

Skoven er min legeplads  
 Et netværk af bevægelige punkter

Fortællingen står vidåben  
 Alt skifter og alt er ens

Jeg kan alt med mit sværd  
 Blive konge, dø som tigger

Vi trækker vejret i samme leg  
 Alt er større end mig

Leg med døden  
 Et brøl af orker  
 Over sydsteppen

Vi løber i dette landskab  
 Af aske og rød maling

Døden er tæt på  
 Med korte sværd og små terninger

Hver figur er skæv  
 Limet sammen på ny

Denne arm hører ikke til her  
 Dette hoved tilhører en anden

Store film brænder  
 Fra skærmens hede himmel

Vi sender Frodo afsted  
 På nye sorte eventyr

Hver figur er alene  
 I kampen om paphuse og broer

Hver figur kan alt  
 Med centimetermål og kage

Teknik  
 Min rolle er en flot frakke  
 Jeg smyger den af og på

Det gælder om at følge en regel  
 Og finde på en anden

Vis mig, hvad du gør  
 Se hvad jeg så gør

Vi gentager, til vi forandrer  
 Sværere er det altså ikke

Voksen

*Legen flyder elegant*

*I baghavens jungle*

*Drømmene vælter*

*Ud af mit lille hoved*

*Her er luft til at prøve*

*Her er plads til at mærke*

*Mobilen filmer det hele*

*Hvert eneste hjerteslag*

*Den flyver i lav højde*

*Fast i hænderne*

*Om lidt klipper vi*

*Legen fortsætter*