

B  
U  
K  
K

G  
G

E



“De *dianoetiske* dyder, [...] er dyder ved forstanden. To vigtige dianoetiske dyder er **fronesis** og **techne**.”

Fronesis er evnen til at slutte fra generelle handlingsregler til det, som bør gøres i en konkret situation, idet den pågældende handling sigter imod at virkeliggøre “det gode liv” og følgelig har sit formål i sig selv.

Techne er evnen til i hvert enkelt tilfælde blandt flere alternativer at finde det rette middel, idet formålet med handlingen ligger uden for handlingen selv”.

Sådan defineres to begreber i *Politikens Filosofi Leksikon*, og de kunne stå som krav til processen at få skabt gode bøger. Og der er masser af både *fronesis* og *techne* i dette bind af *Bogvennen*.

Vi har bedt en række fagfolk/eksperter give et bud på, hvad der konfigurerer det, som på moderne *bullshit bingo* hedder “best practice”, dvs. de valg, som bygger på erfaringens intelligens. Alle forfattere på nær én, Søren Kierkegaard, er i dag udøvende inden for deres felt og har således omfattende praktisk erfaring med det, de skriver om. En del af oplægget til broderparten af bidragene har været at holde sig inden for et omfang på fire sider, gerne forsynet med referencer o.l. Men uden andre bindinger end: Kom med dit bud på “den gode ...”.

En enkelt skribent fik dog frie tøjler og blev bedt om at skrive om de gode læseoplevelser – formålet med alle de andre bogrelaterede anstrengelser.

Mange flere emner eller felter kunne have været behandlet under temaet i *Bogvennen 2007*, men arbejdet skal jo slutte på et tidspunkt, de mange bidrag skal i hus, redigeres osv. Så buketten blev, som den gjorde.

Undervejs i redigerings- og stofindsamlingsfasen har der været indvendinger mod formuleringen "den gode ...". At den kunne opfattes i bibelsk forstand eller som et udtryk for noget selvgodt. Svaret har været, at det såmænd ikke gør noget, at stoffet, der udspringer af den nævnte "best practice", har karakter af anbefalinger af det bedste valg – ligesom en vis Bog kan læses som en manual for, hvordan livet mellem mennesker kan eller bør leves (godt). Tiden skriger (foruden satire!) på stillingtagen. En sådan stillingtagen foreligger hermed.

Anvisningerne kan selvsagt diskuteres, og det medvirker vi gerne til efterfølgende i Forening for Boghaandværk. Men man må starte et sted, fx ved at melde ud, hvad der er godt (og ikke altid, hvad der er skidt).

Det er i 2009 125 år siden, xylograf F. Hendriksen med sin store artikel i Politikken "Vore Bøgers Udstyrelse" rejste den skelsættende debat om manglende kvalitet i (datidens) bogfremstilling – som bekendt med stor dynamisk effekt, herunder oprettelsen af Forening for Boghaandværk og Fagskolen for Boghaandværk. Ud over artikler med fagligt tilsnit bringes også en artikel om "Den gode Xylograf", især belyst ved en fornem samling af *Hendrikseniana*, som det hedder på bibliotekslatin: bøger af, om og/eller tilrettelagt, fremstillet eller udgivet af xylografen og ham nærtstående.

Der rettes en stor tak til alle, der har bidraget til tilblivelsen af *Bogvennen 2007*. Det gælder såvel forfattere og designere som dem, der endnu en gang ved deres økonomiske støtte har gjort udgivelsen mulig, Bergiafonden, P.J. Schmidt Fonden og Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg.

I redaktionen indgik også i de indledende faser foreningens tidligere landsformand, Niels Jørgen Cappelørn, som takkes for sin indsats.

Henrik Birkvig  
Bent Jørgensen