

## D. L. CLÉMENT

FØDT DEN 1. FEBRUAR 1858, DØD DEN 20. JANUAR 1923



Blyantstegning af HANS TEGNER 1895.

CLÉMENT lærte sit Fag hos sin Farbroder og Navne, der den Gang var Byens foretagsomste og mest ansete Bogbinder. At denne ogsaa har været en god Læremester, prægede til det sidste hans Brodersøn, der blev en meget forfaren Mand i alle Bogbinderiets Finesser. Den unge Mand blev dog snart anbragt i en Specialitet, der vistnok først indførtes her i Landet af den gamle Clément, nemlig Presseforyldning. Her var Brug for al den Paapasselighed han raadede over, og hans naturlige Anlæg udvikledes hurtigt saaledes, at han blev Byens bedste Presseforylder, og fulgte som saadan, efter Clément's Død, med Værkstedet under Imm. Petersens Le-

delse. Her kom han til at forgylde og farvetrykke meget indviklede Binddekorationer, som de saakaldte komponerede Pragtbind, Tiden behagede sig ved, i fuldt Maal krævede. – Som Lærer i denne Specialitet blev han knyttet til Fagskolen for Boghaandværk fra dens Oprettelse 1893 og gjorde ved sit støtte Væsen god Nytte. Større blev dog hans Betydning for Boghaandværket, efter at han i 1903 overtog Stillingen som Inspektør ved Skolen og Kasserer i Forening for Boghaandværk. Ved Skolen fyldte han sin Plads med Ære, men til Tider ogsaa med stor Stejlhed, der nu og da medførte Brydninger; han blev i Stillingen indtil Fagskolen i 1918 gik ind under sin ny Ledelse og fraflyttede Kunstindustrimuseets Tagetage. Trods stigende Sygelighed og Svaghed vedblev han som Kasserer i Foreningen til 1922. Fra 1906 blev han knyttet til Det kgl. Bibliothek som Leder af dets nyanlagte Bogbinderi, et Arbejde, hvortil hans alsidige haandværksmæssige Uddannelse gjorde ham særlig skikket. Ogsaa i denne Stilling blev han anerkjendt som den udmærkede Haandværker, han var, og vurderet for de gode og paalidelige menneskelige Egenskaber, han besad. Forening for Boghaandværk er ham Tak skyldig for trofast Medarbejderskab gennem over tredive Aar.