

AFDØDE DANSKE BOGHAANDVÆRKERE

XII

ANDREAS THIELE

født den 18. August 1825, død den 5. Juni 1907

Da det Thieleske Bogtrykkeri i 1895 holdt sit 125 Aars Jubilæum, fejredes Begivenheden i »Bogvennen«. De to Brødre JUST og ANDREAS THIELES Portræter ledsagedes af en Redegørelse for deres Livs kraftige Gerning, nemlig den, paa deres Fædrene Hus' beskedne Grundlag, ved Dygtighed, Nøjsomhed og sjælden Flid, at oparbejde den betydelige Virksomhed, der nu fortsættes af yngre Folk. Allerede den Gang var JUST THIELE forlængst død, slidt op i haardnakket Arbejdsiver, og den sindigere ANDREAS sad alene tilbage som Styrer af den store Bedrift. I 1901 fratraadte han som Husets Chef, og Trykkeriets Ledelse overgik til Just Thieles Svigersøn SØREN WEDEGE. De faa Aar, der hengik inden hans Død, henlevede han paa den smukke, landlige Ejendom, de to Brødre allerede tidligt erhvervede sig paa Lindevangen ved Peter Bangsvej. Hans Liv var ført stille og fredeligt, som — i Modsætning til den ildfulde Broders — hans Natur var. Fra Forening for Boghaandværks Stiftelse og til sin Død havde han Sæde i Bestyrelsen.

XIII

OSCAR ANDERSEN

født den 18. August 1848, død den 2. Maj 1907



Ved sin Død var O. ANDERSEN ældste Dyrker af Træsnittet. Uddannet, som han var, hos Xylograf H. P. HANSEN, havde han gennemgaaet en god Skole, i hvilken hans ualmindelig gode Anlæg udvikledes og hans Teknik trænedes i det rene og solide Snit, der i de gode Aar kendetegnede Hansens Træsnit.

Han begyndte tidligt at arbejde paa egen Haand, men fik kun smaa og tilfældige Ting at udføre. I Begyndelsen af Halvfjerdserne arbejdede han i et Par Aar for det illustrerede Ugeblad, som Bjørnstjerne Bjørnson den Gang redigerede i Kristiania. Senere har han i kortere Tid arbejdet lidt i Tyskland og i Paris, men — Kjøbenhavn som han først og fremmest var — vendte han hurtigt hjem igen.