

Bibliotekerne i fremtidens Europa

En anmeldelse af Nan Dahlkild

Acke Ericsson og Sven Nilsson: Europa-biblioteket. Integration och regioner i Europa, Malmö, 1992, 159s.

På forsiden af Acke Ericssons og Sven Nilssons bog "Europa-biblioteket" gengives et flimrende storbylandskab med titlen "Cityscape, Malmö". Forsidebilledet understreger bogens hovedpointe: At Malmø fra at være en provinsby på kanten af EU skal gøres til metropol for regionernes Europa. Som en del af denne vision skal et "Europa-bibliotek" placeres i Malmø. Biblioteket skal dels være de svenske folkebibliotekers EU-informationscenter og dels være dokumentationscenter for europæiske regioners udvikling og identitet. Udgangspunktet for visionen er Skånes særlige historiske og regionale forudsætninger. Dertil kommer de aktuelle muligheder i forbindelse med det planlagte nybyggeri af Malmö Stadsbibliotek. Her er forfatterne Acke Ericsson og Sven Nilsson henholdsvis leder af lånecentralen og stadsbibliotekar.

Bogen falder i 2 hoveddele, nemlig en gennemgang af især EU-institutioner og -publikationer og en mere perspektiverende del om regionernes Europa.

Oversigten over EU's og andre europæiske organisationers udvikling, funktioner og publikationer i første halvdel af bogen er udformet som en overskuelig bibliografisk guide med et kommenteret udvalg af de forskellige organers løbende publikationer, databaser og informationscentre. Der er særlige afsnit om EU-information i Danmark og Sverige. Bevægelser og litteratur mod EU er medtaget i et vist omfang.

Emnet for bogens anden halvdel er regionernes Europa. Forfatterne diskuterer begreber som "region" og "identitet", f.eks. transnationale "makroregioner" som Østersøområdet eller Nordkalotten eller "mikroregioner" med selvstændig identitet inden for nationer som f.eks. Baskerlandet, Katalonien, Bretagne, det frisiske område - eller Skåne. Disse afsnit om regioner, etniske identiteter og mindretal i Europa er interessante og informative og rundes af med oversigter over Europas minoriteter og EU's regionale inddelingsniveauer.

Bogen diskuterer "nyregionalismen" som politisk fænomen i Øst- og Vesteuropa, men lader spørgsmålet stå åbent, hvor disse bevægelser fører hen. Vil de føre til barbariske historiske tilbageslag som i det tidligere Jugoslavien med forfølgelser og etniske udrensninger? Eller er de "etniske utopier" vejen til større kulturel og

sproglig mangfoldighed på tværs af nationalstaterne og modsat massemediernes kulturelt udjævnende tendens? Hvordan forholder de sig til EU? "Går de etniska utopierna att förena med en öppen, rationell federation av den typ Maastrichtavtalet förespråkar? (s. 98).

Det er bogens problem, at disse store emner og spørgsmål ikke lader sig behandle lige så nøgternt og overskueligt som publikationerne m.m. i første halvdel. Der

er ikke plads til en dybere analyse af de mange regioner, identiteter og bevægelser, deres historiske baggrund og politiske mål og potentielle konflikter. Mange spørgsmål forbliver ubesvarede eller bliver ikke stillet, f.eks. omkring EU's politik over for nye lande/regioner i Østeuropa.

Disse problemer skal imidlertid ikke overskygge bogens intention: at placere bibliotekernes demokratiske og kulturelle opgaver på det nye Europakort.