

## **Tidskrift for Philologi og Pædagogik. Første Aargang. 1860.**

I det herved første Hefter af Tidskrift for Philologi og Pædagogik sendes ud i Verden, er det Redaktionen en Trang at gjøre Rede for, hvilket Formaal Tidskriftet har sat sig og hvorledes det er blevet til.

Allerede længe har man her i Danmark følt Savnet af et Organ, der kunde knytte Philologerne sammen, og Planer om at grundlægge et Tidskrift, hvorved dette Maal kunde naaes, ere oftere blevne drøftede i snevrere Kredse. I Samtaler med norske og svenske Philologer hørte man samme Savn og samme Ønske udtalt; men at grundlægge særskilte Tidskrifter med samme Formaal i hvert af de tre Riger, lader sig vanskelig gjøre. Kun ved en Forening af Kræfterne tør man vente, at Antallet af de skrivende og læsende Philologer vil blive saa stort, at et Tidskrift kan faae den dobbelte Understøttelse, det behøver, og kun paa denne Maade kan man opnaae en Vexelvirkning mellem Philologerne i disse Lande og derigjennem arbeide for et frodigt sprogvidenskabeligt Liv i Norden. Alene en saadan Forbindelse kan give Philologerne i alle de tre Riger den Støtte udadtil, hvortil vi under vore smaa Forhold nok kunne trænge. At virke for en saadan Udvikling er Tidskriftets Formaal. Men ved Siden af dette reent videnskabelige Maal have vi et andet ikke mindre vigtigt. Det er gjennem Skolen, at Philologen træder i den nærmeste og inderligste Forbindelse med Livet, og idet vi ønske at styrke Bevidstheden om dette Forhold og hævde den sproglige og historiske Videns Betydning for Skolen og derigjennem for Livet, have vi optaget Pædagogiken i vort Tidskrift. Ogsaa i denne Henseende tør vi haabe, at det vil have sin Gavn, at Tidskriftet omfatter alle de tre nordiske Riger. Stadige gjensidige Meddelelser om pædagogiske Spørgsmaal have altid deres Betydning, og selv den Forskjel, der finder Sted med Hensyn til de nordiske Skoleforhold, har sin Fordeel, idet for Exempel Spørgsmaal, der ere under Forhandling i et af Rigerne, kunne faae Lys og Klarhed igjennem Erfaringer, der ere vundne i et af de andre. I det pædagogiske Tidskrift "für Sweariges Lärwerk", som netop nu begynder i Upsala, haabe vi at finde en Medhjælp til Udbredelse af klar Indsigt i de skandinaviske Landes Skoleforhold.

Efterat have antydet den Plan, som Tidskriftet stiller sig i Retning af sine to Hovedformaal, skulle vi fremhæve en tredie

reent bibliografisk Side som Tidskriftet vil søge at gøre gjældende. Ethvert i de nordiske Lande udkommende Skrift, der hører ind under Tidskriftets Omraade, vil blive anført, saa vidt muligt med større eller mindre Indholdsangivelse. Hvad de øvrige Lande angaaer, ville vi stræbe i lige Forhold at angive de vigtigere Værker, som udkomme i Tydskland, Frankrig, England (Holland og Belgien).

Det var en norsk Philolog, som hernede gav det endelige Stød til at tage alvorligt fat paa Sagen. I et Møde af samtlige philologiske Candidater i Kjøbenhavn vedtoges det dernæst at grunde et Tidskrift for Philologi (i Ordets videste Betydning) og Pædagogik (navnlig forsaavidt den angaaer den sproglige og historiske Viden). Ordningen af Sagen lagdes i Haanden paa undertegnede Redaktionscomitee.

Comiteen ansaa det for en af sine første Pligter mundtlig at forhandle med Philologerne i Lund, det eneste af de andre nordiske Universitetsstæder, hvor en saadan Forhandling var mulig. Et Par af dens Medlemmer reiste derfor derover, og i et temmelig talrig besøgt Møde blev Planen forelagt og modtaget med megen Interesse. Kraftig Bistand til det fælleds Foretagende blev lovet, en Comitee blev senere nedsat, bestaaende af Professor Ek, Professor Hagberg, Docent Lysander, Docent Cavallin og Lector Brag, og allerede det første Hefte vil vidne om den Iver, hvormed Sagen er omfattet af de lundensiske Philologer.

Da Planen saaledes havde antaget en bestemtere Form, skrev Comiteen til Christiania og Upsala. I Christiania dannedes en Comitee, bestaaende af Adjunkt Thaasen, Cand. philol. O. Rygh og Stud. philol. P. O. Schött, og til 2det Hefte tør vi haabe Bidrag fra Norge; i Upsala endelig har Docent A. Broman taget Sagen i sin Haand, og Bidrag ere ogsaa derfra lovede os.

Uagtet saaledes det første Hefte ikke indeholder Bidrag fra alle de tre nordiske Riger, haabe vi dog, at dets Indhold vil give en Forestilling om, hvorledes vi tænke os vor Plan gennemført i det Enkelte. For det Første kommer Tidskriftet til at indholde originale Afhandlinger af philologisk og pædagogisk Indhold; dertil knytte sig dels orienterende Oversigter vedrørende Spørgsmaal, der have særlig Betydning i Øieblikket, dels mindre Notitser, Oplysninger, Forespørgsler o. s. v.; derpaa følge større eller mindre Anmeldelser; endelig Fortegnelse over nylig udkomne Skrifter.

Tidskriftet vil udkomme i Kjøbenhavn som Fjerdingaarsskrift i

4 Hefter ialt paa c. 20 Ark til en Pris af 3 Rd. dansk (6 D. Rigsg.,  
1 1/2 norske Species). Subscriptionen er bindende for hele  
Aargangen. Bidrag indsendes for Danmarks Vedkommende  
ordentligvis til Boghandler Schwartz i Kjøbenhavn (Adr. "Til  
Redaktionen af Tidskriftet for Philologi og Pædagogik"). I  
Sverrig og Norge modtage de respective Comiteer Bidragene.

Kjøbenhavn, den 25. Juni 1859

**C. Berg**  
f. T. Formand

**O. Fibiger**

**J. Forchhammer**  
f. T. Sekretær

**E. Holm**

**K. J. Lyngby**