



Forord

af Anette Storgaard

Årgang 109 blev indledt med en hyldest til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi i anledning af 60 års jubilæet. Over mere end 200 sider præsenterer en lang række nordiske doktorander deres mangfoldige forskningsspørgsmål. Nummeret findes på tidsskrift.dk og foreligger også i trykt udgave.

Nu er vi klar med nummer 2, som er et helt typisk nummer med videnskabelige artikler, et essay og to boganmeldelser.

Vi indleder med et mindeord for kriminolog, retssociolog og ikke mindst rusmiddelforsker, Ragnar Hauge, som gik bort i december 2021. Paul Larsson og Jan-Georg Christophersen har skrevet dette.

Den første videnskabelige artiklen er skrevet af de to svenske forskere, Therese Enarsson og Karin Åström. De behandler racistisk båret kriminalitet med særligt fokus på forbrydelser over for samer og romaer. I artiklen diskuteres behovet for mere klare regler og mere tydelig anvendelse af reglerne. I den næste artikel diskuterer Tanja Kammersgaard Christensen nødvendighed og proportionalitet (og dermed lovligheden) i politiets brug af automatisk nummerpladegenkendelse. Et højaktuelt emne i en tid, hvor myndigheders håndtering af persondata er på dagsordenen. Annette Olesen behandler kriminalforsorgens samarbejde med frivilligorganisationer både generelt og ikke mindst i lyset af den pressede personalesituation i bl.a. den danske kriminalforsorg. Herefter følger Paul Larsons anden artikel i dette tidsskrift om ulvedrab. Denne gang behandles forskellige forebyggelsesindsatser både som konkrete eksempler, men også som eksempler inden for internationale forebyggelsesteorier. Endelig præsenterer to nyligt uddannede kriminologer, Mie Mølbak og Caroline Skovgård Jørgensen centrale udfordringer i at omsætte psykisk vold til en retlig formel. Artiklen er baseret på deres kandidatspeciale. Tillykke til de to unge forskere med at få en artikel godkendt i dobbelt blind peer review hurtigt efter deres afsluttende eksamen.

Dette nummers essay er skrevet af Kathrine Elmoose Jørgensen, som giver en interessant og vigtig indsigt i nødvendighed og udfordringer i at gennemføre forskning i både vejen ind i- og ikke mindst vejen ud af livet som fremmedkriger.

Endelig bringer vi to bogomtaler, Kim Møller har læst den empiritunge bog af Hakan Kalkan *Veje til Respekt – Om gadens liv på Nørrebro*. Bogen, som er baseret på en doktorafhandling omtales af Møller, som selv har forsket i feltet, som absolut læseværdig. Thomas Elholm præsenterer et tre-bindsværk



på over 1500 sider med titlen *Verdenslitteraturens jura*. Værket er begået af Peter Garde, som har skrevet flere andre storværker. Elholms omtale giver et solidt og velskrevet førstehåndsindtryk af det store værk.

Endelig findes i dette nummer korte beretninger fra kriminalistforeningerne

Anette Storgaard, hovedredaktør