



Forord

af Anette Storgaard

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab runder årgang nummer 108 af med artikler om mange forskellige aspekter indenfor tidsskriftet store favn.

Den første artikel er baseret på 60 fortællinger fra forurettede i straffesager. De beskriver, hvorledes de oplever processen som at være i et ingenmandsland eller i en overgang fra noget til noget andet. Artiklen analyserer fortællinger inden for rammerne af teorier om overgangsriter. Et spændende og relevant nyt blik på et kendt problem. Den er skrevet af fire forskere fra Københavns Universitet.

Den næste artikel er skrevet af en norsk forsker og præsenterer en spændende og aktuel sammenligning af dansk og norsk lovgivningen vedrørende samarbejde med fremmede efterretningstjenester. Artiklen behandler både menneskeretlige og strafferetlige spørgsmål.

I artikel nummer tre har vi en artikel med ikke mindre end fem bidragydere. I artiklen præsenteres en grundig og omfattende behandling af det væsentlige, men uløste spørgsmål om hvorfor antallet af retspsykiatriske patienter og psykiatriske særforanstaltninger over for personer med psykiatriske tilstande, der falder uden for gruppen med klare diagnoser, stiger mere i Danmark end i mange andre lande.

I den fjerde artikel præsenterer en norsk forsker en spændende analyse af livet med covid 19 i byen og på landet. Artiklen er baseret på selvrapporteringsstudier og der fokuseres på forskellige måder at leve med og i en situation, hvor der i Norge blev indført forbud mod at bevæge sig imellem hytte og by-bolig.

Se også de to anmeldelser af aktuelle bøger

Bagest findes en varm og personlig tak til alle de kolleger, der har bidraget med peer review til årgangens videnskabelige artikler.

God læselyst – på gensyn i det nye år
Anette Storgaard, hovedredaktør